

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Στην Αθήνα σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00', στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της «Βουλής των Εφήβων», υπό την προεδρία του Βουλευτή Β΄ Αθήνας, κ. Κωνσταντίνου Χατζηδάκη και του Βουλευτή Α΄ Αθήνας, κ. Σπυριδωνα Κουβέλη, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων «Ποινικές διατάξεις, θεραπευτικά μέτρα σχετικά με τις ναρκωτικές ουσίες» από τους μαθητές της Β΄ Τάξης των Λυκείων (Ενιαίων, Δημοσίων, Ιδιωτικών, Ημερησίων, Εσπερινών, Ειδικών, Μουσικών και Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις) της Ελλάδας, της Κύπρου και της αντίστοιχης τάξης των Ελληνικών Σχολείων του Εξωτερικού και των μαθητών της τελευταίας τάξης του Α΄ Κύκλου των ΕΠΑ.Λ. (Δημοσίων, Ιδιωτικών, Ημερησίων, Απογευματινών, Εσπερινών, Ειδικών) της Ελλάδας, καθώς και των μαθητών της Β΄ Τάξης των Τεχνικών Σχολών της Κύπρου, που συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων», ΙΣΤ΄ Σύνοδος 2010 – 2011.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής συμμετείχαν οι Έφηβοι Βουλευτές: Αθανασόπουλος Παναγιώτης (Β' ΑΘΗΝΑΣ), Αλεξανδροπούλου Ιωάννα (Ν. ΑΧΑΪΑΣ), Αναστασίου Ευγενία (Β' ΑΘΗΝΑΣ), Ανδρούτσου Πολυξένη (Α' ΑΘΗΝΑΣ), Αραμπατζή Κυριακή (ΓΕΡΜΑΝΙΑ), Αργυράκη Ελένη (Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ), Αριστοτέλους Ζωή - Άννα (ΚΥΠΡΟΣ), Αστέρης Αθανάσιος (Ν. ΗΛΕΙΑΣ), Βαβουλιώτη Καλλιόπη (Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ), Βασιλειάδη Λαμπρινή (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), Γαλανή Αναστασία (Ν.ΠΕΛΛΑΣ), Γκατζιώνη Χριστίνα (Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ), Γκίκα Καρμέλ (Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ), Γκίντζος Γεώργιος (Α' ΑΘΗΝΑΣ), Γκιόκας Γεώργιος (Β' ΑΘΗΝΑΣ), Δημοπούλου Αναστασία (Α' ΠΕΙΡΑΙΑ), Δράκου Δέσποινα (Ν. ΛΕΣΒΟΥ), Ευαγγελόπουλος Θεόδωρος (Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ), Ζούνη Δήμητρα (Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), Ζυγογιάννη Ραφαέλενα (Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ), Κανετούνη Αντωνία (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ), Καραγιάννη Βασιλική (Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ), Κατέρη Ειρήνη (Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ), Κατρανά Ευαγγελία (Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ), Καφετζή Σταματία (ΚΥΠΡΟΣ), Κλαδής Νικόλαος (Ν. ΗΛΕΙΑΣ), Κλατσιά Θεοδώρα (ΚΥΠΡΟΣ), Κοντή Μελίνα (Β' ΑΘΗΝΑΣ), Κοτρώνη Βασιλική (Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ), Κυριάκου Αναστασία – Δήμητρα (Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), Κυριτόπουλος Ανδρέας (ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ), Κωνσταντόπουλος Αδαμάντιος (Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ), Κωνσταντίνου Αντρέας (ΚΥΠΡΟΣ), Κωνσταντίνου Στέφανη (ΚΥΠΡΟΣ), Λιανού Δήμητρα (Α' ΑΘΗΝΑΣ), Μανωλάκη Ειρήνη (Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ), Μελετιάδης Γεώργιος (Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ), Μιχαλοπούλου Κωνσταντίνα (Β' ΑΘΗΝΑΣ), Μίχας Βασίλειος (Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ), Μπαλαδήμα Κωνσταντίνα (Ν. ΗΛΕΙΑΣ), Μπέσης Ιωάννης (Β' ΠΕΙΡΑΙΑ), Μπίλλα Μαρινέλλα (Β' ΑΘΗΝΑΣ), Μπουλιού Ρωξάνη (Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ), Μπρίζης Γεώργιος (Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ), Μωραϊτής Επαμεινώνδας (Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ), Νασοπούλου Αναστασία (Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), Νίκου Ευαγγελία (Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ), Νιώπας Δημήτριος (Α' ΠΕΙΡΑΙΑ), Ντάκουλας - Μαρκάκης Γεώργιος (Β' ΑΘΗΝΑΣ), Ουζουνίδου Αναστασία (Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ), Παπαδοπούλου Ελισάβετ (ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ), Παπαρίζου Αλίκη (ΑΤΤΙΚΗΣ), Παπουτσή Μαρία – Ελένη (Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ), Παρωτίδη Ζαχαρούλα (Β' ΑΘΗΝΑΣ), Πενογλίδου Ειρήνη (Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ), Ποδαρά Μελίνα (Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ), Πολίτη Λουκία (Β' ΑΘΗΝΑΣ), Πυράκη Μάρθα (Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ), Ρήγας Γεώργιος (Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), Σουλάς Γεώργιος (Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ), Στεργίου Παναγιώτα – Γεωργία (Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ), Στεφανίδου – Βοζίκη Πασχαλία (Ν. ΣΕΡΡΩΝ), Τσίλ Ασμάα (Α' ΑΘΗΝΑΣ), Τριανταφυλλίδου Θεοδώρα (Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), Τρούλλος Χρυσάφης (Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), Τσάπαρη Άννα (Ν. ΚΙΛΚΙΣ), Τσιώρος Ιωάννης (Β' ΑΘΗΝΑΣ), Τσούφη Αφροδίτη (Ν.ΑΡΤΑΣ), Φραγκιαδάκη Χρυσάνθη - Βιργινία (Α' ΑΘΗΝΑΣ), Φυτοπούλου Σταυρούλα (Ν.ΞΑΝΘΗΣ), Χασάπης Διονύσιος (Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ), Χατζάκης Γεώργιος (Ν. ΧΙΟΥ) και Χρίστος Μιχάλης (ΚΥΠΡΟΣ).

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθε και ο κ. Ευάγγελος Χρυσός, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, καθηγητής Πανεπιστημίου.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε εδώ για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της «Βουλής των Εφήβων» στη ΙΣΤ΄ Σύνοδό της, για το έτος 2010-2011. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για εμένα να προεδρεύω στη συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής και να καλωσορίζω όλους εσάς, που έρχεστε από πολλά μέρη και της Ελλάδας και του υπόλοιπου κόσμου.

Κατ' αρχήν να σας συστηθώ. Ονομάζομαι Σπύρος Κουβέλης, είμαι βουλευτής στη Α΄ Περιφέρεια της Αθήνας και εκλέγομαι με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Τα προηγούμενα δύο χρόνια ήμουν Υφυπουργός Εξωτερικών και έχω ασχοληθεί πολύ και κατά κύριο λόγο, με θέματα περιβάλλοντος αναπτυξιακά και ενεργειακά. Θεωρώ, ακόμη, τον εαυτό μου νέο βουλευτή. Εκλέχθηκα πρώτη φορά το 2007, ως Βουλευτής Επικρατείας και τώρα, ως βουλευτής στην Α΄ Αθήνας και έτσι μπορώ να σας πω από τη δική μου εμπειρία, πως ένιωσα όταν μίλησα πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο. Διότι αυτό που εμένα βάρυνε μιλώντας στην Βουλή των Ελλήνων, είναι η ιστορία και η σημασία αυτού του χώρου, που ουσιαστικά είναι ο χώρος που γράφεται η ιστορία της δημοκρατίας της Ελλάδας.

Θα σας πω δύο πράγματα. Την πρώτη φορά που μίλησα στο βήμα της Ολομελείας έτρεμε η φωνή μου, παρόλο που είχα πολύ μεγάλη εμπειρία από δημόσιες ομιλίες, λόγω της σχέσης μου με τα περιβαλλοντικά και της επαφής μου με τον κόσμο και αυτό, ακριβώς, επειδή ένιωθα το βάρος και τη σημασία του χώρου.

Το δεύτερο που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι υπήρξαν φορές, που ήθελα να έχω εκφράσει μια άποψη στη Βουλή των Ελλήνων, δηλαδή στο χώρο αυτό που διαμορφώνεται το αύριο της χώρας μας και που

αποφασίζονται νόμοι, όπως και αυτό που θα κάνουμε σήμερα εδώ, και κάποιες φορές αποφάσισα να μην το κάνω. Ακόμη το μετανιώνω. Από τότε αποφάσισα, ότι εάν υπάρχει κάποια άποψη που θεωρώ, ότι πρέπει να ειπωθεί θα τη λέω πάντα. Για το λόγο αυτό, θέλω να σας πω, ότι στη σημερινή συζήτηση θα προσπαθήσουμε και νομίζω ότι θα το καταφέρουμε, να πάρουν το λόγο όλοι όσοι θέλουν να μιλήσουν και ελπίζω να θέλουν και οι 72 Έφηβοι Βουλευτές της Επιτροπής μας.

Όσον αφορά στη διαδικασία είναι ότι θα έχει η Εισηγήτρια, μια τοποθέτηση 6' λεπτών, για το νομοσχέδιο το οποίο μιλάμε και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, που θα θελήσουν να μιλήσουν, θα πάρουν το λόγο για 3' λεπτά. Εγώ και οι Συμπρόεδροι, στους οποίους θα αναφερθώ, θα είμαστε αρκετά αυστηροί με το χρόνο, διότι, επειδή, είμαστε πολλοί θα πρέπει να σεβαστούμε όλοι το δικαίωμα και των άλλων να μιλήσουν. Όμως θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια για να μιλήσουν οι πάντες.

Για αυτή τη διαδικασία, όσοι ενδιαφέρονται να συμπροεδρεύσουν σε αυτή την Επιτροπή των Κοινωνικών Υποθέσεων, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και δύο από αυτούς θα κληρωθούν. Ξεκινά, λοιπόν, η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Εφήβων Βουλευτών για να συμπροεδρεύσουν στην Επιτροπή. Θυμίζω ότι το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε έχει θέμα «ποινικές διατάξεις θεραπευτικά και ασφαλιστικά μέτρα σχετικά με τις ναρκωτικές ουσίες». Εγώ δεν θέλω να πω κάτι για αυτό, προτιμώ να ακούσω εσάς και εάν χρειαστεί στην πορεία θα μιλήσω και εγώ, αλλά επειδή αυτή είναι η «Βουλή των Εφήβων» καλύτερα να τα πείτε εσείς.

Όσο προχωρά η διαδικασία, για την κλήρωση των Συμπροέδρων, να σας πω ότι στην προετοιμασία για το πρόγραμμα της «Βουλής των Εφήβων», υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι δούλεψαν πάρα πολύ στενά μαζί με τις υπηρεσίες του Ελληνικού Κοινοβουλίου και έχουμε την χαρά και την τιμή να βρίσκονται μαζί μας τρεις από αυτούς. Είναι η κυρία Αδάμη Χατζοπούλου, φιλόλογος, η κυρία Άλκη Ζέη και ο κ. Χρήστος Σιγάλας, τους οποίους ευχαριστώ και από αυτή τη θέση, για τη συμβολή και τη συνεργασία τους για τη δουλειά που έχει γίνει.

Η Έφηβος Βουλευτής κυρία Αναστασία Δημοπούλου, Α΄ Πειραιά - Εισηγήτρια της Επιτροπής, έχει το λόγο.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ (Α΄ Πειραιά - Εισηγήτρια): Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συμμαθητές, κυρίες και κύριοι.

Ξεκινώντας την ομιλία μου, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία του θεσμού της «Βουλής των Εφήβων», γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να δημοσιοποιήσουμε τις απόψεις μας σε ζητήματα ζωτικά για τη νεολαία και την κοινωνία, ευρύτερα.

Αναταποκρινόμενη στο ρόλο, που μου ανατέθηκε, θα αφιερώσω την ομιλία μου σε ένα ύψιστης σημασίας θέμα, τα ναρκωτικά, που αποτελούν αντικείμενο του σχεδίου νόμου «Ποινικές διατάξεις, θεραπευτικά και ασφαλιστικά μέτρα, σχετικά με τις ναρκωτικές ουσίες».

Τα ναρκωτικά χρησιμοποιούνταν από την αρχαιότητα. Ο Ασκληπιός, ο Ιπποκράτης, το Νεκρομαντείο της Ηπείρου, χρησιμοποιούσαν κάποιο είδος ναρκωτικών. Με τον όρο «ναρκωτικά», βέβαια, στις μέρες μας εννοούμε διάφορες φυτικές ή χημικές ουσίες, που η συχνή χρήση τους οδηγεί σε εθισμό, εξάρτηση και παθολογικές καταστάσεις.

Η διάδοση των ναρκωτικών έχει λάβει στην εποχή μας απειλητικές διαστάσεις, γιατί η αυξανόμενη χρήση τους από τη νεολαία, δημιουργεί ανησυχία στην κοινωνία μας, γι' αυτό όλες, σχεδόν, οι χώρες λαμβάνουν μέτρα στο εσωτερικό τους και συντονίζουν τις ενέργειές τους σε διεθνές επίπεδο, για την αντιμετώπιση της σύγχρονης αυτής μάστιγας.

Στο παρόν σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις για την ποινική δίωξη όσων εμπλέκονται με τα ναρκωτικά, καθώς και διατάξεις για τα θεραπευτικά, αλλά και ασφαλιστικά μέτρα, για τους διακινητές και προπαγανδιστές των ναρκωτικών σε χώρους που ζουν και δραστηριοποιούνται κυρίως νέοι. Εκτιμούμε, όμως, ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι τόσο τολμηρό, δραστήριο και επαρκές, για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της διάδοσης των ναρκωτικών, με τις διαστάσεις που έχει πάρει σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 παράγραφος 3, ο νόμος θα έπρεπε να προβλέπει αυστηρότατες ποινές στις περιπτώσεις χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών σε σχολικές μονάδες ή σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα και αθλητικό χώρο. Οι χώροι αυτοί είναι για παιδαγωγικούς σκοπούς. Πρέπει να υπηρετούν την ψυχοπνευματική καλλιέργεια και την κοινωνικοποίηση των παιδιών και όχι την παρανομία και την εγκληματικότητα.

Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, ιδιαίτερα αυστηρός θα έπρεπε να είναι ο νόμος για τους παράγοντες του ιατρικού και φαρμακευτικού χώρου, εφόσον η εμπλοκή τους, με οποιονδήποτε τρόπο, στη διάδοση των ναρκωτικών, αντίκειται αφ' ενός στον όρκο που δίνουν και αφ' ετέρου στον κοινωνικό ρόλο, που έχουν και πρέπει να τον σέβονται. Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε ότι στο άρθρο 4 παράγραφος 2, δεν προβλέπεται η ενίσχυση των φορέων ή ειδικών μονάδων, καθώς και η ποιοτική τους αναβάθμιση για την απορρόφηση όλων των εξαρτημένων ατόμων, που κάνουν αίτηση για την ένταξή τους στα προγράμματα απεξάρτησης.

Το συγκεκριμένο σχέδιο, πέρα από την τυπική, νομική και δικαστική ρύθμιση του ζητήματος των ναρκωτικών, δεν περιλαμβάνει αρκετές διατάξεις σχετικές με την επανένταξη των εξαρτημένων, καθώς και την επαγγελματική και κοινωνική αποκατάστασή τους.

Καταδικάζουμε, ακόμη, την απουσία μέριμνας για τη δημιουργία περισσότερων αθλητικών κέντρων και βιβλιοθηκών, για να καλύπτουν οι νέοι δημιουργικά και όχι καταστροφικά τον ελεύθερο χρόνο τους και το γεγονός ότι δεν προβλέπεται η δημιουργία και επάνδρωση περισσότερων συμβουλευτικών κέντρων με ειδικούς επιστήμονες ή ψυχολόγους.

Είναι ενθαρρυντικό, όμως, ότι στο άρθρο 5 προβλέπονται αυστηρότατες ποινές στις περιπτώσεις, που έχουμε, κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια, τέλεση παράνομων πράξεων σχετικών με τα ναρκωτικά. Το παρόν σχέδιο νόμου πιστεύουμε ότι θα ήταν αποτελεσματικότερο, εάν το περιεχόμενό του είχε χαρακτήρα περισσότερο ανθρωπιστικό και κοινωνικό και όχι στερεότυπα νομικό, εάν έδινε έμφαση πιο πολύ στην πρόληψη και όχι να εκδηλώνει ενδιαφέρον μόνο για την καταστολή του προβλήματος, εάν προέβλεπε, ως προτεραιότητα, την κατάλληλη ενημέρωση και πληροφόρηση των νέων για το πρόβλημα με όλα τα μέσα και εάν αναδείκνυε το σχολείο ως παράγοντα, με πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα αυτό.

Θα περιμέναμε, ακόμη, να προβλέπει την ενίσχυση της οικογένειας, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ιδιαίτερου ρόλου, που καλείται να παίξει, κατά τη διάρκεια ενός θεραπευτικού προγράμματος ή προγράμματος κοινωνικής επανένταξης ενός παιδιού.

Επίσης, θα έπρεπε να προβλέπει την ενίσχυση Ιδρυμάτων και προγραμμάτων κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, εντός και εκτός σχολείων, καθώς και των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, γενικότερα.

Ενδιαφέρον, βέβαια, θα είχε και η πρόβλεψη για περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για τον περιορισμό της δράσης των εμπόρων ναρκωτικών, σχετικά με τη διακίνηση, αλλά και για την αντιμετώπιση των εξαρτημένων ατόμων, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και γνώση τη σχετική με το θέμα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω, για άλλη μια φορά, την οξυτήτα του προβλήματος και να εκφράσω την ελπίδα ότι η πολιτεία, η κοινωνία, οι αρμόδιοι φορείς, αλλά και όλοι μας πρέπει να επιδείξουμε τη δέουσα στάση, ώστε η κατάσταση να βελτιωθεί. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Δημοπούλου για την εισήγησή της, η οποία ήταν ουσιαστική, μεστή, και με προτάσεις το οποίο είναι και αυτό που χρειάζεται.

Να σας ενημερώσω ότι ολοκληρώθηκε η επιλογή των δύο συμπροέδρων και θέλω να καλέσω εδώ αριστερά μου στα έδρανα αυτά την κα Παρωτιδή Ζαχαρούλα από την Αθήνα και τον κύριο Ανδρέα Κωνσταντίνου από τη Λευκωσία

Θα ήθελα να σας πω, ότι όσο περισσότεροι από εσάς εγγραφείτε για να μιλήσετε, τόσο καλύτερα είναι για όλους μας, και για εσάς τους ίδιους αλλά και για το όφελος της συζήτησης που κάνουμε. Θα ήθελα επίσης, να σας ενθαρρύνω να μιλάτε όσο πιο ελεύθερα μπορείτε. Έχετε, πρώτον, το πλεονέκτημα ότι είστε νέοι, και άρα έχετε ένα περισσότερο δικαίωμα στην ελευθερία. Δεύτερον, είσαστε μέσα στην Βουλή των Ελλήνων και είναι η ευκαιρία σας να τα πείτε έτσι όπως τα σκέφτεστε. Άρα, όσο πιο ελεύθερα μιλάτε και όσο πιο δυναμικά εκφράσετε τις απόψεις σας, νομίζω ότι τόσο και πιο έντονα θα καταγραφούν, και αυτό είναι σημαντικό.

Το λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής Αθανασόπουλος Παναγιώτης.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΣ (Β' Αθήνας): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητοί Βουλευτές.

Θα ήθελα την προσοχή σας, επιλέγοντας ένα θέμα που κανέναν πολίτη της υφηλίου δεν πρέπει να αφήνει αδιάφορο. Το θέμα των ναρκωτικών.

Τα ναρκωτικά, είναι μια μάλιστα με καταστροφικές συνέπειες τόσο για το άτομο, διότι το παραγκωνίζει κοινωνικά και ψυχολογικά και το απομονώνει, όσο και για την κοινωνία, καθώς αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη και την ευημερία της.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το νομοσχέδιο, η αντιμετώπιση της χρήσης ως πράξη αυτόβουλης και η συνεπακόλουθη ποινική αντιμετώπιση της κατοχής ως πταίσμα, αποκαθιστά τον παραλογισμό της θεώρησης του εξαρτημένου ως εγκληματία, όταν το «έγκλημα» στρέφεται αποκλειστικά κατά του εαυτού του. Βέβαια, η παραφωνία της ελάφρυνσης της ποινής για καλλιέργεια κάνναβης κατάλοιπου ίσως νεανικού ή επικοινωνιακού τρικ, κινδυνεύει να περάσει λάθος μηνύματα και να απενοχοποιήσει συμβολικά, την εξάρτηση μεταθέτοντας το πρόβλημα στον τρόπο προμήθειας της ουσίας.

Η προσπάθεια επαναδιατύπωσης των ελαφρυντικών συνεπειών της ιδιότητας του εξαρτημένου στην ποινική αντιμετώπιση της εμπορίας, μπορεί να συμβάλει στον τερματισμό του σημερινού «θεάτρου του παραλόγου» όπου οι μεγαλύτεροι πέφτουν στα μαλακά, εξασφαλίζοντας βεβαιώσεις ότι είναι χρήστες, ενώ οι εξαρτημένοι φορτώνονται με εξοντωτικές ποινές κατά το δοκούν.

Τα ευνοϊκά μέτρα που περιλαμβάνονται και ενισχύουν την τρέχουσα νομοθεσία, μπορούν να συμβάλουν στην αποφυγή φαινομένων που κατ' επανάληψη αντιμετωπίζουμε και ανταμείβεται η προσπάθεια ανθρώπων που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης ή έχουν εξαρτηθεί, με μια ανάληψη ποινική μεταχείριση ακυρώνοντας τόσο τη δική τους προσπάθεια, όσο και την επένδυση των οργανισμών και της πολιτείας στο να την στηρίξουν.

Η εναλλακτική δυνατότητα της θεραπείας, αντί της έκτισης της ποινής, όχι μόνο δημιουργεί κίνητρα για μια πορεία απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης, αλλά αποκαθάρει και την ιδέα του σφραγισμένου για να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους, ενισχύει αντικειμενικά τη θεραπεία, αλλά εκπέμπει επιπλέον ένα ισχυρό μήνυμα ότι αυτή η προσπάθεια βρίσκει αναγνώριση και αξία.

Κλείνω το λόγο μου, επισημαίνοντας τη λεπτότητα και τη σοβαρότητα αυτού του θέματος και τη σωστή διαχείριση, τόσο από την κοινωνία όσο και από την πολιτεία.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Αραμπατζή Κυριακή.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Γερμανία): Καλημέρα σας.

Πέρα από τις ποινικές διώξεις που ασκούνται στα άτομα που εμπλέκονται με τέτοιου είδους ουσίες, πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα και από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Καταρχήν, πρέπει να πάψει να θεωρείται θέμα ταμπού. Τα σχολεία, τα οποία συνεισφέρουν στη διάπλαση του χαρακτήρα σημαντικά, πρέπει να αφιερώνουν κάποιες ώρες για τη σωστή πληροφόρηση των εφήβων. Επίσης, αυτοί που χρησιμοποιούν τα ναρκωτικά πρέπει να σταματήσει να είναι δακτυλοδεικτούμενοι από εμάς. Εκτός του ότι δεν τιμά εμάς τους ίδιους, δεν βοηθά ούτε και αυτούς. Για να «κύλησαν» σε αυτόν τον Γολγοθά, κάτι τους έσπρωξε και τους επηρέασε. Πρέπει να κατανοήσουμε το πρόβλημά τους και να σταθούμε δίπλα τους.

Τέλος, πιστεύω πως υπάρχει ένα μικρό ποσοστό εφήβων που ίσως αναρωτηθούν μετά από τέτοιου είδους συζητήσεις, πώς πραγματικά αισθάνεσαι, όταν παίρνεις ναρκωτικά. Επομένως, ίσως να αποτελεί και ρίσκο αυτή η συζήτηση, και έτσι άθελά τους ή μη, μπλέκονται στα δίκτυα της μαστίγας. Χρειάζεται, λοιπόν, μια πολύ προσεκτική προσέγγιση.

Ευχαριστώ πολύ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Το λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής Γκιόκας Γεώργιος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ (Β΄ Αθήνας): Κύριε Πρόεδρε, φίλοι Βουλευτές, πολύ ωραία όλα αυτά για τα οποία μιλούν τα διάφορα άρθρα, και βρίσκω, επίσης, ιδιαίτερα θετική τη μέριμνα της πολιτείας, μέσα από τα νομοσχέδιά της, για την ρύθμιση των πολυάριθμων αλλά εξίσου σημαντικών παραμέτρων του προβλήματος των ναρκωτικών ουσιών.

Ωστόσο, η δική μου ένσταση έγκειται καταρχάς, στην απουσία ουσιαστικής δράσης επί του πρακτέου, μιας και τα διάφορα νομοθετήματα αποκτούν καθολικό κύρος και ισχύ, από τη στιγμή που επισφραγίζονται από τις απαραίτητες ενέργειες. Για παράδειγμα: Αποτελεί κοινό μυστικό, η ύπαρξη συγκεκριμένων περιοχών στη χώρα μας, όπου το πρόβλημα αυτό καλλιεργείται και «εμπορευματοποιείται» -ελπίζω να καταλάβετε την μεταφορά- και όμως, παρατηρούμε πως αντί να περιορίζεται η κατάσταση αυτή, συνεχίζει να υπάρχει και να διαιωνίζεται. Τίθεται, πλέον, το ζήτημα της αδυναμίας ως προς την δραστικότητα των κρατικών μηχανισμών και των εκτελεστικών οργάνων, στην περίπτωση, βέβαια, που η βραδύτητα αυτή, αν όχι η πλήρης αδράνεια, δεν οφείλεται σε συμφέροντα που κρύβονται πίσω από τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Πολύ σωστά, στο άρθρο 10 του σχεδίου νόμου, θίγεται το ζήτημα της δικαιοδοσίας των ελεγκτικών οργάνων, να προβούν σε πράξεις δίωξης, χωρίς ωστόσο, να γίνεται πουθενά άμεση αναφορά, για το ποιες θα έπρεπε να είναι οι ποινές και οι κυρώσεις στις οποίες υπόκεινται τα ελεγκτικά και εκτελεστικά όργανα, που γνωρίζουν και παρά ταύτα, συγκαλύπτουν και υποστηρίζουν τη διακίνηση των ναρκωτικών στις πλατιές μάζες.

Πιστεύω, λοιπόν, πως εφόσον αποτελεί κοινό στόχο ο περιορισμός, και εν τέλει, η επίλυση του προβλήματος, που δρα κατασταλτικά στην εξέλιξη της κοινωνίας μας, τόσο της ελληνικής όσο και της παγκόσμιας κοινωνίας, θα ήταν προτιμότερο να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην «καρδιά» και όχι στην επιφάνειά του, και να μην καταστρέφουμε τα γερά θεμέλια που εμείς οι ίδιοι θέλουμε να δημιουργήσουμε μέσα από τους ορισμένους νομούς.

Υπάρχει, όμως, πάντα το πρόβλημα της δικαιοσύνης, η οποία μπορεί μεν να μην είναι «τυφλή», ωστόσο τόσο απροκάλυπτα και πολλές φορές, σε συγκεκριμένες πάντα περιπτώσεις, δυστυχώς, εσκεμμένα εθελουφλεί.

Επιπλέον, θεωρώ ότι οι ποινές φυλάκισης του ενός έτους, των πέντε ετών και έξη μηνών, που αναγράφονται στις παραγράφους 1, 2, και 4 αντίστοιχα του άρθρου, «περί χρήσης ναρκωτικών ουσιών», είναι εντελώς μάταιες και αναποτελεσματικές. Το κράτος δεν θα έπρεπε να επιδιώκει την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό των χρηστών, αλλά την παρακολούθησή τους από ειδικούς ψυχολόγους, οι οποίοι θα βοηθήσουν να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα τους.

Εδώ να σας πω ότι ουδέποτε ο εγκλεισμός δεν αποτέλεσε τελεσφόρα σωφρονιστική μέθοδο. Ακόμη στη περίπτωση των μικροεμπόρων δεν θα έπρεπε να επιβάλλονται ποινές φυλάκισης ή χρηματικές ποινές, καθώς το Κράτος δεν θα έπρεπε να επιζητά την κερδοσκοπία, αλλά να μεριμνεί για την αφομοίωση και την ομαλή επανένταξη των ατόμων αυτών, ώστε να συνεισφέρουν με τρόπο υγιή και ηθικό στο κοινωνικό σύνολο.

Τέλος, επιτρέψτε μου να προτείνω ως κύριο τρόπο αντιμετώπισης στο πρόβλημα αυτό, την παιδεία, την καλλιέργεια ανθρωπιστικής παιδείας, που θα καταφέρει να δημιουργήσει ισχυρές προσωπικότητες, οι οποίες με τη σειρά τους θα μπορέσουν να αντισταθούν στο πρόβλημα μαστίγας, αυτό της εποχής μας. Σας ευχαριστώ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Ευχαριστούμε τον κ. Γκιόκα. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα την Έφηβο Βουλευτή, κυρία Βασιλική Καραγιάννη από το νομό Φθιώτιδας.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (Νομός Φθιώτιδας): Καλημέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, αξιότιμοι παρευρισκόμενοι, όλοι μας λίγο - πολύ στο τόπο που ζούμε βιώνουμε καταστάσεις ανθρώπων που έχουν μπει στο μαύρο κύκλο των ναρκωτικών. Στη χώρα μας, λοιπόν, και ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα υπάρχουν εκατοντάδες χρήστες ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 τα ναρκωτικά είναι τεχνητές ή φυσικές ουσίες που προκαλούν εξάρτηση του ατόμου. Η εξάρτηση αυτή σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί στο θάνατο. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να συνεισφέρουν τα βαποράκια και οι εισαγωγείς των ναρκωτικών ουσιών. Το πιο πολύ σημαντικό, όμως, είναι τα θύματα αυτών. Όπως εύστοχα επισημαίνεται στο άρθρο 2, όποιος εισάγει, πωλεί ή καλλιεργεί ή κατέχει ή μεταφέρει ή και ακόμη αναμειγνύεται με οποιοδήποτε τρόπο με τα ναρκωτικά, πρέπει να διώκεται ποινικά. Λέγοντας ποινικά εννοούμε με την πιο βαριά ποινή που θα μπορούσε να τεθεί με στόχο το συνετισμό και τη συμμόρφωση των όσων ασχολούνται. Βέβαια, με την προϋπόθεση να μην του δοθεί η ευκαιρία να ξανακυλήσει.

Επιπρόσθετα είναι χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 14. Φυσικά αυτοί που συλλαμβάνονται και είναι χρήστες, εξαρτημένοι από τα ναρκωτικά μπαίνουν στα αρμόδια και κατάλληλα ιδρύματα απεξάρτησης. Δεν πρέπει να τους παρέχονται απαγορευμένα ναρκωτικά, γιατί για αυτό το λόγο μπήκε στο κέντρο αυτό. Επομένως, όποιος μπει στη διαδικασία αυτή είναι λάθος και η ποινή πρέπει να είναι αυστηρή.

Επίσης, στο άρθρο 16 επισημαίνεται ότι με την παραβίαση νόμων του κατηγορούμενου πρέπει να δημοσιευτεί μέσα τουλάχιστον σε 10 ημέρες η καταδικαστική απόφαση στις εφημερίδες. Αφού δημοσιεύεται γίνεται γνωστό σε όλους και ο κατηγορούμενος νιώθει ντροπή. Όσον αφορά για μετάνοια, δεν ξέρω, αφού θα έχει υποπέσει στην υπόληψη των συμπολιτών του. Σας ευχαριστώ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Ευχαριστούμε την κυρία Καραγιάννη. Πριν δώσω το λόγο στην επόμενη ομιλήτρια θέλω να σας πω ότι μέχρι στιγμής στον κατάλογο των ομιλητών έχω εγγεγραμμένους 14 σε σύνολο 72 ατόμων και αυτό είναι απογοητευτικό. Κάντε μια μικρή προσπάθεια, εγώ θέλω πραγματικά, όπως σας είπα και στην αρχή, να ακούσουμε όλους, αν είναι δυνατόν να μιλήσουν και να πουν αν γενικά συμφωνούν ή γενικά διαφωνούν ή θέλουν να πουν τη δική τους άποψη για ένα θέμα, το οποίο εν δυνάμει αφορά όλους μας.

Καλώ στο βήμα την Έφηβο Βουλευτή, κυρία Μελίνα Κόντη, από την Αθήνα.

ΜΕΛΙΝΑ ΚΟΝΤΗ (Β΄ Αθήνας): Καλημέρα σας. Μελέτησα το νομοσχέδιο και δεν βρήκα κάτι που να πω ότι ήθελα να βρίσκεται και δεν ήταν ή για κάτι που να διαφωνήσω.

Θα ήθελα πιο πολύ να αναφερθώ στα θέματα που δεν μπορούν να υπάρξουν σε ένα νομοσχέδιο, αλλά είναι εξίσου σημαντικά όσον αφορά στα ναρκωτικά κυρίως σε εμάς τους εφήβους και γενικά στους νέους. Χαρακτηριστικά των νέων είναι η αλαζονεία, η ανεκτικότητα στο διαφορετικό, το να θέλουν πάντα να δοκιμάσουν. Τα ναρκωτικά δεν ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία, δεν είναι ένα μάθημα που θα πω θα το δοκιμάσω, θα δω αν μου αρέσει και αν μου αρέσει θα το κάνω. Αν δοκιμάσεις τα ναρκωτικά δεν υπάρχει γυρισμός.

Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι η εκπαίδευση πρέπει να ενημερώνει όλους μας για τις αρρώστιες, για τις συνέπειες, τις παρενέργειες και για όλα όσα μπορούν να προκληθούν από τα ναρκωτικά, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που μας καθιστά ευάλωτους, η άγνοια.

Επίσης, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει τρόπος να μιλάνε οι νέοι με ψυχολόγους, με σύμβουλους, γενικά για να μαθαίνουν και να γνωρίζουν περισσότερο τον εαυτό τους. Ένας από τους κύριους λόγους που πολλοί νέοι καταφεύγουν στα ναρκωτικά είναι το ότι έχουν προβλήματα ή που νομίζουν ότι μπαίνουν σε άλλον κόσμο που τους βοηθά. Εάν υπάρχει ένας ψυχολόγος στο σχολείο που θα τους μιλήσει, θα τους δείξει εναλλακτικούς τρόπους να λύσουν τα προβλήματα, να βγουν από αυτά, να ξεφύγουν και να δουν το χαρακτήρα τους και να σκεφθούν πως θα είναι αν αλλιωθεί, γιατί σαφώς και προκαλεί αλλοίωση η χρήση ναρκωτικών, νομίζω ότι θα ήταν πολύ αισθητή η μείωση αυτή.

Επιπλέον, θεωρώ ότι για να τηρηθεί η παράγραφος 3 του άρθρου 3, όπως ανέφερε και η εισηγήτρια μας, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος σε αυτούς τους χώρους που υποτίθεται ότι υπάρχει διακίνηση. Δηλαδή, εάν δεν είναι κάποιος εκεί να δει, να ελέγξει, πως θα τους τιμωρήσουν; Ποιος ελέγχει τα σχολεία, τις κατασκηνώσεις και όλα αυτά που υπάρχουν εκεί για να τιμωρήσει, για να εμποδίσει κάθε ενδεχόμενη πηγή εισόδου των ναρκωτικών, όπως υπάρχει και στο νομοσχέδιο; Θεωρώ ότι αυτό είναι που δεν βάζει ένα εμπόδιο στο να διακινηθεί όλο αυτό.

Τα ναρκωτικά πολλές φορές οδηγούν τους χρήστες σε εγκλήματα και αυτό γιατί έχουν την ανάγκη να βρουν τη δόση τους και δημιουργείται πάλι ανασφάλεια. Δηλαδή, εγώ να φοβάμαι να κυκλοφορήσω στη πρωτεύουσά μου, επειδή υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι λόγω του εθισμού τους έχουν την ανάγκη να κλέψουν και γενικότερα να εγκληματίσουν. Όλη αυτή η ανασφάλεια πρέπει να λυθεί από την Αστυνομία, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν κάνει τίποτα.

Αυτά ήθελα να πω κυρίως. Ναι, υπάρχει ένα νομοσχέδιο και υπάρχουν πολλά νομοσχέδια για αυτό, όμως, που δεν είμαι σίγουρη είναι εάν θα τηρηθούν όλα τα άρθρα ή εάν υπάρχει κάποιος, ο οποίος θα πει, ναι, το λέω, αλλά θα το τηρήσω και κιάλας. Αυτό δημιουργεί ανασφάλεια, αμφιβολία και σε εμένα και σε εσάς και σε όλους. Αυτό δεν θέλω να συμβαίνει. Σας ευχαριστώ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Χάρηκα πολύ με την αμεσότητα που μίλησε η Μελίνα και ελπίζω να ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμά της. Νομίζω και επικοινωνιακά και σαν μεταφορά του μηνύματος είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Γενικά να σας πω ότι μέχρι στιγμής έχω εντυπωσιαστεί και από το επίπεδο και από τη δυνατότητα να εκφέρετε αυτά που θέλετε να πείτε και σας ευχαριστώ για αυτό.

Τώρα θέλω να ζητήσω από την συμπροεδρεύουσα τη Χαρά Παρωτίδη να καλέσει την επόμενη ομιλήτρια.

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΡΩΤΙΔΗ (Β΄ Αθήνας – Συμπροεδρεύουσα της επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής, κυρία Στέφανη Κωνσταντίνου από την Πάφο.

ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΥΠΡΟΣ): Εγώ θέλω να δηλώσω ότι πιστεύω ακράδαντα ότι είμαστε ρατσιστές με τους ναρκομανείς, γιατί πιστεύουμε ότι τα άτομα που στράφηκαν στα ναρκωτικά και έγιναν εξαρτώμενα από αυτά είναι παράσιτα στην καλή μας κοινωνία.

Εν πάση περιπτώσει για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, πιστεύω, ότι πρέπει για αρχή να συνειδητοποιήσουμε τη σοβαρότητα του προβλήματος και πριν προσφέρουμε βοήθεια πρέπει να μάθουμε τους λόγους για τους οποίους κάποιος έγινε ναρκομανής και στράφηκε προς την καταστροφή του. Οι ναρκομανείς σε ένα 60% χρειάζονται ψυχολογική στήριξη για να προχωρήσουν, γιατί ο ναρκομανής θέλει να μιλήσει, να δείξει τι

τον οδήγησε, είναι οικογενειακά προβλήματα, είναι προβλήματα στο σχολείο; Οπότε πιστεύω ότι χρειαζόμαστε έμπειρους ανθρώπους που να μπορούν να μας μιλήσουν, αλλά πιο πολύ ν' ακούσουν, να καταλάβουν το πρόβλημα, να μπουν στη θέση τη δική μας, πριν κρίνουν τον ναρκομανή, πριν του πουν ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό και πρέπει να το σταματήσει. Λέγοντας του ότι πρέπει να το σταματήσει δεν του κάνεις αυτόματα πλήση εγκεφάλου «το σταματάς, αυτό είναι, τέλος».

Όταν είναι εθισμένος κάποιος σε μια τόσο σοβαρή ουσία, που δεν μπορεί να αποκοπεί εύκολα, χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται συμπαράσταση, χρειάζεται στήριξη. Αυτά νομίζω ότι είναι πολύ βασικά, οπότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να υπάρχει κάποιος που να μπορεί να ακούσει και να καταλάβει.

Ο άνθρωπος όταν θέλει μπορεί και βρίσκει τρόπους. Με όλους αυτούς τους νόμους και τις απαγορεύσεις δεν νομίζω να γίνει κάτι, γιατί αν δεν καταλάβει από μόνος του ότι είναι η καταστροφή του δεν σταματά. Συνεχίζω να πιστεύω ότι η ψυχολογική στήριξη είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να βοηθήσει. Ευχαριστώ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Ευχαριστούμε πολύ τη Στέφανη. Για άλλη μια φορά ακούστηκαν πράγματα μέσα από την καρδιά ενός νέου ανθρώπου και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΥΠΡΟΣ - Συμπροεδρεύων της επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Παπαδοπούλου Ελισάβετ από την Επικράτεια.

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Επικράτεια): Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Παπαδοπούλου Ελισάβετ και είμαι μαθήτρια του ΤΕΕ ειδικής αγωγής Σερρών.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η πολιτεία με τα μέτρα της οφείλει με νόμους αφενός να πατάξει τη διακίνηση των ναρκωτικών και αφετέρου να βοηθήσει τους χρήστες να απαλλαγούν από τη μάστιγα αυτή. Δυστυχώς, ναρκωτικά θα υπάρχουν πάντα, γιατί πολύ απλά είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση. Το θέμα, λοιπόν, είναι εμείς οι νέοι να έχουμε το μυαλό και τη δύναμη να αποφύγουμε αυτόν τον πειρασμό που κάποιος μας προσφέρουν. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ζωή είναι πάρα πολύ σύντομη για να τη χαράμισουμε σε ανούσιες ουσίες. Οφείλουμε εμείς που έχουμε το μέλλον μπροστά μας να είμαστε γεροί και δυνατοί να βοηθήσουμε την κοινωνία σ' αυτές τις δύσκολες ώρες που περνά. Να πούμε ένα μεγάλο όχι σε αυτούς που μας θέλουν εξαρτημένους και χαμένους σε έναν κόσμο ψεύτικο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Ευχαριστώ πολύ την Ελισάβετ και σας ευχαριστώ για το παρατεταμένο χειροκρότημα.

Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Αλίκη Παπαρίζου από το Νομό Αττικής.

ΑΛΙΚΗ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ (Νομός Αττικής): Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, συναγωνιστές Βουλευτές, θέλω να σας μιλήσω για τα ναρκωτικά, όπως είναι λογικό. Θέλω να τονίσω ότι σε όσα διάβασα δεν είδα να αναφέρονται πουθενά μέτρα πρόληψης και θεραπείας. Όσοι ζούμε στην ελληνική κοινωνία πρέπει να παραδεχτούμε ότι πάρα πολύ υποκριτικά και έντονα αποφεύγουμε να κοιτάσουμε την αλήθεια. Ξέρουμε πως δεν υπάρχουν ΜΜΕ που να μιλούν με γλώσσα αληθινή γι' αυτό το πρόβλημα.

Η χρήση των ναρκωτικών είναι κάτι που υπάρχει παντού, στη γειτονιά μας, ίσως και στο σπίτι μας, στην ελληνική κοινωνία γενικότερα. Προτιμούμε να φοράμε ασφυκτικές παρωπίδες, βλέποντας με φόβο το ναρκομανή, στιγματίζοντας αυτόν και την οικογένειά του. Είναι το λεγόμενο πρεζόνι, που όλοι έχουμε προσπεράσει με φόβο, με απέχθεια και πολλές φορές έχουμε υποκύψει και του έχουμε δώσει κάποια χρήματα, έτσι απλά για να τον αποφύγουμε, βυθίζοντας τον πιο πολύ στο βούρκο. Αυτό πρέπει σταματήσει και πρέπει να το σταματήσουμε εμείς, γιατί εμείς είμαστε το μέλλον.

Έχω μεγαλώσει σε μια γειτονιά όπου το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι αρκετά έντονο. Το βλέπω καθημερινά έξω από το σπίτι μου, στο σχολείο μου, παντού. Παρόλα αυτά βλέπω πως καθημερινά στα αστυνομικά τμήματα δεν είναι οι μεγαλέμποροι, είναι οι απλοί χρήστες ναρκωτικών, αυτοί οι εθισμένοι απλοί άνθρωποι. Γιατί γίνεται αυτό; Γιατί να γίνονται αυτές οι διακρίσεις; Πιστεύω, όπως φαντάζομαι πιστεύετε και όλοι σας, ότι θα πρέπει να φυλακίζεται ο οποιοσδήποτε, είτε είναι αστυνομικός είτε πολιτικός είτε δημοσιογράφος. Θα πρέπει να υπάρξει διαφάνεια και δικαιοσύνη, αλλιώς θα συνεχίσουμε να ζούμε σε μια κοινωνία υποκρισίας.

Όσον αφορά στα σωφρονιστικά ιδρύματα, κάθε άλλο παρά σωφρονίζουν. Οι άνθρωποι που αποφυλακίζονται μετατρέπονται απλά σε χειρότερους εγκληματίες και καταλήγουν πάλι στα ίδια. Είναι λογικό, όταν δεν υπάρχουν τα μέτρα για να τους σωφρονίσουν, οι ειδικοί, ψυχολόγοι αν θέλετε, αυτή να είναι η κατάληξή τους.

Έκκληση δική μου και φαντάζομαι όλων σας είναι να υπάρξει δικαιοσύνη. Ας πάψουμε να περιγράφουμε τις χειρότερες καταστάσεις με τον πλέον ωραιοποιημένο λόγο. Η μόνη λύση είναι η δράση και η αντίδραση, δεν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε τίποτε αλλιώς. Πρέπει όλοι να κοιτάσουμε το πώς στη ζωή μας θα σταματήσουν να υπάρχουν ναρκωτικά, γιατί αν δεν σταματήσει η εμπορία, που πιστεύω ότι ξεκινάει από μεγαλύτερα κεφάλια και όχι από τους απλούς ανθρώπους, δεν θα σταματήσει ποτέ η χρήση.

Ξέρω ότι θίγω ευαίσθητο θέμα, αλλά είναι το κοινό μυστικό όλης της Ελλάδας. Οι μεγαλέμποροι δεν βρίσκονται ανάμεσα στους απλούς ανθρώπους, βρίσκονται σε αυτούς που έχουν τα χρήματα, που έχουν το κεφάλαιο, που έχουν τη δύναμη και την εξουσία. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΡΩΤΙΔΗ (Β' Αθήνας - Συμπροεδρεύουσα της επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Μάρθα Πυράκη από το Νομό Δωδεκανήσου.

ΜΑΡΘΑ ΠΥΡΑΚΗ (Νομός Δωδεκανήσου) : Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, αισθάνομαι πολύ περήφανη που επιλέχθηκα γι' αυτή τη θέση. Ο κοινοβουλευτισμός, η συμμετοχή

στα πολιτικά δρώμενα, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του δημοκρατικού πολιτεύματος, στον οποίο η γνώμη του καθενός μετράει. Στις σύγχρονες κοινωνίες, τα ναρκωτικά είναι μια από τις μεγαλύτερες μάστιγες. Όπως όλοι γνωρίζετε και βλέπετε καθημερινά, στη χώρα μας είναι έντονο το φαινόμενο της χρήσης των ναρκωτικών που πλήττει κυρίως τους νέους ανθρώπους.

Τα μέτρα και οι ποινικές διώξεις που προβλέπουν τα νομοσχέδια, δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται το συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά, δυστυχώς, όλο και διογκώνεται. Οι χρήστες ναρκωτικών δεν είναι εγκληματίες, αλλά εξαρτημένοι. Επίσης, είναι εθισμένοι και είναι άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν να κάνουν τα πάντα για να εξασφαλίσουν τη δόση τους. Το να τιμωρούνται με την ίδια ποινή που θα είχε ένας ληστής ή ένας δολοφόνος, μόνο κακό θα μπορούσε να κάνει. Το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, το έχουν κατά τη γνώμη μου, οι έμποροι του θανάτου, αυτοί που για διόλου ευκαταφρόνητα ποσά, πωλούν ναρκωτικά σε χώρους εστίασης, σε νυχτερινά κέντρα, σε ερημικά μέρη, σε σωφρονιστικά ιδρύματα και ακόμη και στα σχολεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταστρέφονται οι ζωές των νέων ανθρώπων, αλλά και των οικογενειών τους.

Συχνά, γίνεται μεγάλη συζήτηση για τις ποινές των ναρκομανών και των εμπόρων ναρκωτικών, αλλά σπάνια γίνονται ενημερώσεις για την πρόληψη. Θα ήταν ωφέλιμο εάν διανέμονταν ενημερωτικά φυλλάδια ή ειδικοί επιστήμονες από διάφορα κέντρα απεξάρτησης έρχονταν σε σχολεία και να έκαναν συζήτηση με τους μαθητές, σχετικά με τους κινδύνους και τις συνέπειες της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Όλοι πρέπει να είναι ενημερωμένοι για το πόσο κοντά μας είναι τα ναρκωτικά. Ίσως, κάποιος από εμάς να έχουμε ακούσει φίλους μας σε μια ενάλωτη συναισθηματική τους κατάσταση να λένε, ότι θα δοκιμάσουν μια φορά και αυτό συμβαίνει, διότι δεν γνωρίζουν ότι ο δρόμος των ναρκωτικών δεν έχει γυρισμό.

Ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου, είναι ο εκσυγχρονισμός των κέντρων απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες, ώστε όλοι οι χρήστες ναρκωτικών, να μη φυλακίζονται, αλλά να κρατούνταν έγκλειστοι μέχρι να απεξαρτητοποιηθούν εντελώς. Χωρίς τις συνεχείς ενοχλήσεις που δέχονται πολλοί χρήστες από τους εμπόρους, η απεξάρτησή τους θα καταστεί ευκολότερη. Επίσης, τα κέντρα απεξάρτησης θα πρέπει να έχουν εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό.

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι η Πολιτεία μπορεί να κάνει πολλά ακόμη για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Ωστόσο, με την ενημέρωση και την προσπάθεια όλων των μελών της κοινωνίας, είναι εφικτός ο περιορισμός της εμπορίας και της χρήσης των ναρκωτικών. Ευχαριστώ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής) : Το λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής Γεώργιος Ρήγας από Β΄ Θεσσαλονίκης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΓΑΣ (Β΄ Θεσσαλονίκης) : Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι δυστυχώς λυπηρό, αλλά απολύτως αληθές ότι στις μέρες μας αυξάνονται όλο και γρηγορότερα οι νέοι που καταφεύγουν στα ναρκωτικά. Νέοι ανίκανοι να αντικρίσουν τη ζωή και να συμφιλωθούν με την πραγματικότητα, οδηγούνται προς την αυτοκαταστροφή τους. Δράττομαι, λοιπόν, της ευκαιρίας, με την παρουσία μου εδώ, να αναφερθώ σε ό,τι αφορά το φαινόμενο αυτό, αλλά και τις βαριές ποινές με τις οποίες πρέπει να τιμωρούνται αυτοί που διακινούν ναρκωτικά στους νέους. Οι νέοι που δεν έχουν δύναμη να αντισταθούν στα ναρκωτικά, είναι πρόσωπα τα οποία δεν διαπαιδαγωγήθηκαν ποτέ από τη μικρή τους ηλικία και δεν άσκησαν τη βούλησή τους, ώστε να μπορούν να αντιστέκονται στις απαιτήσεις, οι οποίες, έστω και κατά στοιχειώδη τρόπο, τους προβάλλει η ζωή μας και καταφεύγουν στις παραισθήσεις των ναρκωτικών.

Οι χρήστες νεαρής ηλικίας είναι άτομα που σέρνονται από τις επιθυμίες και τα ένστικτά τους και δεν είναι σε θέση να αντισταθούν σε τίποτα και παρασύρονται από τους άλλους. Η Πολιτεία μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, τιμωρώντας τους υποκινητές με μεγαλύτερες ποινές, ώστε να τους εμποδίσουν να καταστρέφουν ανθρώπινες ζωές. Ιδιαίτερη μνεία μπορεί να γίνει στην παράγραφο γ' του άρθρου 3, στην οποία κατά τη γνώμη μου, οι ποινές με τις οποίες τιμωρούνται οι διακινητές, είναι αρκετά υψηλές, αλλά δεν φέρνουν αντίσταση ακόμη και με τη μέγιστη δυνατή ποινή που είναι η ισόβια κάθειρξη μπροστά στο έγκλημα που διαπράττουν. Δηλαδή, να σκοτώνουν νέες ανθρώπινες ζωές διανέμοντας ναρκωτικά σε σχολικές μονάδες οποιασδήποτε βαθμίδας, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε μονάδες κατάρτισης, σε χώρους άθλησης, σε χώρους κατασκήνωσης, σε χώρους ορφανοτροφείου, αλλά και φροντιστηρίων. Έτσι, η εφαρμογή σκληρότερων ποινών για τους διακινητές ναρκωτικών, είναι ένας από τους τρόπους, με τους οποίους θα περιοριστεί η χρήση των ουσιών αυτών από νέους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής) : Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Αναστασία – Δήμητρα Κυριάκου από την Α΄ Θεσσαλονίκης.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Α΄ Θεσσαλονίκης) : Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, όπως ήδη προαναφέρθηκε και όπως όλοι γνωρίζουμε, τα ναρκωτικά είναι πια μια μάστιγα που χρίζει άμεσης αντιμετώπισης και καταστολής. Ως μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τις απόψεις μου κατά το σύντομο λόγο μου στη σημερινή συνεδρίαση. Αρχικά, θα ήθελα να κάνω μια πρόταση που θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο. Διαβάζοντας τα σχετικά άρθρα για τις ποινές, διαπίστωσα ότι εκτός από τη χρηματική ποινή και τη φυλάκιση, δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος τιμωρίας, όπως για παράδειγμα, είναι η κοινωνική εργασία. Παρ' όλο το γεγονός ότι η κοινωνική εργασία δεν άμεσα είναι εφαρμοζόμενη, θα κρινόταν σκόπιμο να εφαρμοστεί πιλοτικά σε ναρκομανείς που βρίσκονται στα τελευταία στάδια απεξάρτησης, αντί να εκτίουν την ποινή τους σε κάποια φυλακή, να την εκτίουν μέσω της κοινωνικής εργασίας.

Επίσης, θα ήθελα να σχολιάσω την παρ. 2 του άρθρου 13, σχετικά με τη στρατολόγηση και την αναβολή της έως ότου ολοκληρωθεί η αγωγή απεξάρτησης. Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ειδικοί χώροι

εντός των στρατοπέδων, όπου όσοι βρίσκονται στα τελευταία στάδια της απεξάρτησης, θα εκτίουν τη θητεία τους σε λιγότερο απαιτητικά πτόστα, ενώ ταυτόχρονα, θα απεξαρτώνται πλήρως από τα ναρκωτικά. Με αυτόν τον τρόπο, επανεπιδάσκονται ευκολότερα στην κοινωνία.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι θα έφερνε αποτελέσματα βελτίωσης η καλύτερη προστασία και φύλαξη των χώρων που συχναίνουν ναρκωμανείς. Γνωρίζουμε όλοι ότι η φύλαξη από τις αρμόδιες Αρχές, είναι ανεπαρκής. Έτσι, θα καταπολεμηθούν οι εστίες και η αύξηση του προβλήματος των ναρκωτικών, θα μειωθεί αισθητά. Ευχαριστώ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΥΠΡΟΣ - Συμπροεδρεύων της επιτροπής) : Το λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής Δημήτριος Νιώπας από την Α΄ Πειραιά.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΩΠΑΣ (Α΄ Πειραιά) : Κύριε Πρόεδρε, ο Γουίλιαμ Μπάροουζ με το βιβλίο του «Το γυμνό γεύμα», έβαλε την πρέζα μέσα σε μια εξίσωση και είπε ότι ο μόνος αναντικατάστατος όρος στην εξίσωση αυτή, είναι το πρεζάκι. Μόλις σταματήσει να υπάρχει η ανάγκη για την πρέζα, την οποία ανάγκη τρέφει το πρεζάκι, τότε θα σταματήσει και η διακίνηση. Εκεί είναι που πρέπει να στοχεύσει η Κυβέρνηση και η εκάστοτε Κυβέρνηση. Με τα θεραπευτικά καταστήματα που υπάρχουν, όπως ο ΟΚΑΝΑ, πιστεύω ότι δεν καταφέρνει απολύτως τίποτα, γιατί απλά η λειτουργία τους είναι σαθρή. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι με τη μεθαδόνη δίνεται λύση, αλλά πιστεύω, ότι αυτή η ουσία είναι ένα καλό υποκατάστατο οποιουδήποτε οπιούχου και οποιουδήποτε φαρμάκου, που σε κάνει να εξαρτάσαι από αυτό.

Επίσης, θα ήθελα να προτείνω κατάργηση του άρθρου 16 του νομοσχεδίου, γιατί ζώντας σε μια κοινωνία, η οποία είναι γεμάτη από προκαταλήψεις, η δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα ούτε στην αποκατάσταση του φυλακιζόμενου, αφού έγινε από τη φυλακή και είχε πλέον σωφρονιστεί, έτσι όπως ορίζει και το Σύνταγμα.

Επίσης, θέλω να προτείνω την κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 17, γιατί το θεωρώ πλήρως ρατσιστικό, εφόσον ένας αλλοδαπός, ο οποίος παραμένει στην Ελλάδα νόμιμα και μόνιμα έχει κάθε δικαίωμα στο σωφρονισμό, όπως και ο Έλληνας ιθαγενής.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη και για τις ευθείες βολές που έριξε και για τις ευθείες απόψεις του.

Θα ήθελα εδώ απλώς να σας παρακαλέσω να συγκρατήσετε τις προτάσεις και για τα άρθρα και για την παράγραφο, την οποία ανέφερα, γιατί θυμίζω ότι στο τέλος της διαδικασίας εσείς θα κληθείτε να ψηφίσετε υπέρ ή κατά αυτού του νομοσχεδίου και επί της αρχής και στα άρθρα. Άρα, αυτές οι παρεμβάσεις έχουν μεγάλη σημασία.

Αγαπητή Συμπρόεδρε, ποιός είναι ο επόμενος ομιλητής;

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΡΩΤΙΔΗ (Β΄ Αθήνας – Συμπροεδρεύουσα της επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Ευγενία Αναστασίου.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (Β΄ Αθήνας): Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, εγώ θέλω να μιλήσω για ένα θέμα, το οποίο δεν έχει ακουστεί μέχρι στιγμής.

Είναι ένα νομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφισθεί -τουλάχιστον έτσι πιστεύω- στη Βουλή, το οποίο νομιμοποιεί τους χρήστες και μας λέει ότι υπάρχει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στα σκληρά και στα ελαφριά ναρκωτικά. Πιστεύω ότι αυτό είναι δώρο-άδωρο, γιατί όλοι ξέρουμε, μέσα από τα σχολεία μας, ότι τα άτομα που θα ξεκινήσουν με κάποιο ελαφρό ναρκωτικό έχουν πολλές πιθανότητες να συνεχίσουν και να μπουν σε αυτόν το μονόδρομο και, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα καταλήξουν καλά.

Ξέρουμε ότι καθένας από μας, τουλάχιστον οι περισσότεροι, μέσα στα σχολεία έχουμε δει τις πρώτες εικόνες διακίνησης ή χρήσης από άτομα της ηλικίας μας. Πιστεύω ότι αυτό είναι μια θλιβερή εικόνα. Πιστεύω ότι αυτό δεν θα ήταν τίποτα άλλο παρά μια κακή εμπειρία για εμάς. Είναι πράγματα, τα οποία όχι μόνο δεν θα έπρεπε να δούμε στην ηλικία αυτή, αλλά δεν θα έπρεπε να τα δούμε ποτέ. Πιστεύω ότι η κοινωνία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατάσταση. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να πάρει θέση. Πιστεύω, όπως είπαν και άλλα παιδιά ότι μέσω της παιδείας και όχι της εκπαίδευσης -και τονίζω, της παιδείας- θα έπρεπε να μας πληροφορήσουν για το θέμα, να μας πουν τους κινδύνους, οι οποίοι υπάρχουν για τα ναρκωτικά, κάτι που δυστυχώς δεν γίνεται. Ίσως, όπως είπε και μια άλλη ομιλήτρια, αυτό το θέμα θεωρείται ταμπού.

Επίσης, θα ήθελα να πω ότι αυτό το νομοσχέδιο, που θα επιτρέψει τη χρήση των ναρκωτικών, πιστεύω ότι ως βαθύτερο στόχο -δεν ξέρω, ίσως είμαι και καχύποπτη- ίσως έχει την καταστολή των νέων. Είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα -και δεν μιλάω για εμάς, μιλάω για όλη τη νεολαία- οι οποίοι είμαστε ιδεαλιστές, βλέπουμε την κατάσταση της χώρας μας και θέλουμε να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο, είμαστε οργισμένοι, θέλουμε απλά να τα αλλάξουμε. Με τα ναρκωτικά, δεν θα το πετύχουμε αυτό. Θα στραφεί η προσοχή μας αλλού, σε θέματα λιγότερο ζωτικής αξίας και δεν εννοώ το θάνατο από τα ναρκωτικά, αλλά «πώς θα βρω τη δόση μου» κ.τ.λ. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό μέσο καταστολής και ότι θα έπρεπε να αντισταθούμε σε αυτό και να το λάβουμε υπόψη μας, γιατί δυστυχώς πολλοί δεν το σκέφτονται.

Επίσης, θα ήθελα να πω ότι εμείς ως νέοι βιώνουμε άμεσα τις συνέπειες. Ένας λόγος που στρέφομαι κατά αυτού του νομοσχεδίου είναι ότι με τη νομιμοποίηση των ναρκωτικών δε μπορούμε να αποτρέψουμε κάποια ατυχήματα από κάποια άτομα που θα είναι υπό την επήρεια αυτών των ουσιών, όπως καταλαβαίνετε, θα πάρουν στο λαιμό τους και άλλες ζωές.

Τέλος, ως μια λύση, όπως είπαν και άλλα παιδιά και συμφωνώ απόλυτα, θα ήθελα να πω ότι η ψυχολογική υποστήριξη είναι το παν. Αυτά τα άτομα είναι άρρωστα. Αυτά τα άτομα χρειάζονται τη βοήθειά μας. Όταν λέω ότι δεν πρέπει να νομιμοποιηθούν τα ναρκωτικά, δεν εννοώ και στους χρήστες, οι οποίοι πεθαίνουν. Αυτοί πρέπει να πάρουν την κατάλληλη δόση, έτσι ώστε να γίνουν καλά και από κει και πέρα τέλος. Από εκεί

και πέρα δεν έχει ελεύθερη διακίνηση, δεν έχει –να μου επιτραπεί η έκφραση- «έχω το χόρτο μου για προσωπική μου χρήση» στην κατάλληλη ποσότητα. Αυτά είναι χαζομάρες. Αυτά μόνο σκοπό έχουν να επιτραπεί η διακίνηση και απλά να μας κάνουν να βουλιάξουμε και άλλο. Εμείς, ως νέοι, πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό και να μη συμφωνήσουμε στη νομιμοποίηση των ναρκωτικών.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Ευχαριστώ Ευγενία για την ξεκάθαρη τοποθέτησή σου και θέλω τώρα να καλέσω στο Βήμα τη συμπροεδρεύουσα Έφηβο Βουλευτή Ζαχαρούλα Παρωτίδη.

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΡΩΤΙΔΗ (Β΄ Αθήνας): Αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, καλημέρα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω τον ενθουσιασμό μου και, παράλληλα, τη συγκίνησή μου, καθώς έχω την τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ.

Κρίνω ενδιαφέρουσα τη συγκεκριμένη Επιτροπή, διότι καθημερινά μεγάλα κοινωνικά προβλήματα αναπτύσσονται στις μέρες μας. Επιπλέον, να αναφέρω την εκτίμησή μου στο σημερινό έργο, αποφεύγοντας τη χρήση ξύλινου λόγου, καθώς οι συνεδριάσεις αυτές αποτελούν σημαντικό πυλώνα στη βελτίωση των νόμων.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η δράση των ναρκωτικών είναι μια και είναι πλέον περσιτό να την αναφέρουμε ξανά. Στις μέρες μας το πρόβλημα με τα ναρκωτικά αναπαράγεται με γρήγορους ρυθμούς, καθώς βλέπουμε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων να καταφεύγουν σε αυτόν τον ψεύτικο παράδεισο. Η στάση μας τα απέναντι στα άτομα αυτά είναι απόμακρη, αφού μας δημιουργούν το συναίσθημα της αποστροφής και του φόβου, λόγω της θλιβερής κατάστασής τους.

Θα μου επιτρέψετε να αφήσω ανέγγιχτο το θέμα των ποινών προς τους χρήστες και τους διακινητές, γιατί πιστεύω ότι έχει τελευταίο ρόλο μπροστά σε μια αθώα ζωή.

Πραγματικά, το πόσο εύκολα διακινούνται, όχι μόνον οι ναρκωτικές, αλλά και άλλες ουσίες, είναι αδιανόητο. Εμείς, βέβαια, σαν έφηβοι, έχουμε φίλους - ίσως γνωστούς- που είναι χρήστες άλλων ουσιών, που προκαλούν παραισθήσεις. Θα ρίξω την ευθύνη όλη στην παιδεία, διότι η πληροφόρηση των ανθρώπων, των εφήβων, στα σχολεία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πρόχειρη και ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να μη δίνεται η απαραίτητη σημασία στο θέμα αυτό και σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Το να μην μιλάμε για τα ναρκωτικά, το ότι μας τρομοκρατεί και παράλληλα, μας θλίβει και μόνον η αναφορά της λέξης, δε σημαίνει ότι είναι μακριά από την καθημερινότητά μας. Επίσης, είναι γνωστή σε όλους μας η ύπαρξη των ναρκομανών σε συγκεκριμένα στέκια της Αθήνας, καθώς πολλές φορές θα τους δούμε να κείτονται στα πεζοδρόμια, ενώ εμείς, συνήθως, θα αποφεύγουμε να τους κοιτάξουμε, ακόμα και με οίκτο. Ας ληφθούν, λοιπόν, μέτρα κατάλληλα και να δοθεί ενδιαφέρον σε εκείνα τα άτομα, γιατί χρειάζονται στήριξη και όχι αδιαφορία ούτε αποκλεισμό.

Μια ποινή δεν ωφελεί αρκετά. Όσο για τους διακινητές, όταν ο μέσος όρος των ανθρώπων είναι πληροφορημένος, είναι δύσκολο να υποκύψουν σε οποιονδήποτε δολασμό.

Προτείνω, λοιπόν, να δοθεί περισσότερο ενδιαφέρον στη διάσωση των θυμάτων, αλλά και των εφήβων, διότι βρίσκονται σε μια ευαίσθητη ηλικία, που θα μπορούν εύκολα να παρασυρθούν. Πρέπει, λοιπόν, να δοθεί βάση στην ιατρική υποστήριξη και όχι στην ποινική τους καταδίκη.

Ακόμη, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης θα πρέπει να πληροφορήσουν τους γονείς, διότι εκείνοι είναι σημαντικοί παράγοντες στην παιδεία των παιδιών.

Ελπίζω τα μέτρα που θα ληφθούν να φέρουν ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ.

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Ευχαριστούμε πολύ, την έφηβη βουλευτή, Χαρά Παρωτίδη από την Αθήνα.

Θα καλέσουμε ακόμη δύο από τους εγγεγραμμένους ομιλητές στο βήμα για να μας πουν την άποψή τους και μετά θα κάνουμε ένα διάλειμμα για περίπου 15 λεπτά, όπως προβλέπει το πρόγραμμα.

Το λόγο έχει ο έφηβος βουλευτής, Θεόδωρος Ευαγγελόπουλος από το Νομό Πιερίας για τρία λεπτά.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Νομός Πιερίας): Καλημέρα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη προκαταβολικά που δεν θα χρησιμοποιήσω τον ξύλινο λόγο, που όπως θα ξέρετε ο κύριος Πρόεδρος καλύτερα από μας, συνήθως, χρησιμοποιούν οι βουλευτές.

Θα ήθελα να μιλήσω για κάτι. Άκουσα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, ότι θα εφαρμοστεί πιλοτικά, σε κάποια νοσοκομεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, η δωρεάν χορήγηση μεθαδόνης στους ναρκομανείς. Διότι είναι γελοίο –και συγγνώμη για το αδόκιμο της έκφρασης- να προσπαθούμε να σταματήσουμε ένα καρτέλ, όπως αυτό των ναρκωτικών και να δημιουργούμε ένα άλλο, στη χρήση μεθαδόνης. Γιατί στον ΟΚΑΝΑ και στους άλλους φορείς που χορηγούν μεθαδόνη, υπάρχουν τεράστιες λίστες αναμονής και οι ναρκομανείς που προσπαθούν να απεξαρτηθούν περιμένουν πολύ καιρό για να πάρουν τη μεθαδόνη τους. Ενώ, αν δίνεται στα νοσοκομεία η μεθαδόνη αυτό θα σταματήσει. Διότι υπάρχουν ναρκομανείς που προσπαθούν να κόψουν τα ναρκωτικά και αγοράζουν από τους ίδιους εμπόρους μεθαδόνη. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν γίνεται να πληρώνει κάποιος για να σταματήσει τα ναρκωτικά. Πρέπει να εφαρμοστεί αυτό στα νοσοκομεία, διότι έστω και μια ζωή να σώσουμε είναι μεγάλο κέρδος και για μας και για την κοινωνία μας. Ευχαριστώ πολύ.

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Ευχαριστούμε πολύ τον έφηβο βουλευτή Θεόδωρο Ευαγγελόπουλο από την Πιερία.

Πρώτον, αν μπορώ να υπογραμμίσω μία κουβέντα που είπε, ότι έστω και μια ζωή να σώσουμε αυτό είναι που έχει σημασία, διότι με σημάδεψε. Δεύτερον, ότι ναι τον ξύλινο λόγο –εγώ προσωπικά δεν τον χρησιμοποιώ ποτέ βέβαια- αλλά νομίζω ότι ακριβώς αυτό είναι που πρέπει σιγά – σιγά και εμείς οι εν ενεργεία βουλευτές να μάθουμε, ότι δεν λέμε ποίημα, ερχόμαστε να πούμε αυτό που πρέπει να πούμε.

Το λόγο έχει η έφηβη βουλευτής Ειρήνη Κατέρη από την Καβάλα.

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΕΡΗ (Νομός Καβάλας): Θα ήθελα για ακόμη μία φορά να επισημάνω το εύρος του προβλήματος των ναρκωτικών. Θα ήθελα να αναφέρω ότι πολλοί από μας και όχι μόνο ίσως να μη μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τον κίνδυνο που κρύβεται πίσω από τη χρήση ναρκωτικών. Απλά συνήθως οι έφηβοι, λόγω της φύσης τους, θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο θα τους δώσει ευχαρίστηση, θα τους λύσει τα προβλήματα και πολλές φορές, χωρίς να το θέλουν, μπλέκουν σ'αυτά τα δίχτυα και δε μπορούν να ξεμπλέξουν.

Μελέτησα και εγώ το νομοσχέδιο και συμφωνώ με τα άρθρα τα οποία μιλούν για τους εμπόρους ναρκωτικών. Η τιμωρία φυσικά και τους αρμόζει, διότι αυτοί οι άνθρωποι στην ουσία καταστρέφουν ζωές άλλων ανθρώπων. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Δεν έχουν αυτό το δικαίωμα, να καταστρέφουν τη δική μας ζωή.

Επίσης, ήθελα να πω ότι οι χρήστες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας και το να τους περιθωριοποιούμε είναι μεγάλο λάθος. Έτσι τους σπρώχνουμε περισσότερο στη χρήση ναρκωτικών, δεν τους βοηθούμε με κανένα τρόπο.

Ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι είτε με φίλους είτε με γνωστούς οι οποίοι κάνουν χρήση ναρκωτικών και δεν κάνουμε τίποτε για να τους βοηθήσουμε, διότι ίσως εμείς να μην έχουμε αυτή τη δύναμη. Πρέπει το πρόβλημα να μελετηθεί σε βάθος και θεωρώ ότι θα έπρεπε να δώσουμε μεγάλη βάση στην παιδεία. Όλοι ξέρουμε ότι πλέον δεν βοηθάει καθόλου, δηλαδή, δεν υπάρχει ενημέρωση. Αυτό το λέω από προσωπική εμπειρία. Δεν έχουμε ενημερωθεί σχεδόν καθόλου, απλά ξέρουμε ότι είναι κάτι επικίνδυνο. Δεν γνωρίζουμε τίποτε παραπάνω.

Επίσης, ήθελα να πω ότι μεγάλο ρόλο παίζει η οικογένεια. Μέσα σε αυτή ουσιαστικά το παιδί αναπτύσσεται και μαθαίνει να λειτουργεί και εάν η οικογένεια είναι αδιάφορη πολλές φορές το σπρώχνει στη χρήση ναρκωτικών ουσιών κ.λπ.

Τέλος, θέλω να αναφέρω ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι να κινήσουμε τέτοιες ευκαιρίες που μας δίνονται, όπως για παράδειγμα, η «Βουλή των Εφήβων», να υψώσουμε τη φωνή μας και να ελπίζουμε να ακουστεί για να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς κάτι. Ευχαριστώ.

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Ευχαριστούμε πολύ την Έφηβη Βουλευτή Ειρήνη Κατέρη από την Καβάλα.

Εδώ κλείνει ο πρώτος κύκλος και θα πάμε σε διάλειμμα ενός τετάρτου.

Θα ήθελα να σας πω ότι πραγματικά εντυπωσιάστηκα μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ειλικρίνεια και την ευθύτητα του λόγου σας.

Ο πρώτος ομιλητής στην επόμενη συνεδρίαση είναι ο έφηβος βουλευτής Γεώργιος Μελετιάδης από το Νομό Μαγνησίας.

(ΔΙΑΚΟΠΗ)

(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρεύων της επιτροπής): Σας ξανακαλωσορίζω στην αίθουσα. Θέλω να σας ενημερώσω ότι με χαρά το καλωσορίζουμε και τον άλλο προεδρεύοντα αυτής της συνεδρίασης, τον Κωστή Χατζηδάκη, Βουλευτή της Ν.Δ., πρώην υπουργό και ένα από τα κατεξοχήν ανοιχτά μυαλά, πρέπει να πω εγώ προσωπικά, που τον εκτιμώ πολύ στην πολιτική σκηνή της χώρας. Θα συνεχίσουμε αμέσως με τους επόμενους ομιλητές. Να σας ενημερώσω ότι μετά τον επόμενο ομιλητή που θα καλέσω, εγώ θα παραδώσω τα «σκήπτρα» στον Κωστή Χατζηδάκη και δεν θα ξαναλάβω τον λόγο, παρά μόνο για να τον καλέσω εδώ στο προεδρείο.

Με αυτή την ευκαιρία, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια εξαιρετική εμπειρία που μου δώσατε σήμερα, όχι μόνο για το περιεχόμενο αυτών που λέγατε, αλλά για την αμεσότητα, την ειλικρίνεια και την φρεσκάδα που βγάλατε και να σας πω ότι σε κάποιες συνεδριάσεις της κανονικής λειτουργίας του Κοινοβουλίου εγώ θα θυμάμαι αυτήν για το πόσο - και αισθητικά αν θέλετε - είναι καλύτερη και ουσιαστικότερη. Επίσης, θέλω να σας ευχαριστήσω για τα σχόλια που κάνατε έξω από την συζήτηση, στο διάλειμμα, που, επίσης, έδειξαν μια τεράστια ωριμότητα και βάθος.

Επίσης, θέλω να πω ότι στο τέλος της διαδικασίας έχουν ήδη καταγράψει κάποιες προτάσεις που θα αναγνωστούν από τον προεδρεύοντα, για να πείτε αν είναι αποδεκτές ή όχι, δηλαδή υπέρ, κατά ή απλώς παρών και, επίσης, για τις δευτερολογίες θέλω να σας πω ότι αυτό που προγραμματίζουμε εδώ με το προεδρείο και τη γραμματεία είναι ότι, εφόσον και όταν εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών, θα υπάρχει δυνατότητα σε όλους να δευτερολογήσουν. Προτεραιότητα, όμως, θα δοθεί σε αυτούς που δεν έχουν πάρει καθόλου το λόγο και, εφόσον υπάρχει χρόνος και αυτοί που έχουν πάρει τον λόγο, σηκώνοντας το χέρι τους, θα μπορούν να ζητήσουν τον λόγο για να δευτερολογήσουν.

Θέλω να καλωσορίσουμε, επίσης, τον πρώην Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον κ. Σιούφα. Η παρουσία του μας τιμά και η σχέση του με την κοινωνία και τη νεολαία είναι γνωστή και, νομίζω, πάρα πολύ αξιόλογη. Θα καλέσω στο βήμα τον πρώτο ομιλητή αυτού του δεύτερου μέρους της συνεδρίασής μας.

Τον λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής Γεώργιος Μελετιάδης από τη Μαγνησία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ (Νομός Μαγνησίας): Καλησπέρα σας. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται με το χρόνο και θα αναφερθώ σε τρεις βασικούς τομείς επί του θέματος. Το πρώτο ζήτημα, πάνω στο οποίο έχω αναπτύξει κάποιες προτάσεις, είναι οι ποινές, τις οποίες θεωρώ πολύ σημαντικές, διότι από εκεί ξεκινούν και όλα, από τους εμπόρους ναρκωτικών, κυρίως. Η ποινή που συνοδεύει οποιοδήποτε αδίκημα σχετικό με εμπόριο, διακίνηση, διανομή, παρασκευή, αλλά ακόμη και αγορά και σε μικρότερο βαθμό

χρήση, κάποιες φορές, ναρκωτικών ουσιών, θα πρέπει να αποδίδεται με αυστηρή αντικειμενικότητα, δίχως την παραμικρή ελάφρυνσή της.

Επίσης, η ποινή θα πρέπει να είναι ανάλογη της βαρύτητας του διαπραγμένου εγκλήματος. Επίσης, θα πρέπει να είναι επαρκής για τον σωφρονισμό του κατηγορουμένου, γιατί αυτός είναι και ο ουσιαστικός λόγος ύπαρξης των ποινών. Όσον αφορά τις ποινές των εμπόρων, θεωρώ πως κρίνεται απαραίτητο να είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυστηρές. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει αναστολή αυτών και ποτέ ένδειξη επιείκειας. Η ευαισθησία στον ανθρώπινο παράγοντα ως εξαντλείται υπέρ των θυμάτων και όχι υπέρ των θυτών.

Το δεύτερο θέμα το οποίο έχω αναπτύξει είναι η ασφάλεια των απλών πολιτών, οι οποίοι δεν είναι χρήστες, διότι, όπως βλέπουμε σήμερα, η εγκληματικότητα είναι αυξημένη και θα θέσω ένα προσωπικό παράδειγμα από την επαρχία και την κωμόπολη στην οποία ζω. Είμαστε σε μια κωμόπολη 7.000 κατοίκων χωρίς αστυνόμευση, λόγω του «Καλλικράτη» προφανώς, και οι συναλλαγές ναρκωτικών είναι πολύ συχνές. Αυτό μας κάνει όλους να φοβόμαστε, διότι βλέπουμε και συχνές ληστείες, σε σπίνια πάντα, χωρίς να βλέπουμε κάποιο αποτέλεσμα, όσο αφορά την ασφάλεια των πολιτών και η Πολιτεία είναι σαν να μην ανταποκρίνεται στον φόβο μας, διότι έχουμε φτάσει σε σημείο να μην μπορούν πια να κυκλοφορήσουμε ελεύθεροι σε μία κωμόπολη που είναι μόνο 7.000 κατοίκων.

Το τρίτο θέμα, στο οποίο έχω αναπτύξει κάποιες προτάσεις, είναι σχετικά με τη βοήθεια των ναρκομανών, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Σχετικά με τα άτομα που ειδικεύονται στην εξιχνίαση ανάλογων υποθέσεων, όσο αφορά το εμπόριο, το οποίο σέρνει πολλά αθώα παιδιά στα ναρκωτικά και στο θάνατο ορισμένες φορές, αυτά οφείλουν να εκτελούν πιστά τα καθήκοντά τους, μιας και τα διακινούμενα ναρκωτικά αποτελούν απειλή για κάθε πολίτη. Η κοινωνία μπορεί να συνδράμει στη βοήθεια των τοξικομανών, καθώς ο ρόλος των κέντρου θεραπείας εξαρτημένων ατόμων είναι καθοριστικός. Εφόσον οι ναρκομανείς, δραστηριοποιούνται με διάφορες εργασίες, δε θα βρίσκονται σε αδράνεια. Έτσι αισθάνονται ότι προσφέρουν ένα ωφέλιμο έργο και αυτό μπορεί να συντελέσει στην καλύτερευση της ψυχικής και σωματικής τους κατάστασης.

Θα ήθελα να κάνω έκκληση σε όλους, προκειμένου να υπάρξουν αποτελέσματα από τη συνεδρίαση των εφήβων βουλευτών και η αξιοποίηση όσων προτάσεων μπορούν να συνδράμουν στη λύση αυτού του προβλήματος που απασχολεί όλους. Ποτέ δεν ξέρουμε ποια πόρτα θα χτυπήσει η μάστιγα των ναρκωτικών και πρέπει πάντοτε να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Ένα γνωστό ρητό λέει ότι είναι καλύτερη η πρόληψη από τη θεραπεία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Σας καλωσορίζω στη Βουλή των Ελλήνων. Η «Βουλή των Εφήβων» είναι σίγουρα μια άσκηση δημοκρατίας για σας, αλλά και μια πολύ χρήσιμη εμπειρία για μας, διότι είναι πολύ σημαντικό να ακούμε τις απόψεις της νέας γενιάς, διότι σε λίγα χρόνια θα έχετε δικαίωμα ψήφου. Η μέχρι τώρα συζήτηση ήταν πολύ ζωντανή και ενδιαφέρουσα. Σέβαστε τον χρόνο και έχετε καταθέσει ενδιαφέρουσες προτάσεις, πέρα από αυτές που είναι στο σχέδιο που συζητάτε και οι οποίες, προφανώς, θα τεθούν σε ψηφοφορία στο τέλος της συζήτησης.

Το λόγο έχει η έφηβος βουλευτής Κωνσταντίνα Μιχαλοπούλου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ (Β΄ Αθήνας): Θα ήθελα να τονίσω ότι όλα εξαρτώνται από την οικογένεια. Αν οι γονείς είναι κοντά στα παιδιά, τα παιδιά δεν πέφτουν στα ναρκωτικά. Έχω βιώσει τέτοιο περιστατικό με μια στενή φίλη μου, η οποία τελικά πέθανε από ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο και εμείς που είμαστε το μέλλον, πρέπει να «δώσουμε» τα γερά θεμέλια, έτσι ώστε να χτιστεί κάτι καινούργιο.

Θεωρώ ότι η αστυνόμευση δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, διότι είναι απλώς πόνια κάποιων ανώτερων. Ο πατέρας μου είναι αστυνομικός και γνωρίζω κάποια πράγματα. Δεν το λέω γι' αυτόν το λόγο, απλώς γίνονται πάρα πολλά πράγματα που δεν φαίνονται και δεν θέλουν οι ίδιοι να το δείξουν.

Ζω στην Αθήνα, αλλά δεν έχω πάει ούτε μία φορά στο κέντρο βράδου. Είμαι 17 ετών και φοβάμαι να κυκλοφορήσω το βράδυ μόνη μου ή και με τις φίλες μου. Βλέπω πολλούς ναρκομανείς και κάποιους, προκειμένου να πάρουν τη δόση τους, μπορούν ακόμη και να σκοτώσουν.

Ας προσπαθήσουμε όλοι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ(Προεδρεύων της επιτροπής): Τον λόγο έχει ο έφηβος βουλευτής Ιωάννης Μπέσης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΣΗΣ(Β΄ Πειραιά): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, μέλη της επιτροπής, το πρόβλημα των ναρκωτικών επηρεάζει κυρίως τους νέους. Καταρχάς, οι λόγοι που ωθούν το άτομο στη χρήση ναρκωτικών ουσιών είναι λίγο-πολύ γνωστοί, όπως οι προβληματικές σχέσεις στο οικογενειακό περιβάλλον, η ανεργία και η φτώχεια που σημαδεύουν αρκετούς νέους στο ξεκίνημα της ζωής τους, οι διάφορες απογοητεύσεις της ζωής, καθώς και η περιέργεια που αποτελεί χαρακτηριστικό κυρίως της νεολαίας και η οποία οδηγεί το άτομο στη δοκιμή, η οποία με τη σειρά της οδηγεί στον εθισμό και την εξάρτηση. Τα αίτια της έξαρσης του φαινομένου των ναρκωτικών δεν επικεντρώνονται μόνο στο ξεκίνημα της κρίσης, δηλαδή στην πρώτη επαφή του ατόμου με αυτά.

Η πολιτεία, όχι μόνο αδυνατεί να κρατήσει τους νέους μακριά από τα ναρκωτικά, αλλά αδυνατεί να βοηθήσει τους πάσχοντες στην προσπάθεια απεξάρτησής τους. Αν και υπάρχουν κέντρα που περιθάλπουν τους χρήστες ουσιών, ελάχιστο είναι το ποσοστό των ασθενών που θεραπεύεται. Ο χρόνος που απαιτείται, προκειμένου ο ασθενής να παρουσιάσει, έστω και μικρά δείγματα βελτίωσης, είναι μεγάλος, με αποτέλεσμα η θεραπεία να είναι χρονοβόρα, απαιτητική και να χρειάζονται πολλοί πόροι, ώστε να ολοκληρωθεί. Πολλοί

γιατροί δεν διαθέτουν την υπομονή για να την οδηγήσουν εις πέρας και πολλές φορές, εξαιτίας της στασιμότητας μιας κατάστασης, θεωρούν ότι οποιαδήποτε προσπάθειά τους έχει ανεπιτυχή αποτελέσματα.

Όσο το πρόβλημα των ναρκωτικών δεν λύνεται, οι πάσχοντες αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της παρατεταμένης κρίσης και οδηγούνται είτε αμέσως στον θάνατο, λόγω υπερβολικών δόσεων, είτε εμμέσως, επηρεάζοντας την εξέλιξη άλλων ασθενειών, όπως η ηπατίτιδα, το έιτς και ο καρκίνος. Επιπλέον, τα άτομα υφίστανται τον κοινωνικό αποκλεισμό και περιθωριοποιούνται, απομονώνονται από τον κοινωνικό τους περίγυρο.

Το πρόβλημα των ναρκωτικών απαιτεί την έγκαιρη και άμεση παρουσίαση προτάσεων που θα καταφέρουν, αν όχι να τερματίσουν, τουλάχιστον να αμβλύνουν αυτό το φαινόμενο. Το κράτος οφείλει να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα, ένα κράτος πρόνοιας που θα σταθεί δίπλα στους χρήστες. Πρωτίστως είναι ανάγκη να εκσυγχρονιστούν και να οργανωθούν τα κέντρα απεξάρτησης από έμπειρους και εξειδικευμένους στο αντικείμενο γιατρούς, καθώς και να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες που παρέχονται. Επίσης, οι αρμόδιοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψιν τους ορισμένες μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε άλλες χώρες. Η Ελβετία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, η οποία με τη νομιμοποίηση των ναρκωτικών και τη διακίνησή τους σε κρατικές κλινικές υπό τον έλεγχο εξειδικευμένων γιατρών, πέτυχε την πολύπλευρη βελτίωση των ασθενών της. Επομένως, είναι ανάγκη η Ελλάδα να ενσωματώσει ορισμένες θετικές μεταρρυθμίσεις στα δικά της δεδομένα, έτσι ώστε να προσπορίσει κοινωνικό έργο και να αναβαθμιστεί το σύστημα υγείας.

Πέρα από την κρατική ευθύνη, όμως, υπάρχει και η συλλογική. Όπως η κοινωνία είναι κάποιες φορές υπεύθυνη για τον εθισμό των νέων, άλλο τόσο υπεύθυνη για την απεξάρτησή τους και την ομαλή επανένταξή τους σε αυτήν. Καθένας μας πρέπει να τον τρόπο του να βοηθήσει αυτούς ανθρώπους, αρχικώς να μην υποκύβουν στον πειρασμό, αλλά και στη συνέχεια να ενταχθούν σε ένα περιβάλλον, όπου θα γίνουν αποδεκτοί, χωρίς να δημιουργηθεί μια κοινωνία δύο ταχυτήτων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Τον λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Ευαγγελία Νίκου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΥ (Νομός Κοζάνης): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να εκφράσω την θερμή υποστήριξή μου, αλλά και όλων των συνομηλίκων μου στο θεσμό της «Βουλής των Εφήβων» που έδωσε φωνή στους νέους της μέσης εκπαίδευσης.

Δυστυχώς, το πρόβλημα για την Ελλάδα ακούει στο όνομα ναρκωτικά, ένα κοινωνικό φαινόμενο που αναζητά άμεσα λύση. Έχω κάποιες ενστάσεις για κάποια πράγματα που ειπώθηκαν, όπως ότι οι ναρκομανείς είναι άρρωστοι. Δεν τους θεωρώ αρρώστους. Θα μπορούσαμε να είμαστε και εμείς τη θέση τους.

Δεν μπορούμε να τους περιθωριοποιούμε, ούτε να έχουμε αυτές τις στερεότυπες αντιλήψεις απέναντί τους. Δεν πιστεύω αυτό που λένε κάποιοι πως άμα ήθελε κάποιος δεν θα έμπλεκε στα ναρκωτικά. Δεν γνωρίζουμε το λόγο που οδηγήθηκε σε αυτό το δρόμο.

Θέλω να θίξω το θέμα των κέντρων απεξάρτησης καθώς και των γραμμών υποστήριξης, που είναι καλό να δημιουργηθούν περισσότερες. Ακόμα και αν ένας χρήστης ναρκωτικών μπει στο πρόγραμμα απεξάρτησης, το στίγμα θα παραμείνει επάνω του, ως ο πρώην ναρκομανής, τοξικομανής, το πρεζάκι και δεν θα έχει τις ίσες ευκαιρίες με εμάς που θεωρούμαστε τα υγιή μέλη αυτής της κοινωνίας. Προέρχομαι από επαρχιακή πόλη, όπου και εκεί το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι εμφανές. Πριν τρία τέσσερα χρόνια, μία κοπέλα έχασε τη ζωή της από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Αυτό το θέμα είχε πάρει διάσταση για μερικούς μήνες και στη συνέχεια έμεινε κρυφό. Εμείς οι νέοι αποτελούμε το μέλλον αυτού του τόπου. Ελπίζουμε για ένα καλύτερο μέλλον. Ζητούμε την παραδειγματική τιμωρία όλων εκείνων που έχουν ως μοναδικό σκοπό τον ανέντιμο και κατάπτυστο πλουτισμό, αφήνοντας πίσω τους άβουλα σώματα, ψυχές δηλητηριασμένες και ανθρώπινα ερείπια που οδεύουν σε ένα αφύσικο θάνατο, ποτισμένο με λίγη ψεύτικη ευδαιμονία και ναυαγισμένα όνειρα. Μην το επιτρέπτε άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΡΩΤΙΔΗ (Β' Αθήνας – Συμπροεδρεύουσα της επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Στεφανίδου- Βοζίκη Πασχαλιά.

ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ – ΒΟΖΙΚΗ (Νομός Σερρών): Άκουσα τις απόψεις των προηγούμενων ομιλητών και θα ήθελα να αναφερθώ και σε μία άλλη πτυχή του θέματος των ανήλικων δραστών. Λόγω των ναρκωτικών η κοινωνία μας στερείται από παραγωγικά μέλη που με τον εγκλεισμό τους στα σωφρονιστικά ιδρύματα δεν αποκομίζουν ιδιαίτερα ωφέλη τόσο οι ίδιοι όσο και η κοινωνία. Η στρεβλή και ανεπαρκής λειτουργία των σωφρονιστικών ιδρυμάτων έχει αρνητικό αντίκτυπο στους κρατούμενους, οι οποίοι όταν αποφυλακίζονται καταλήγουν να βρίσκονται σε χειρότερη θέση από ό,τι όταν μπήκαν. Τα φαινόμενα βίας είναι πολύ συχνά μέσα στα σωφρονιστικά ιδρύματα και θεωρούνται συνηθισμένα ως ένα αναπόσπαστο μέρος της ζωής εκεί μέσα. Αυτό πρέπει να αλλάξει.

Επίσης υπάρχουν και θετικά στοιχεία όπως ότι υπάρχουν σχολεία μέσα στις φυλακές ανήλικων και γίνονται προσπάθειες από τις διευθύνσεις για την τεχνική κατάρτιση των κρατουμένων. Το κράτος οφείλει να προωθή αυτές τις ενέργειες και να διευκολύνει τη διεκπεραίωση αυτών των ενεργειών. Παρά τις προσπάθειες που γίνονται θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη ριζικών αλλαγών στα σωφρονιστικά ιδρύματα και μάλιστα είναι επιτακτική, καθώς είναι σημαντικό η πολιτεία να θυμηθεί το βασικό σκοπό που πρέπει να επιτελέσουν αυτά τα ιδρύματα. Επομένως ας δώσουμε έμφαση στην παιδεία και στην αποκατάσταση της προφανώς κλονισμένης υγείας των ατόμων που βρίσκονται στα σωφρονιστικά ιδρύματα τόσο λόγω της χρήσης όσο και εμπορίας ναρκωτικών. Η εμπορία των ναρκωτικών βασίζεται ουσιαστικά σε κάποια ψυχικά προβλήματα.

Νομίζω πως όλοι θα συμφωνήσουμε ότι σε όλους αξίζει μία δεύτερη ευκαιρία και για αυτό θα πρέπει να βοηθάμε αυτά τα άτομα με ψυχολογική υποστήριξη. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΡΩΤΙΔΗ (Β' Αθήνας – Συμπροεδρεύουσα της επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Φυτοπούλου Σταυρούλα.

ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (Νομός Ξάνθης): Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στους τρόπους αντιμετώπισης ούτε να ρίξω ευθύνες στους αρμόδιους φορείς, όχι γιατί δεν πιστεύω ότι φταίνει αλλά επειδή όλοι ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί και τι πρέπει να κάνουμε για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Το άσχημο είναι ότι δεν κάνουμε τίποτα. Φαίνεται άσχημο αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαστε άτομα με νου και ιδέες, αλλά δυστυχώς αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα πάρα πολύ ωμά χωρίς να ευαισθητοποιηθούμε και χωρίς να μπορούμε στη θέση αυτών των ανθρώπων, κάτι που δεν είναι εύκολο.

Είναι αδιανόητο σε μία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, όπως είναι η Αθήνα, να βλέπουμε καθημερινώς στις κεντρικές πλατείες τοξικομανείς να επαιτούν για λίγα χρήματα μόνο και μόνο για να προμηθευτούν τη δόση τους. Είναι επίσης αδιανόητο τα άτομα αυτά να μπαίνουν σε λίστες αναμονής για μεγάλο χρονικό διάστημα έως και παραπάνω από επτά χρόνια για να μπορέσουν να ενταχθούν στα προγράμματα της μεθαδόνης. Πολύ χειρότερο είναι το γεγονός να επιδιώκουν αυτά τα άτομα να μολυνθούν από τον ιό του έιτς μόνο και μόνο για να μπορέσουν να εισπράξουν το εισόδημα των 1.400 ευρώ το δίμηνο και να μπορέσουν να ενταχθούν κατ' εξαίρεση στα προγράμματα υποκατάστατου. Φανταστείτε το. Προσπαθούν να χάσουν κάθε είδους αξιοπρέπειας για να μπορέσουν να έχουν δικαίωμα στη θεραπεία και στη ζωή.

Ως άνθρωποι που αποτελούμε την κοινωνία, πρέπει να επέμβουμε και να βρούμε λύσεις έτσι ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο του κοινωνικού ρατσισμού. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτούς τους ανθρώπους ως εγκληματίες γιατί δεν είναι, αλλά ως ασθενείς και μόνο. Όπως ένας διαβητικός έχει ανάγκη την ινσουλίνη του καθημερινώς, έτσι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη της μεθαδόνης. Πολλοί έχουν αντίρρηση για αυτό και για το κατά πόσο αποτελεσματική είναι. Είναι το μόνο που έχουμε και πρέπει να τους το δώσουμε. Η έννοια του αλτρουισμού και του εθελοντισμού εκλείπει στη λογική του σύγχρονου Έλληνα.

Καθώς ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά με τέτοιου είδους προβλήματα, όλοι μας θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε ως προς αυτά τα άτομα και να οργανώσουμε εθελοντικά κέντρα κοινωνικής ένταξης των ατόμων αυτών. Μπορεί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να αντιμετωπίζει μια σοβαρή οικονομική κρίση, ωστόσο στις μέρες μας πιο σοβαρή είναι η κρίση ηθών και αξιών, για την οποία δεν προσπαθούμε να κάνουμε κάτι για να την εξαλείψουμε. Ο σύγχρονος Έλληνας πρέπει να αναπτύξει το συναίσθημα του αλτρουισμού και να ευαισθητοποιηθεί ακράδαντα ως προς τα άτομα αυτά και να κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ένταξης των ατόμων αυτών στο κοινωνικό σύνολο. Προσωπικά πιστεύω ότι όλοι μας θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε ως ένα βαθμό προς το πρόβλημα αυτό, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη χώρα μας να αναπτυχθεί. Σας ευχαριστώ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσουμε τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον κύριο Φίλιππο Πετσάλνικο που είναι μαζί μας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για όλους μας ότι ο Πρόεδρος της Βουλής παρακολουθεί τις εργασίες της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της «Βουλής των Εφήβων».

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Κύπρος - Συμπροεδρεύων της επιτροπής): Το λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής Χρυσάφης Τρούλλος.

ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΤΡΟΥΛΛΟΣ (Β' Θεσσαλονίκης): Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς στη χώρα μας παρατηρείται μια συνεχώς αυξανόμενη ένταση του φαινομένου των ναρκωτικών και γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη η θέσπιση και η εφαρμογή ενός νέου νόμου που θα είναι κατάλληλος να λύσει αυτά τα προβλήματα. Τα ναρκωτικά έχουν πολλές κοινωνικές αρνητικές επιπτώσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με την εγκληματικότητα και έχω να τονίσω ότι το 40% των φυλακισμένων αυτή τη στιγμή στις ελληνικές φυλακές, βρίσκονται εκεί για λόγους που έχουν να κάνουν με τα ναρκωτικά. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ θλιβερό γεγονός και θα πρέπει να εκλείψει. Κατά καιρούς ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν προσπαθήσει να εφαρμόσουν νομοσχέδια μερικής αποποινικοποίησης των ναρκωτικών, όπως για παράδειγμα στην Ολλανδία που πέτυχε αυτή η προσπάθεια, ενώ απέτυχε στην Αγγλία. Πάντως, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που αγγίζει και τη νεολαία και πιστεύω ότι οι απόψεις και παρατηρήσεις που κάνουμε σήμερα είναι πολύ σημαντικές για τους αρμόδιους που εν τέλει θα πάρουν αυτές τις αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ.

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΡΩΤΙΔΗ (Β' Αθήνας – Συμπροεδρεύουσα της επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Δήμητρα Ζούνη.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΟΥΝΗ (Νομός Χαλκιδικής): Ευχαριστώ. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, θα ήθελα να εκφράσω την προσωπική μου άποψη ότι πέρα από τις ποινές που καλώς υπάρχουν ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά, χρειάζεται να προσέξουμε το θέμα της πρόληψης. Το μέτρο αυτό θα λειτουργήσει θετικά μόνο εάν η κοινωνία μας αποκτήσει κάποιες αξίες, οι οποίες θα πηγάζουν προφανώς από την οικογένεια και το σχολείο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι αναγκαία η δημιουργία κρατικών κοινωνικών οργανισμών που θα παρέχουν ψυχολογική στήριξη κυρίως, όταν η οικογένεια δεν θα μπορεί να συμπαρασταθεί στα άτομα που αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν ναρκωτικά. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η πληροφόρηση των πολιτών για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών και κυρίως πιστεύω ότι χρειάζεται να απαγορευθεί η χορήγηση εξαρτησιογόνων ουσιών σε ανήλικους. Ανάμεσα στις εξαρτησιογόνες ουσίες θα έλεγα ότι συμπεριλαμβάνονται το αλκοόλ και το κάπνισμα, που πλέον είναι πολύ διαδεδομένο στους εφήβους. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι έμποροι των ναρκωτικών δεν είναι κάποιοι που δε βρίσκονται μέσα στην κοινωνία, συνεπώς, όλοι λίγο ή πολύ γνωρίζουμε ποιοι είναι, σκόπιμα όμως εθελουφλούμε και δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα κατάματα. Θεωρούμε πως είναι κάτι μακριά από εμάς και με τον τρόπο αυτό απλώς διαιωνίζουμε το πρόβλημα χωρίς τελικά να βρίσκουμε καμία λύση. Έτσι, συνεισφέρουμε στην άτιμη

μεγιστοποίηση του κέρδους των εμπόρων ναρκωτικών και αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε επιβάλλεται να πάρουμε πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ.

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΡΩΤΙΔΗ (Β' Αθήνας – Συμπροεδρεύουσα της επιτροπής): Το λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής Αντρέας Κωνσταντίνου από τη Λευκωσία.

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Κύπρος): Αξιότιμε Πρόεδρε, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, να με συγχωρέσετε που δεν έχω προετοιμάσει κάποιο λόγο, αλλά θα πω αυτά που νοιώθω μέσα από την καρδιά μου. Καταρχήν, η ρίζα του προβλήματος ξεκινά από την οικογένεια. Αν οι γονείς δίνουν τις σωστές αξίες στα παιδιά, δεν νομίζω ότι θα καταλήξουν εκεί που καταλήγουν εκείνοι που είναι περιθωριοποιημένοι από την κοινωνία και καταλήγουν στα ναρκωτικά. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει το σχολείο, το οποίο πρέπει να προετοιμάζει τους νέους πολίτες που θα βγουν στην κοινωνία. Εγώ το μόνο που βλέπω είναι ότι δίνουν τη «στεγνή» γνώση και προετοιμάζουν τους μαθητές μόνο για τις πανελλαδικές εξετάσεις, για να περάσουν στο Πανεπιστήμιο. Το σχολείο πρέπει να δώσει αυτές τις πληροφορίες στα παιδιά, ώστε να γίνουν καλοί πολίτες και να μην καταλήξουν στα ναρκωτικά. Από την άλλη η κοινωνία και η πολιτεία παίζει σημαντικό ρόλο. Η αστυνομία πρέπει να παραμείνει αμείλικτη κυρίως σε εμπόρους ναρκωτικών. Μελετώντας τα άρθρα των νόμων, βλέπω ότι καλά είναι όλα στην θεωρία, αλλά θέλω να δω στην πράξη τι γίνεται. Θέλω όλα να εφαρμόζονται. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ή αν ελέγχεται από κάποιους υψηλόβαθμους στην αστυνομία, αλλά πρέπει όλα να εφαρμόζονται. Από την άλλη, βλέπουμε ένα διεφθαρμένο σύστημα και όσο υπάρχει αυτή η διαφθορά το σύστημα δεν θα πάει μπροστά. Πιστεύω, ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο αποκορύφωμα. Η κοινωνία πρέπει κάτι να κάνει. Ευχαριστώ.

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΡΩΤΙΔΗ (Β' Αθήνας – Συμπροεδρεύουσα της επιτροπής): Το λόγο έχει η έφηβος Βουλευτής Μαρινέλλα Μπίλλα από τη Β' Αθήνας.

ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΜΠΙΛΛΑ (Β' Αθήνας): Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, η εποχή που ζούμε έχει χαρακτηριστεί εποχή θάμβους και παράκρουσης, εποχή φθοράς, χρησιμοθηρίας, κεφαλισμού. Είναι μια εποχή αμφιταλαντευόμενη και αμοραλιστική, όπου οι αξίες και τα ιδανικά έχουν στερέψει. Ο χουλιγκανισμός, η βία, η εγκληματικότητα, αποτελούν τις κύριες πληγές της κοινωνίας μας. Μια από αυτές τις πληγές είναι η επιδημία των ναρκωτικών που παίρνει συνεχώς ευρύτερες διαστάσεις. Στις μέρες μας, η επιδημία αυτή επεκτάθηκε σε κάθε ηλικία και κοινωνικό επίπεδο, ενώ επικρατεί ως ειρμός στα σχολεία. Τα ναρκωτικά, λοιπόν, έχουν εξελιχθεί σε πραγματική μάστιγα της σύγχρονης κοινωνίας βαίνοντας ενάντια όχι μόνο στην προσωπική και κοινωνική υγεία, αλλά και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στο αυτεξούσιο. Ένας άνθρωπος που κάνει κακό στον εαυτό του δεν είναι εγκληματίας. Εγκληματεί μεν απέναντι στον εαυτό του, ωστόσο είναι χρέος της κοινωνίας να τον στηρίξει. Δεν σας φαίνεται όμως – επιτρέψτε μου - «αστείο» να μιλάει το ελληνικό κράτος για απεξάρτηση των ναρκομανών από τη μία και από την άλλη να μη μπορεί να παρέχει σε αυτούς τους ανθρώπους άμεση φροντίδα, αλλά να τους αφήνει να περιμένουν στη λίστα αναμονής επί χρόνια; Δεν πρέπει, λοιπόν, το κράτος να δώσει έμφαση περισσότερη στο πως θα εφαρμόσει τους νόμους παρά στη θέσπιση ολοένα και περισσότερων;

Διαβάζοντας το νομοσχέδιο, νομίζω ότι είμαι σύμφωνη σε ένα μεγάλο βαθμό, εκτός από το άρθρο 17 - όπως προαναφέρθηκε ο συνάδελφος Έφηβος Βουλευτής Αλέξης, νομίζω - στο οποίο αναφέρεται ότι οι αλλοδαποί, οι οποίοι καταπατούν το νόμο οφείλουν να φύγουν οριστικά από τη χώρα και να μην ξαναγυρίσουν, θεωρώ ότι είναι ένα είδος κοινωνικού ρατσισμού, γιατί από τη στιγμή που μία χώρα φιλοξενεί κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι ζουν νόμιμα και δουλεύουν σε αυτή, δεν έχει το δικαίωμα η χώρα αυτή να τους διώξει. Χθες, έτυχε και είχα μια συζήτηση με ένα συνάδελφο Έφηβο Βουλευτή γι' αυτό και έκανε ένα παραλληλισμό. Υπέθεσε ότι φιλοξενείται στο σπίτι μου και ότι προσπαθεί να μου δώσει ναρκωτικά. Με ρώτησε, λοιπόν, εάν η μητέρα μου θα τον έδιωχνε. Θεωρεί, δηλαδή, ότι αυτόν θα τον έδιωχναν από το σπίτι, ενώ εμένα που είμαι παιδί της θα με κρατούσε, διότι ουσιαστικά δεν θα μπορούσε να με διώξει. Πιστεύω, ότι από τη στιγμή που κάποιος σε φιλοξενεί - στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ελλάδα φιλοξενεί τους ξένους - σημαίνει ότι είναι παιδιά της και τα αγαπάει. Οπότε, δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό και ότι θα πρέπει να ισχύει για τους ξένους αυτός ο νόμος. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ, πάρα πολύ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Και εμείς ευχαριστούμε και περιμένουμε να δούμε πως θα ψηφίσετε στη συνέχεια επί των άρθρων και στα υπόλοιπα άρθρα φυσικά και στο συγκεκριμένο άρθρο.

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Κύπρος - Συμπροεδρεύων της επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Ρωξάνη Μπουλιού από την Εύβοια.

ΡΩΞΑΝΗ ΜΠΟΥΛΙΟΥ (Νομός Ευβοίας): Καλημέρα και από εμένα. Έχοντας διαβάσει όλο το νομοσχέδιο και ακούγοντας αυτά που εσείς σκέφτεστε, συμφωνώ, απόλυτα, με αυτά που είπατε, αλλά κατάλαβα ότι ένα θέμα που εμείς οι έφηβοι συναντάμε πάρα πολύ και δεν το σχολίασε κανένας, απλά αναφέρθηκε, είναι το κάπνισμα. Μπορεί να μην είναι «σκληρό» ναρκωτικό, αλλά είναι και αυτό ναρκωτικό, το οποίο είναι εθιστικό για όλους και οι έφηβοι το κάνουν, απλά, για να το κάνουν. Παλιά πίστευαν πως όποιος καπνίζει είναι διαφορετικός, αλλά τώρα για μένα όποιος καπνίζει είναι ένας κοινός άνθρωπος. Είναι κρίμα να βλέπουμε 13 – 14 χρονών να καταστρέφουν τον εαυτό τους, αρχίζοντας το κάπνισμα μόνο και μόνο για να λένε ότι εγώ καπνίζω και εγώ δείχνομαι. Είναι κρίμα. Μπορεί να μην είναι τόσο σοβαρό το τσιγάρο, ωστόσο καταστρέφει και όλα ξεκινούν από ένα τσιγάρο. Θα πεις «θα κάνω ένα τσιγάρο» και θα πάνε στα δύο, στα τρία, στα τέσσερα. Όταν πας 17 – 18 χρονών θα πεις ότι θέλω να δοκιμάσω κάτι άλλο, ξεχωριστά από το τσιγάρο και θα κάνει «χόρτο» ή κάτι άλλο. Θα πεις «εντάξει θα το κάνω μια φορά». Θα το κάνεις μόνο μία όμως; Οι περισσότεροι το κάνουν μία, μετά το κάνουν και δεύτερη και τρίτη και μετά καταντάς να παίρνεις ναρκωτικά.

Πιστεύω, ότι υπάρχει ένα νομοσχέδιο, το οποίο απαγορεύει τη χορήγηση τσιγάρων σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 και σε άλλη χώρα που έχω πάει αυτό γίνεται. Για να πας να πάρεις τσιγάρα πρέπει να δείξεις ταυτότητα ότι είσαι πάνω από 18 χρονών. Εδώ στην Ελλάδα δεν γίνεται και το θεωρώ πολύ κρίμα, γιατί τα παιδιά καταστρέφουν τη ζωή τους από μικρή ηλικία. Αυτά ήθελα να πω και πιστεύω ότι η ζωή πάρα πολύ ωραία, για να έχουμε τάσεις αυτοκαταστροφής και να καταστρέφουμε μόνοι μας τον εαυτό μας, ενώ μπορούμε να είμαστε «καθαροί». Ευχαριστώ, πολύ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Και εμείς ευχαριστούμε. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι θεωρώ πολύ σημαντική την παρατήρηση για το τσιγάρο. Πράγματι, πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρότερα σε αυτή τη χώρα.

Είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη δυστυχώς στην κατανάλωση τσιγάρων κατά κεφαλήν. Είναι σημαντική και αυτή η παρατήρηση ότι δεν έχει εφαρμοστεί ο νόμος, υπάρχει ακόμα ένας ομιλητής δεν ξέρω αν θέλει να αναφερθεί σε αυτά τα ζητήματα, αλλά πράγματι δεν άντεχα να μην κάνω την παρατήρηση αυτή και να συμφωνήσω και με τη δική σας τοποθέτηση σε σχέση δυστυχώς με τη μη εφαρμογή του νόμου.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Κύπρος - Συμπροεδρεύων της Επιτροπής): Τον λόγο έχει η κ. Παρωτίδη Χαρά.

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΡΩΤΙΔΗ (Β΄ Αθήνας): Γεια σας και πάλι, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για να πω ότι η οικογένεια είναι ένας από τους τέσσερις παράγοντες που συμβάλλουν στην παιδεία του παιδιού οπότε δεν πρέπει να ρίχνουμε το φταίξιμο μόνο στην οικογένειά, διότι ούτε εκείνη έχει τις γνώσεις και δεν ξέρει απόλυτα το πόσο σημαντικό είναι να ξέρουν τα παιδιά όλα όσα έχουν να κάνουν με τα ναρκωτικά, οι ίδιοι είναι απληροφόρητοι. Επίσης, είμαι χαρούμενη διότι οι περισσότεροι από μας υποστηρίζουν την άποψη ότι δεν πρέπει να ρίχνουμε την ευθύνη στους αρρώστους, στους χρήστες, ούτε να τους διώκουμε ποινικά. Τέλος, θέλω να πω ότι πρόσφατα γνώρισα ένα άτομο που μου είπε ότι πρέπει να κοιτάμε το συνομιλητή μας στα μάτια και τελικά ίσως είχε δίκιο και θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν τους Πρόεδρους, τους Βουλευτές, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι άμα θέλουν να σταματήσουν να υπάρχουν ναρκομανείς θα μπορέσουν να το πετύχουν. Όσες Επιτροπές και να γίνουν, όσες συνεδρίες και να γίνουν άμα εκείνοι το θελήσουν θα μπορέσει να γίνει αυτό. Ευχαριστώ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Και τώρα έχουμε την τελευταία ομιλήτρια, είναι η κ. Ζωή -Αννα Αριστοτέλους από την Λάρνακα.

ΖΩΗ - ANNA ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (Κύπρος): Καταρχήν γεια σας. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, το θέμα για το οποίο καλούμαστε να μιλήσουμε σήμερα είναι τα ναρκωτικά. Είναι ένα επίκαιρο πρόβλημα το οποίο αφορά άμεσα εμάς τους νέους. Εγώ θα ήθελα να δώσω περισσότερο βάρος στους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος. Πολλές φορές η ίδια οικογένεια σπρώχνει τα ίδια της τα παιδιά στα ναρκωτικά με το να μη δίνει σημασία, με το να τους προσφέρει μόνον υλικά αγαθά. Επίσης, η ίδια κοινωνία πολλές φορές μόνο στα λόγια και στους νόμους λέει ότι βοηθάει τη νεολαία όμως στην ουσία δεν κάνει τίποτα. Η ίδια κοινωνία περιθωριοποιεί αυτά τα άτομα, δεν τους βοηθάει και στην ουσία τους κλείνει την πόρτα για το ξεκίνημα μιας καλύτερης ζωής. Σε πολλές περιπτώσεις, όταν τα ίδια τα άτομα θέλουν να κάνουν αποτοξίνωση και στην ουσία να βοηθήσουν τον εαυτό τους, η κοινωνία δεν τους βοηθάει, τους θεωρεί ως άτομα κοινωνικά ανενεργά, ανίκανα να προσφέρουν στην κοινωνία και δηλαδή τους αντιμετωπίζει ρατσιστικά.

Δηλαδή, στην ουσία τους σπρώχνει και πάλι στο μηδέν, τους κάνει πάλι να πιάνουν πάτο και στην ουσία τους απομονώνει. Πρέπει πλέον να μην είμαστε τόσο αρνητικοί με αυτό το θέμα, να μιλούμε για το θέμα των ναρκωτικών, να μην έχουμε ταμπού όπως προανέφεραν και κάποιοι άλλοι Έφηβοι Βουλευτές, να τους βοηθούμε και επίσης με το να κρατάμε μια αρνητική στάση απέναντι τους στην ουσία τους ωθούμε στη πλήρη απογοήτευση και στην ολοκληρωτική απομόνωση. Ευχαριστώ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Εμείς ευχαριστούμε πολύ και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κ. Χρήστο Σιγάλα. Να υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή δε δικαιούται σ' αυτή τη φάση να υποβάλει καινούργιες προτάσεις, φαντάζομαι ο κ. Σιγάλας ζητάει το λόγο για κάποια διευκρίνιση σε σχέση με όσα ακούστηκαν.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ (Μέλος της Επιτροπής του προγράμματος): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές παίρνω τον λόγο μόνο και μόνο χωρίς να μπαίνω στην ουσία της συζήτησης, γιατί άλλωστε αυτό είναι αποκλειστικά δική σας υπόθεση απλά και μόνο για να διευκρινίσω ένα πράγμα. Πολύ σωστά όλοι σχεδόν επεκτείνετε τις σκέψεις σας και είπατε ότι τα θέματα των ναρκωτικών είναι κυρίως θέματα πρόληψης και πραγματικά αυτό το σχέδιο νόμου δεν αγγίζει καθόλου την πρόληψη. Μάλιστα κάποια στο πρώτο μέρος ήταν και λίγο σκληρή, είπε ότι ίσως φέρουμε τους νέους σε καταστολή.

Πρέπει να σας πω ότι το θέμα των ναρκωτικών δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ένα απλό σχέδιο νόμου όπως αυτό, αλλά με ένα ολοκληρω πλέγμα νόμων γιατί το θέμα π.χ. της πρόληψης είναι θέμα παιδείας, θέμα αγωγής που η αγωγή αρχίζει όπως είπατε εσείς οι ίδιοι από την οικογένεια και ούτω καθεξής. Κατά συνέπεια, αυτό το σχέδιο νόμου το οποίο φέραμε προς συζήτηση αν θα δείτε στο τίτλο του μιλάει για ποινικές διατάξεις, θεραπευτικά και ασφαλιστικά μέτρα σχετικά με τις ναρκωτικές ουσίες. Δηλαδή αγγίζει μόνο αυτή την πλευρά. Εσείς πολύ καλώς θέσατε ευρύτερα το θέμα των ναρκωτικών, αλλά πρέπει να ξέρετε να μην αποδίδετε κάποια σκοπιμότητα στο ότι είναι περιορισμένο το εύρος των διατάξεων. Ο στόχος του νομοσχεδίου ήταν ακριβώς οι ποινές και κυρίως η έννοια των ποινών προς τους εμπόρους των ναρκωτικών. Γι' αυτό και στο άρθρο 16, πρέπει να επισημάνω ότι αφορά τους εμπόρους των ναρκωτικών και όχι τους χρήστες ώστε να τους λυπηθεί κανείς. Αυτό ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, ούτως ώστε στη συζήτηση τα παιδιά να ξέρουν ότι στόχος

αυτού του νόμου είναι ακριβώς η αντιμετώπιση με ποινές, δηλαδή περισσότερο καταστολή, παρά πρόληψη που είναι θέμα ευρύτερο. Ευχαριστώ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Όσο εύλογη ήταν η δική σας παρατήρηση άλλο τόσο εύλογες ήταν και οι παρατηρήσεις των Εφήβων Βουλευτών ότι το θέμα είναι ευρύτερο, προφανώς είναι ευρύτερο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και έκαναν πολύ καλά που το έθιξαν γιατί αλίμονο αν το τεράστιο αυτό ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την καταστολή. Τώρα περνάμε στις δευτερολογίες. Τον λόγο έχει η κ. Δημοπούλου Αναστασία.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ (Α΄ Πειραιά - Εισηγήτρια): Εγώ ήθελα να πω ότι είμαι αντίθετη σε κάτι που έθεσε ένας Βουλευτής, ότι η ύπαρξη των ποινών λειτουργεί κερδοσκοπικά στους εμπόρους και ότι πρέπει να γίνεται επανένταξη στην κοινωνία. Εγώ είμαι κάθετα αντίθετη σε αυτό γιατί πιστεύω ότι οι έμποροι δεν είναι χρήστες και δεν έχουν εκείνοι το πρόβλημα, οι έμποροι εκμεταλλεύονται τους χρήστες ώστε να βγάζουν χρήματα. Δεν γίνεται λοιπόν να γίνεται επανένταξη στην κοινωνία, αυτοί οι άνθρωποι σκότωσαν ανθρώπους και τους οδήγησαν στην καταστροφή τους. Αυτό είναι το ένα.

Το δεύτερο είναι ότι, όπως και άλλα παιδιά, κι εγώ στην ομιλία μου, αναφερθήκαμε σε παράγοντες όπως η οικογένεια, η παιδεία, η εκπαίδευση και είπαμε ότι αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση κυρίως του εφήβου, για τα ναρκωτικά. Όμως, θέλω να πω ότι είναι εξίσου σημαντικό το τι κάνει ο ίδιος άνθρωπος, γιατί, εάν αυτός δεν ήθελε να ενημερωθεί, να αναζητήσει πράγματα και να λάβει ο ίδιος τις αποφάσεις για τη ζωή του, ούτε η οικογένεια πρόκειται να τον βοηθήσει, ούτε το σχολείο του, ούτε η κοινωνία, ούτε το κράτος. Σίγουρα, παίζουν και αυτά σημαντικό ρόλο, αλλά πρωταγωνιστές στη ζωή μας, είμαστε εμείς. Όχι οι άλλοι. Ευχαριστώ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε και άλλες δευτερολογίες. Να δώσω το λόγο στην Έφηβη Βουλευτή Ευγενία Αναστασίου που το είχε ζητήσει και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με τον Έφηβο Βουλευτή Γεώργιο Γκίοκα.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (Β΄ Αθήνας): Είμαι πολύ χαρούμενη που όλοι οι Έφηβοι Βουλευτές έθιξαν πολλούς κλάδους αυτού του θέματος και αυτού του προβλήματος, αλλά μπορώ να πω ότι, ενώ οι κλάδοι είναι πάρα πολλοί, πιστεύω ότι ο θύτης είναι ένας: Η κοινωνία. Στην κοινωνία, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχω εγώ, εσείς, είναι οι πολιτικοί μας άνδρες και η κοινωνία τους περιλαμβάνει όλους. Όμως, πιστεύω ότι το βάρος πέφτει στους πολιτικούς, διότι αυτοί κινούν τα νήματα και πιστεύω ότι, αν όντως ήθελαν, θα μπορούσαν να διορθώσουν κάποια πράγματα από αυτά που συμβαίνουν. Πιστεύω και με λυπεί που το λέω αυτό πραγματικά, ότι πολλούς από τους εφήβους που βλέπετε και μπροστά σας αυτή τη στιγμή, μας έχετε απογοητεύσει.

Είπατε πριν ότι είστε περήφανοι για μας και χαίρομαι γι' αυτό, αλλά εγώ νιώθω πληγωμένη όχι μόνο από την Κυβέρνηση, αλλά γενικά από το πολιτικό κλίμα το οποίο επικρατεί, πέρα από την οικονομική κατάσταση της χώρας μας. Εμείς είμαστε παιδιά σας και μπορεί κάποιο παιδί να βρίσκεται σε πολύ άσχημη θέση λόγω των ναρκωτικών. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το πάρετε προσωπικά και να προσπαθήσετε πραγματικά, έτσι ώστε αυτό να αλλάξει. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Και εμείς ευχαριστούμε για αυτή την πράγματι καίριας σημασίας παρατήρηση. Γνωρίζετε πως η πατρίδα μας βρίσκεται σε μεγάλη κρίση. Προφανώς, το θέμα των ναρκωτικών έχει μια ιδιαίτερα αρνητική θέση σε αυτό το ευρύτερο σκηνικό της κρίσης, αλλά η κρίση είναι πολύ μεγαλύτερη και πολύπλευρη. Αναμφίβολα το πολιτικό σύστημα έχει τις ευθύνες του και θα έλεγε κανείς ψέματα, εάν έλεγε το αντίθετο. Όμως, γι' αυτό το λόγο η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα. Ο λόγος είναι ότι ο λαός καλείται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, να καθορίσει με την ψήφο του, το μέλλον της χώρας και το μέλλον του κάθε πολίτη, με τους κανόνες, φυσικά, της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας. Εσείς, σε πολύ λίγα χρόνια, αλλά και όλοι όσοι έχουν το δικαίωμα ψήφου, θα κληθούν και στις επόμενες εκλογές, όπως εκλήθησαν το 2009 στις τελευταίες εκλογές, να αποφασίσουν για την πορεία της χώρας, να τιμωρήσουν όσους νομίζουν και να επιβραβεύσουν εκείνους που πιστεύουν ότι θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες τους. Αυτό είναι το μεγάλο όπλο του λαού στις δημοκρατίες: Η ψήφος. Ας προχωρήσουμε, όμως, στον επόμενο ομιλητή. Κύριε Γκίοκα, έχετε το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ (Β΄ Αθήνας): Αρχικά, θα ήθελα να δώσω μια απάντηση στην Εισηγήτρια γιατί νομίζω πως έθιξε ένα θέμα που ανέφερα εγώ. Σαφώς, δεν μιλάμε για την περίπτωση των εμπόρων οι οποίοι, ούτως ή άλλως, έχουν μία καλά «στρωμένη» επιχείρηση και δεν πρόκειται, σε καμία περίπτωση, να την εγκαταλείψουν βγαίνοντας από την φυλακή. Μιλάμε για τους μικρέμπορους ναρκωτικών, οι οποίοι λειτουργούν απλά εξυπηρετώντας συμφέροντα των μεγαλεμπόρων. Σε καμία περίπτωση, δεν θα έπρεπε να αποσκοπούμε στην περιθωριοποίηση των ανθρώπων, από τη στιγμή που μπορεί να τους δοθεί η δυνατότητα να επανενταχθούν και να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας μας. Πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να καταδικάζουμε κανέναν.

Παρατήρησα ότι οι προτάσεις των περισσοτέρων, κλείνουν, καταρχάς, προς την έμπρακτη στήριξη και βοήθεια των χρηστών, αναγνωρίζοντας μεν τη μοναδικότητα τους ως προσωπικότητες και δίχως να τους καταδικάζουν στο περιθώριο, οξύνοντας έτσι το πρόβλημα της χρήσης των ναρκωτικών ουσιών. Επίσης, γίνεται συχνή αναφορά στη συμμετοχή της παιδείας στην επίλυση του προβλήματος, ως ενός από τα σημαντικότερα ερείσματα της εξόδου από το αδιέξοδο των ναρκωτικών, αλλά και της προόδου και της εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας. Σίγουρα, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης καταλογίζεται στο κράτος, το οποίο έχοντας, σαφώς, μεγαλύτερη δυναμική από τους απλούς πολίτες, μπορεί ή θα μπορούσε να παράσχει αποτελεσματικότερη βοήθεια. Ωστόσο, πιστεύω ακράδαντα πως εμείς οι νέοι από τη μεριά μας, που έχουμε ακόμη ασυμβίβαστα όνειρα και φιλοδοξίες για ένα καλύτερο μέλλον, όπου τέτοια φαινόμενα κοινωνικής

παθογένειας δεν θα έχουν θέση και το οποίο θα χαρακτηρίζεται από τις αξίες και τα ιδανικά του ανθρωπισμού, μπορούμε να συμμετάσχουμε ουσιαστικά επί του προβλήματος, μέσα από τα ελάχιστα μέσα τα οποία διαθέτουμε. Επιτρέψτε μου να μην σας αναφέρω αυτά τα μέσα που σκέφτηκα εγώ, αλλά να αφήσω ανοιχτή αυτή την πρόταση, σε μια προσπάθεια να σας παροτρύνω να σκεφθείτε μέσα με τα οποία εμείς οι ίδιοι θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε στην επίλυση του προβλήματος. Ευχαριστώ.

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Έχουμε ακόμα μερικούς ομιλητές, αλλά έχουμε και τη μάχη με το χρονόμετρο, κάτι που δυστυχώς ισχύει και στη «Βουλή των Ελλήνων» και στη «Βουλή των Εφήβων». Με βάση τις παραδόσεις, προτιμώνται Έφηβοι Βουλευτές που δεν έχουν μιλήσει καθόλου μέχρι τώρα. Αυτή τη φορά, ας λάβουν το λόγο αυτοί. Παρακαλώ.

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΦΕΤΖΗ (Κύπρος): Καλησπέρα. Ήθελα να σχολιάσω κάποια πράγματα που έχουν αναφερθεί. Θα ξεκινήσω με κάτι που αναφέρθηκε από μία κοπέλα θέλοντας να θέσει το θέμα με τους αλλοδαπούς, που είπε ότι αν φιλοξενήσεις κάποιον στο σπίτι σου, θα προσπαθήσεις να σώσεις το παιδί σου και όχι τον φιλοξενούμενο ή τον αλλοδαπό. Η ομιλήτρια αυτή προσπάθησε να μη φανεί ρατσίστρια και ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Όμως, από τη στιγμή που ζεις σε ένα κράτος, οφείλεις να σώσεις τους πολίτες του ίδιου του κράτους σου και θέτεις τους υπόλοιπους σε δεύτερη μοίρα. «Οφείλεις» να σώσεις το παιδί σου, το αίμα σου και μετά όλους τους άλλους. Εγώ κατάγομαι από την Κύπρο. Αυτό, στο δικό μου κράτος δεν συμβαίνει ακριβώς. Εκεί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα και ως προς τα ναρκωτικά τα οποία εκεί δεν είναι τόσο πολύ διαδεδομένα όσο σε εσάς, άρα δεν έχω την εμπειρία ώστε να συζητήσουμε το θέμα αυτό.

Θα ήθελα να πω για τους ξένους ότι πρέπει να τους βοηθήσουμε, αλλά πρώτα από όλα, χρειάζεται να βοηθούμε τους ίδιους τους Έλληνες με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν και αυτοί να δώσουν το δικαίωμα στους ξένους να ενταχθούν. Όταν φιλοξενείς κάποιον στο σπίτι σου ή στο κράτος σου, όπως θα του προσφέρεις κάποια πράγματα, έτσι και αυτός είναι υποχρεωμένος να τηρεί κάποια πράγματα. Είτε πρόκειται για νόμους, είτε ο,τιδήποτε. Είναι υποχρεωμένος.

Κι αυτός είναι υποχρεωμένος να τηρεί κάποια άλλα, είτε αυτά λέγονται νόμοι, είτε οτιδήποτε, άρα θα τον βοηθήσω σε δεύτερη μοίρα όμως. Πρώτα τον Έλληνα και μετά όλους τους άλλους.

Κάτι άλλο τώρα. Μιλήσαμε για αξίες. Έχουμε αναφερθεί γενικά στην παιδεία, την κοινωνία. Εγώ, θέλω να αναφερθώ σε ένα σύνολο το οποίο περιλαμβάνει και τη θρησκεία. Φανταστείτε κάποιον να μεγαλώνει και να έχει, σαν στήριγμα, την οικογένειά του ή την παιδεία του, που είναι ιδιαίτερα σημαντική, αλλά και την θρησκεία του. Η θρησκεία πάντα, μέσα από την ιστορία, κρατά ενωμένους ανθρώπους. Τους βοηθάει να στηριχτούν στα πόδια τους. Αν βοηθήσει και η θρησκεία σε όλα αυτά, δηλαδή εάν κάποιος πιστεύει στον εαυτό του, γιατί μπορεί να μιλάμε για το Θεό, αλλά, ουσιαστικά, πιστεύουμε στον εαυτό μας που η ψυχολογική στήριξη έρχεται και από τη θρησκεία. Δεν είναι ανάγκη να πάς σε ένα ψυχολόγο για να νιώσεις καλύτερα. Μπορείς να πάς στον πνευματικό σου, στην εκκλησία σου να προσευχηθείς και θα νιώσεις καλύτερα. Για μένα αυτό είναι ψυχολογική υποστήριξη. Ήθελα να θέσω το θέμα της θρησκείας, γιατί δεν το άκουσα μέχρι τώρα Ευχαριστώ πολύ.

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής, κυρία Χρυσάνθη-Βιργινία Φραγκιαδάκη, Α΄ Αθήνας.

ΧΡΥΣΑΝΘΗ - ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ (Α΄ Αθήνας): Με την ευκαιρία, θα απαντήσω στη συνάδελφό μου για το ρατσισμό. Ακούσαμε για την οικογένεια, τα εκτελεστικά όργανα, την αστυνομία που, υποτίθεται, πως δεν κάνει σωστά τη δουλειά της, για τα ιδρύματα που θα μπορούσαν να γίνουν, όμως έχετε σκεφτεί ότι φταίμε κι εμείς οι ίδιοι με το να αποφεύγουμε κάποιον που βλέπουμε στο δρόμο, με το να τον στιγματίζουμε και με το να λέμε «αυτός είναι χρήστης ναρκωτικών, είναι άρρωστος, δεν πρέπει να τον πλησιάζουμε»; Έτσι τον περιθωριοποιούμε, τον οδηγούμε να παίρνει ακόμη περισσότερες ουσίες, γιατί δεν βρίσκει λόγο να ζει. Είναι πολύ κακό να είμαστε ρατσιστές απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί η ίδια η κοινωνία πρέπει να προστατεύει τους πολίτες της, είτε αυτοί είναι χρήστες ναρκωτικών, είτε καπνίζουν, είτε είναι άνδρες είτε γυναίκες. Όλοι ίδιοι είμαστε. Ευχαριστώ πολύ.

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής, Λαμπρινή Βασιλειάδη (Ιωαννίνων).

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ (Νομός Ιωαννίνων): Επειδή έχω ζήσει με άτομα που ήταν μπλεγμένα, ξέρω ότι δεν ήταν από μόνοι τους, άλλοι τους παρότρυναν να το κάνουν αυτό, μπορεί όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές αυτό γίνεται, κατά τη γνώμη μου. Αυτό, όμως, πρέπει να αλλάξει, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι. Είναι κρίμα να βλέπεις το συνάνθρωπό σου να πεθαίνει μπροστά στα μάτια σου και να μην κάνεις τίποτα γι' αυτό. Είναι κρίμα να βλέπεις ένα παιδί δεκαέξι-δεκαεφτά χρονών να τον χτυπάνε γι' αυτό το λόγο. Να τον παίρνουν στο κρατητήριο, γιατί άλλοι τον έμπλεξαν. Απλώς, η ζωή είναι μία και μοναδική, τα ναρκωτικά είναι πολλά. Η ζωή κάποτε θα τελειώσει, τα ναρκωτικά όμως όχι.

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής, κυρία Κατράνα Ευαγγελία (Ημαθίας).

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΡΑΝΑ (Νομός Ημαθίας): Θέλω να απαντήσω στη συνάδελφό μου περί του άρθρου 17. Όλοι είμαστε άνθρωποι και δεν θα πρέπει να στεκόμαστε στο γεγονός της καταγωγής, όλοι είμαστε ίσοι μπροστά στο θάνατο, δεν ξεχωρίζει από ποιά χώρα καταγόμαστε, ποιά γλώσσα μιλάμε ή σε ποιά θρησκεία πιστεύουμε και είμαστε όλοι ίσοι, οπότε θα πρέπει να βοηθήσουμε τον καθένα, ανεξάρτητα από πού είναι.

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής, κυρία Κυριακή Αραμπατζή (Γερμανία).

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Γερμανία): Εγώ δε μπορώ να καταλάβω για ποιό λόγο πρέπει να τα περιμένουμε όλα από τους Βουλευτές, από τη στιγμή που μας έχουν υποσχεθεί τόσα, μας έχουν πει πολλά

ψέματα και δεν έχουν κάνει τίποτε, είναι προφανές ότι δεν θα κάνουν τίποτε. Οπότε, πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας.

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια σας. Η Δημοκρατία, επαναλαμβάνω, γι' αυτό είναι το καλύτερο πολίτευμα από αυτό που έχει βρει ποτέ ο άνθρωπος. Δίνει το δικαίωμα στον πολίτη να αποφασίζει. Οι πολίτες είναι τα «αφεντικά» στη Δημοκρατία, δεν είναι οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί προέρχονται από το λαό και βρίσκονται ή δε βρίσκονται στη Βουλή, ανάλογα με τις αποφάσεις των πολιτών. Αν έχουμε λάθος πολιτικούς να τους αλλάξουμε.

Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής, κυρία Δήμητρα Λιανού, Α' Αθήνας.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΙΑΝΟΥ (Α' Αθήνας): Θα έπρεπε να μας παραξενέψει το γεγονός ότι, παρόλο που ζούμε σε μία σύγχρονη, δημοκρατική κοινωνία και όλοι μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους και αυτό αποδεικνύεται μέσα από αυτόν το θεσμό, συζητούνται όλα τα προβλήματα, αλλά υπάρχει αύξηση του αριθμού των ναρκομανών. Θα έπρεπε αυτό να μας παραξενέψει και να βρούμε τα βαθύτερα αίτια, τα οποία ξεκινάνε από τη πρόληψη, αλλά κυρίως από την παιδεία. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση στα σχολεία. Φοιτώ στη Β' Λυκείου και μόνο τότε μπορέσαμε να μιλήσουμε για τα ναρκωτικά απλά, περιγραφικά κι όχι εκτενέστερα. Αυτό είναι θλιβερό και, παρόλο που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο «χτυπάει» τους νέους, ένα πολύ «τρυφερό» κομμάτι της κοινωνίας, οι οποίοι αποτελούν το μέλλον, τα νιάτα που είναι η ελπίδα αυτού του τόπου. Θα έπρεπε, λοιπόν, το θέμα των ναρκωτικών να τεθεί στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος. Θα έπρεπε να υπάρχουν σύμβουλοι στα σχολεία, σύμβουλοι για την οικογένεια, ώστε να μπορέσουν οι γονείς να ενημερωθούν για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά που έχουν πέσει σε αυτήν την παγίδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, από τη ρίζα του προβλήματος.

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής, κυρία Χριστίνα Γκατσιώνη (Καρδίτσας).

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΑΤΣΙΩΝΗ (Νομός Καρδίτσας): Εγώ, θα ήθελα να αναφερθώ σε έναν άλλο κλάδο που δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα. Στον τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, στα οποία δεν προβάλλεται καμία γνώση σχετικά με το θέμα των ναρκωτικών. Προβάλλονται διάφορα πρότυπα που, σύμφωνα με τη σωστή ηθική, δεν συμπεριφέρονται σωστά, και γίνονται χρήστες ναρκωτικών κι έτσι παρασύρονται και τα παιδιά, επειδή τα έχουν ως πρότυπα και τα θαυμάζουν.

Συμφωνώ με όλους εκείνους που έχουν πει ότι το θέμα της παιδείας είναι πολύ σημαντικό και ότι εάν κάποιος έχει γίνει χρήστης, είναι σημαντικό, είναι θέμα ζωής και θανάτου. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να έχει ψυχολογική υποστήριξη, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να βοηθηθεί αυτό το άτομο.

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής, κυρία Καρμέλ Γκίκα.

ΚΑΡΜΕΛ ΓΚΙΚΑ (Νομός Κυκλάδων): Θέλω και εγώ να τονίσω ότι είναι σημαντική η πρόληψη και κατά την άποψή μου ξεκινάει από το σχολείο, από την παροχή ανθρωπιστικής παιδείας. Φυσικά και η οικογένεια έχει ένα βασικό ρόλο όταν, όμως, η οικογένεια είναι απύσχα, πρέπει να επέμβει το σχολείο. Δεν ζητάμε απλούς ψυχολόγους που έχουν πάρει μόνο ένα πτυχίο, ζητάμε απλούς μορφωμένους ανθρώπους ακόμη και καθηγητές, που θέλουν να βοηθήσουν και έχουν ενδιαφέρον και ψάχνουν κάτι παραπάνω όπως εμείς, δηλαδή που δεν βαριούνται.

Επίσης, θέλω να πω γιατί οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι νέοι καταφεύγουν στη χρήση ναρκωτικών. Επειδή σκέφτονται ότι είναι μια διέξοδος, μια φυγή. Θέλουν να μεταφερθούν σε έναν άλλο κόσμο επειδή δεν τους αρέσει ο δικός τους. Επειδή, μάλλον, δεν μας αρέσει ο κόσμος στον οποίο ζούμε και θέλουμε να τον αλλάξουμε και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.

Επίσης, όσον αφορά στη μεθαδόνη, που αναφέρθηκε πριν η συνάδελφος Έφηβος Βουλευτής, θέλω να πω ότι πιστεύω, ότι δεν είναι η μόνη λύση που υπάρχει. Υπάρχουν και άλλες διέξοδοι όπως π.χ. είναι η τέχνη, η οποία και αυτή έχει διαφθαρεί εδώ στην Ελλάδα, όμως υπάρχουν άλλες λύσεις και αυτές προσπαθούμε να βρούμε. Είναι πολύ εύκολο να πούμε ότι οι ποινικές διατάξεις βρίσκονται μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο και ότι δεν έχουμε γράψει πουθενά για την πρόληψη, όμως εμείς δεν ζητήσαμε να τη δούμε λεκτικά, αλλά πρακτικά.

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις τοποθετήσεις σας. Τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία επί της αρχής του νομοσχεδίου και στη συνέχεια θα ψηφίσουμε επί των άρθρων. Κατάλαβα ότι και από εσάς τους ίδιους έχουν γίνει διάφορες προτάσεις, θα τις λέγαμε τροπολογίες στη γλώσσα της Βουλής, οι οποίες θα τεθούν και αυτές σε ψηφοφορία στο τέλος, προκειμένου είτε να εγκριθούν είτε να απορριφθούν και αναλόγως να ενσωματωθούν ή όχι στο κείμενο του νομοσχεδίου, που όταν ψηφισθεί και από την Ολομέλεια, τελικά, γίνεται νόμος. Οπότε θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο επί της αρχής, που σημαίνει ότι δεχόμαστε τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου ως μία βάση για τη συζήτηση των επιμέρους ζητημάτων. Δηλαδή δεχόμαστε τη γενική αρχή του νομοσχεδίου. Η ψηφοφορία ως προς τη διαδικασία γίνεται δια ανατάσεως των χειρών κατά σειρά όσοι είναι υπέρ ή όσοι είναι κατά ή όσοι είναι παρόντες.

ΕΦΗΒΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: Μπορούν να συμφωνούν με το νομοσχέδιο, αλλά να διαφωνούν με κάποια άρθρα;

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Σας λέω, ξανά, ότι επί της αρχής σημαίνει ότι δεχόμαστε τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου, εάν τη δεχόμαστε, εάν δε δεχόμαστε τη φιλοσοφία και θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποιες διατάξεις που μας κάνουν να τοποθετηθούμε εναντίον του νομοσχεδίου αυτού,

διότι από μόνες τους αυτές οι διατάξεις, μπορεί να είναι ικανές, για να μας κάνουν να τοποθετηθούμε εναντίον, τότε δεν το ψηφίζουμε επί της αρχής.

Ερωτάται η Επιτροπή εάν γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο επί της αρχής.

ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Επομένως, το νομοσχέδιο γίνεται δεκτό επί της αρχής, κατά πλειοψηφία.

Ερωτάται η Επιτροπή εάν γίνεται δεκτό το άρθρο 1.

ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Επομένως, το άρθρο 1 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία.

Ερωτάται η Επιτροπή εάν γίνεται δεκτό το άρθρο 2.

ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Επομένως, το άρθρο 2 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία.

Ερωτάται η Επιτροπή εάν γίνεται δεκτό το άρθρο 3.

ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Επομένως, το άρθρο 3 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία.

Ερωτάται η Επιτροπή εάν γίνεται δεκτό το άρθρο 4.

ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Επομένως, το άρθρο 4 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία.

Ερωτάται η Επιτροπή εάν γίνεται δεκτό το άρθρο 5.

ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Επομένως, το άρθρο 5 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία.

Εάν σε κάποιο από τα άρθρα έχετε αμφιβολία και νομίζετε ότι ο Πρόεδρος δεν μέτρησε σωστά μπορούμε να κάνουμε και ψηφοφορία μετρώντας ένα – ένα τα χέρια.

Ερωτάται η Επιτροπή εάν γίνεται δεκτό το άρθρο 6.

ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Επομένως, το άρθρο 6 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία.

Ερωτάται η Επιτροπή εάν γίνεται δεκτό το άρθρο 7.

ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Κύπρος): Θα ήθελα μια διευκρίνιση όσον αφορά στο άρθρο 7, που λέει βασικά για εκείνους που μεταφέρουν τα ναρκωτικά εν αγνοία τους.

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Για τη διευκρίνιση αν γίνεται εν γνώσει ή εν αγνοία αυτού που μεταφέρει τα ναρκωτικά, η Επιτροπή απάντησε ότι το δικαστήριο αποφασίζει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για να τους παραπέμψει είναι προφανές ότι έχει κρίνει, ήδη, την ενοχή.

ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΤΡΟΥΛΛΟΣ (Β΄ Θεσσαλονίκης): Στο άρθρο 7 δεν είμαστε; Στο άρθρο 7, νομίζω, ότι λέει ότι «όποιος οδηγεί κάποιο όχημα υπό την επήρεια ναρκωτικών». Αυτό αναφέρει το άρθρο και όχι ότι «μεταφέρει ναρκωτικά».

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Έχω παραβεί τον Κανονισμό, το έκανα για να μην υπάρχουν συγχύσεις, αλλά μην μπορούμε σε συζήτηση επί της ουσίας. Το βλέπετε το άρθρο, εάν νομίζετε ότι πρέπει να το καταψηφίσετε, καταψηφίστε το.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 7;

Οι περισσότεροι Έφηβοι Βουλευτές ψήφισαν «υπέρ».

Το άρθρο 7, γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία.

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Γίνεται δεκτό το άρθρο 8;

Οι περισσότεροι Έφηβοι Βουλευτές ψήφισαν «κατά».

Το άρθρο 8, απορρίπτεται.

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Γίνεται δεκτό το άρθρο 9;

Οι περισσότεροι Έφηβοι Βουλευτές ψήφισαν «παρόν».

Το άρθρο 9, απορρίπτεται. Απορρίπτεται διότι, για να υπάρξει πλειοψηφία θα πρέπει να έχουμε «πλειοψηφία του όλου αριθμού», των παρόντων. Επομένως το «παρόν» στη συγκεκριμένη περίπτωση, προστίθεται στις αρνητικές ψήφους.

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Γίνεται δεκτό το άρθρο 10;

Οι περισσότεροι Έφηβοι Βουλευτές ψήφισαν «παρόν».

Το άρθρο 10, απορρίπτεται.

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Γίνεται δεκτό το άρθρο 11;

Οι περισσότεροι Έφηβοι Βουλευτές ψήφισαν «υπέρ».

Το άρθρο 11, γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία.

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Γίνεται δεκτό το άρθρο 12;

Οι περισσότεροι Έφηβοι Βουλευτές ψήφισαν «υπέρ».

Το άρθρο 12, γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Γίνεται δεκτό το άρθρο 13;

Οι περισσότεροι Έφηβοι Βουλευτές ψήφισαν «υπέρ».

Το άρθρο 13, γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Γίνεται δεκτό το άρθρο 14;

Οι περισσότεροι Έφηβοι Βουλευτές ψήφισαν «υπέρ».

Το άρθρο 14, γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Γίνεται δεκτό το άρθρο 15;

(Ομιλίες Εκτός Μικροφώνου)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Τι είπε η επιτροπή; Ότι είναι απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος για τους εμπόρους.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜΗ – ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ (Μέλος της Επιτροπής του προγράμματος): Επειδή προηγουμένως είχε γίνει μια παρανόηση και σχετικά με το άρθρο 16, εάν θυμάμαι από τον Έφηβο Βουλευτή από τον Πειραιά, ότι αφορά τους χρήστες η δημοσίευση ονομάτων, η απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος, νομίζω ότι αναφέρεται στους εμπόρους και όχι στους χρήστες.

Θα ήθελα να κάνουμε αυτή τη διευκρίνιση, επειδή προηγουμένως αφέθηκε μία λάθος εντύπωση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Ευχαριστούμε πολύ.

Εσείς οι ίδιοι θα κρίνετε, το έχετε μπροστά σας, μπορείτε να το διαβάσετε και να τοποθετηθείτε με βάση τη συνείδησή σας.

Οι περισσότεροι Έφηβοι Βουλευτές ψήφισαν «υπέρ».

Το άρθρο 15, γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Γίνεται δεκτό το άρθρο 16;

Οι περισσότεροι Έφηβοι Βουλευτές ψήφισαν «κατά».

Το άρθρο 16, απορρίπτεται.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Γίνεται δεκτό το άρθρο 17;

Οι περισσότεροι Έφηβοι Βουλευτές ψήφισαν «κατά».

Το άρθρο 17, απορρίπτεται.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Γίνεται δεκτό το άρθρο 18;

ΕΦΗΒΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ (Εκτός Μικροφώνου) Το άρθρο 18 λέει: «τα άρθρα 121 έως 132 του Π.Κ»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Μήπως θα μπορούσε η Επιτροπή να μας εξηγήσει ακριβώς;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΓΓΑΛΑΣ (Μέλος της Επιτροπής του προγράμματος): Μιλάτε για το άρθρο 18. Αυτά τα άρθρα του Π. Κ. μιλούν για ποινές για τους νέους. Εγώ, δεν είναι νομικός για να το έχω εδώ. Εδώ θα μπορούσε να μας διαφωτίσει η Νομική Υπηρεσία της Βουλής.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜΗ – ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ (Μέλος της Επιτροπής του προγράμματος): (Εκτός Μικροφώνου) Υποθέτω ότι αφορά «ευμενέστερες διατάξεις» για τους νέους.

ΕΦΗΒΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ (Εκτός Μικροφώνου) Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Θα μπορούσε να κάποιος να μας δώσει διευκρινήσεις, από την Επιτροπή;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΓΓΑΛΑΣ (Μέλος της Επιτροπής του προγράμματος): Η Επιτροπή δεν μπορεί, γιατί η Επιτροπή είναι εκπαιδευτικοί. Εδώ χρειαζόμαστε νομικούς.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΚΟΣ (Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής): Ο Ποινικός Κώδικας διαφυλάσσει τους νέους από επιβαρυντικές περιπτώσεις, και σε πολλές περιπτώσεις, έχει ποινές οι οποίες είναι ευμενέστερες. Σ' αυτή την περίπτωση δηλαδή, είναι υπέρ των νέων, δεδομένου ότι λέει ότι «εφαρμόζονται αναγκαστικώς οι διατάξεις αυτές μόνο στην περίπτωση που είναι ευμενέστερες». Είναι πολλές οι περιπτώσεις.

ΕΦΗΒΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ (Εκτός Μικροφώνου) Μπορεί να ζητάμε όμως ακόμα πιο ευνοϊκές.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΚΟΣ (Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής): Αυτό που λέτε εσείς, είναι επί της ουσίας. Το άμα ζητάτε ευμενέστερες, ναι. Αλλά εδώ πέρα λέει «ότι εφόσον είναι ευμενέστερες», δηλαδή, είναι η προστασία της ανηλικότητας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτή την ώρα, δεν μπορώ να αλλάξω το άρθρο. Ενδεχομένως, θα έπρεπε να είναι διατυπωμένο με άλλο τρόπο και να εξηγεί ποιες είναι αυτές οι ποινές.

Ενδεχομένως, θα έπρεπε να είναι διατυπωμένο με άλλο τρόπο και να εξηγεί ποιες είναι αυτές οι ποινές. Θα έπρεπε να υπήρχε αυτή την ώρα ο ποινικός κώδικας για να μπορείτε να κάνετε τις συγκρίσεις, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο από του να θέσω το άρθρο σε ψηφοφορία. Στην Ολομέλεια θα έχουμε το χρόνο ενδεχομένως να ψηφίσουμε διαφορετικά.

Επομένως, το άρθρο 18 απορρίπτεται κατά πλειοψηφία.

Ερωτώνται οι Έφηβοι Βουλευτές, γίνεται δεκτό το άρθρο 19;

ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Όχι, όχι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Επομένως, το άρθρο 19 απορρίπτεται κατά πλειοψηφία.

Ερωτώνται οι Έφηβοι Βουλευτές, γίνεται δεκτό το άρθρο 20;

ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Επομένως, το άρθρο 20 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία.

Ερωτώνται οι Έφηβοι Βουλευτές, γίνεται δεκτό το άρθρο 21;

ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Όχι, όχι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Επομένως, το άρθρο 21 απορρίπτεται κατά πλειοψηφία.

Ερωτώνται οι Έφηβοι Βουλευτές, γίνεται δεκτό το άρθρο 22;

ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Επομένως, το άρθρο 22 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία.

Τώρα ερχόμαστε σε επιμέρους προτάσεις – τροπολογίες που έχετε καταθέσει εσείς και όπως έχουν διατυπωθεί και συμπυκνωθεί από τη Γραμματεία της Επιτροπής.

Πρώτη πρόταση: Αυστηρότερες ποινές για τους εισαγωγείς και τους διακινητές ναρκωτικών.

Ερωτώνται οι Έφηβοι Βουλευτές, γίνεται δεκτή η συγκεκριμένη πρόταση;

ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Επομένως, η πρόταση γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία.

Δεύτερη πρόταση: Προγράμματα ενημέρωσης των νέων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες για τις βλαπτικές συνέπειες των ναρκωτικών.

Ερωτώνται οι Έφηβοι Βουλευτές, γίνεται δεκτή η συγκεκριμένη πρόταση;

ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Επομένως, η πρόταση γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία.

Τρίτη πρόταση: Αυστηρότερες ποινές για τους ιατρούς και τους φαρμακοποιούς, που εκδίδουν και εκτελούν συνταγές για την χορήγηση ναρκωτικών, χωρίς συγκεκριμένη και πραγματική ένδειξη.

Ερωτώνται οι Έφηβοι Βουλευτές, γίνεται δεκτή η συγκεκριμένη πρόταση;

ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Επομένως, η πρόταση γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία.

(Έφηβος Βουλευτής μη ακουόμενη)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ (Μέλος της Επιτροπής του προγράμματος): Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Με το να λέμε σε ένα νόμο να είναι αυστηρότερες ή ηπιότερες οι ποινές, αν δεν αναφέρουμε ποιές είναι οι ποινές μπορεί να μπει στο νόμο;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Εγώ θέτω, όπως έχω υποχρέωση με βάση την ενημέρωσή μου κάποιες προτάσεις των Εφήβων Βουλευτών έτσι όπως τις διατύπωσαν. Είναι προφανές ότι θα πρέπει ίσως περισσότερο να συγκεκριμενοποιηθούν, αλλά εγώ έχω μπροστά μου αυτές τις προτάσεις ενδεχομένως είναι θέμα δικό σας, της Γραμματείας σε συνεργασία με όσους τις υπέβαλαν να τις συγκεκριμενοποιήσουν κάπως περισσότερο. Πράγματι νομικά χρειάζεται να λέμε η ποινή είναι τόσα χρόνια, τόσο το πρόστιμο κ.λπ. Πάντως εγώ λειτουργώ με βάση τις οδηγίες που έχω από το Προεδρείο της Βουλής και βάση της συνεννόησης που υπήρχε με τη Γραμματεία. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι έχετε το χρόνο μέχρι την Ολομέλεια να συγκεκριμενοποιήσετε αυτές τις προτάσεις.

Τέταρτη πρόταση: Εξονυχιστικός έλεγχος από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές για την παρεμπόδιση της εισαγωγής ναρκωτικών σε σχολεία και πανεπιστήμια.

Ερωτώνται οι Έφηβοι Βουλευτές, γίνεται δεκτή η συγκεκριμένη πρόταση;

ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Επομένως, η πρόταση γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία.

Πέμπτη πρόταση: Μέτρα προστασίας των χρηστών.

Ερωτώνται οι Έφηβοι Βουλευτές, γίνεται δεκτή η συγκεκριμένη πρόταση;

ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Επομένως, η πρόταση γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία.

Έκτη πρόταση: Εκσυγχρονισμός των Κέντρων Απεξάρτησης με εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Ερωτώνται οι Έφηβοι Βουλευτές, γίνεται δεκτή η συγκεκριμένη πρόταση;

ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Επομένως, η πρόταση γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία.

Έβδομη πρόταση: Πιλοτικό Πρόγραμμα που θα προβλέπει υποχρέωση κοινωνικής εργασίας αντί ποινής για τους χρήστες.

Ερωτώνται οι Έφηβοι Βουλευτές, γίνεται δεκτή η συγκεκριμένη πρόταση;

ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Επομένως, η πρόταση γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία.

Όγδοη πρόταση: Δημιουργία ειδικών χώρων απεξάρτησης στα στρατόπεδα και πρόγραμμα ομαλής επανένταξης στην κοινωνία.

Ερωτώνται οι Έφηβοι Βουλευτές, γίνεται δεκτή η συγκεκριμένη πρόταση;

ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Επομένως, η πρόταση γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία.

Ένατη πρόταση: Κατάργηση της δημοσίευσης της καταδικαστικής απόφασης εις βάρος χρηστών.

Ερωτώνται οι Έφηβοι Βουλευτές, γίνεται δεκτή η συγκεκριμένη πρόταση;

ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Επομένως, η πρόταση γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία.

Δέκατη πρόταση: Κατάργηση της διάκρισης «μαλακών» και «σκληρών» ναρκωτικών.

Ερωτώνται οι Έφηβοι Βουλευτές, γίνεται δεκτή η συγκεκριμένη πρόταση;

ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Όχι, όχι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Επομένως, η πρόταση απορρίπτεται κατά πλειοψηφία.

Με βάση την ψηφοφορία τόσο επί της αρχής όσο και επί των άρθρων και επί των προτάσεων πρέπει να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο στο σύνολό του.

Ερωτάται η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, εάν γίνεται δεκτό στο σύνολό του το νομοσχέδιο.

ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Προεδρεύων της επιτροπής): Επομένως, το νομοσχέδιο αρμοδιότητας της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία και θα διαβιβαστεί στην Ολομέλεια.

Ακολουθεί η κλήρωση δύο ομιλητών για την Ολομέλεια.

Τα ονόματα που κληρώθηκαν να εκπροσωπήσουν την Επιτροπή στην Ολομέλεια είναι η Δέσποινα Δράκου από τη Λέσβο και ο Αδαμάντιος Κωνσταντόπουλος από την Μεσσηνία.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία και να σας συγχαρώ τόσο για το υψηλό επίπεδο της συζήτησης όσο και για την πειθαρχία και τη συνεργασία κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια.

Λήξη συνεδρίασης.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ