

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Στην Αθήνα σήμερα, 19 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.30' συνεδρίασε στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου της «Βουλής των Εφήβων», υπό την προεδρία του Βουλευτή Αττικής, κ. Αθανάσιου Μπούρα, του Βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, κ. Γεωργίου Σαλαγκούδη και της Βουλευτού Α' Αθηνών, κυρίας Άνας Φιλίνη, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των θεμάτων: «Οικονομικά προβλήματα, Περιβαλλοντικά προβλήματα, Τοπικά προβλήματα», που περιλαμβάνονται στη Σύνθεση Κειμένων των μαθητών της Β' Τάξης των Λυκείων (Ενιαίων, Δημοσίων, Ιδιωτικών, Ημερησίων, Εσπερινών, Ειδικών, Μουσικών και Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις) της Ελλάδας, της Κύπρου και της αντίστοιχης τάξης των Ελληνικών Σχολείων του Εξωτερικού και των μαθητών της τελευταίας τάξης του Α' Κύκλου των Τ.Ε.Ε. (Δημοσίων, Ιδιωτικών, Ημερησίων, Απογευματινών, Εσπερινών, Ειδικών) της Ελλάδας, καθώς και των μαθητών της Β' Τάξης των Τεχνικών Σχολών της Κύπρου, που συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων», ΙΒ' Σύνοδος 2006 – 2007.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής συμμετείχαν οι Έφηβοι Βουλευτές: Αναστασόπουλος Αντώνιος (Ν. Αττικής), Αργύρης Δημήτριος (Αιτωλοακαρνανίας), Βαρμάζη Αναστασία (Πιερίας), Γκροριδής Δημήτρης (Έβρου), Δάγκας Παύλος (Ξάνθης), Δεσποτέρη Βασιλική (Λέσβου), Δημαρχοπούλου Ελένη (Κοζάνης), Δήμας Γεώργιος (Ν. Αττικής), Δημητρίου Σωτηρούλα (Κύπρος), Δημόπουλος Γιώργος (Ηλείας), Ηλιάδης Άγισ (Λακωνίας), Καλούπη Μαρία (Χίου), Καλοχέρη Μαρία-Ρίτα (Λαρίσης), Καμίση Ειρήνη (Σάμου), Κανδηλάκη Αικατερίνη (Ηρακλείου), Καρβούνη Δανάη (Β' Αθηνών), Κασσωτάκη Ελένη (Ηρακλείου), Κοσσένας Αλέξανδρος (Χίου), Κουκόπουλος Κων/νος (Βοιωτίας), Κούστα Ισαβέλλα (Β' Αθηνών), Κουταλής Στυλιανός (Β' Θεσσαλονίκης), Κουτσουρίδης Ανέστης (Κιλκίς), Κωσταβασίλης Σπύρος (Κερκύρας), Λαβή Αργυρούλα (Β' Πειραιώς), Λάππα Αναστασία (Βέλγιο), Μαλακατέ Κων/να (Β' Αθηνών), Μαντά Ματίνα (Αργολίδος), Μέλλιου Σμαραγδή (Χαλκιδικής), Μεταξάς Δημήτριος (Κερκύρας), Μπέτση

Πανωραία (Αιτωλοακαρνανίας), Νικόπουλος Δημήτριος (Ιωαννίνων), Νοικοκύρη Ευπραξία (Λέσβου), Νομικού Σοφία (Κυκλάδων), Παναγιωτοπούλου Δήμητρα (Αρκαδίας), Παναγόπουλος Γεώργιος (Β' Αθηνών), Παναγοπούλου Διονυσία (Α' Αθηνών), Παπαγιάννης Γεώργιος (Β' Αθηνών), Πατέτσου Ζωή (Λαρίσης), Πλατού Κυριάκος (Κύπρος), Σαμακίδου Γεωργία (Λαρίσης), Σπυροπούλου Στυλιανή (Αρκαδίας), Συμεωνίδης Παναγιώτης (Δωδεκανήσου), Τζόκας Λάμπρος (Ιωαννίνων), Τσακιρίδης-Παλάνης Χαράλαμπος (Β' Θεσσαλονίκης), Τσουνή Άννα (Αιτωλοακαρνανίας), Φώτη Βασιλική (Κύπρος), Χατζημαυρίδου-Γρηγοριάδου Βικτώρια (Α' Πειραιώς), Χριστοδουλάκης Ιωάννης (Νότια Αφρική), Χριστοδούλου Ελένη (Κοζάνης) και Χριστοδούλου Χρήστος-Ελπιδοφόρος (Έβρου).

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Κυρίες και κύριοι Έφηβοι Βουλευτές, καλημέρα σας, καλή χρονιά και καλή πρόοδο.

Σας καλωσορίζω στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου. Θέλω να σας συγχαρώ για την επιλογή σας να συμμετάσχετε σ' αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της «Βουλής των Εφήβων». Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή είναι μία ξεχωριστή στιγμή για σας γιατί αυτές τις μέρες βρίσκεστε στο «ναό» της δημοκρατίας, εδώ όπου παράγεται η πολιτική που αφορά σε όλα τα θέματα, που ισχύουν στην ελληνική κοινωνία.

Ονομάζομαι Θανάσης Μπούρας και είμαι Βουλευτής για τρίτη συνεχή θητεία στην περιφέρεια Αττικής. Είμαι και Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Η δική σας αντίστοιχη Επιτροπή συνθέτει δύο Διαρκείς Επιτροπές, δηλαδή, τη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου.

Η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων περιλαμβάνει δύο Υπουργεία, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων αναφέρεται σε τέσσερα Υπουργεία. Ο κ. Σαλαγκούδης είναι ο αντίστοιχος Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Αυτά είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.

Επομένως, η δική σας αντίστοιχη Επιτροπή, που είναι σύμπτυξη των δύο Επιτροπών, περιλαμβάνει έξι συνολικά Υπουργεία. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι τα σημαντικότερα

Υπουργεία, τα οποία κινούν και τα υπόλοιπα. Είναι αυτά που δημιουργούν την ανάπτυξη και κινούν την ελληνική οικονομία.

Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε σήμερα σ' αυτήν την Επιτροπή θα είναι η εξής: Καταρχήν, ο εισηγητής της Επιτροπής θα έχει το λόγο για έξι λεπτά και θα εγγραφείτε όσο επιθυμείτε να τοποθετηθείτε σ' έναν κατάλογο ομιλητών, όπου θα κατατεθεί η επιθυμία του καθενός, με ονοματεπώνυμο και νομό προέλευσης. Αυτός ο κατάλογος με τα ονόματα όσων θέλουν να τοποθετηθούν για τρία λεπτά θα παραδοθεί στη Γραμματεία της Επιτροπής και στη συνέχεια θα πάρετε το λόγο.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του εισηγητή της Επιτροπής. Κατά το χρόνο αυτό θα έχετε τη δυνατότητα να γράψετε το ονοματεπώνυμο και το νομό προέλευσης και να τα καταθέσετε στη Γραμματεία για να ομιλήσετε. Στο τέλος θα υπάρξει ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων, γιατί προϋποτίθεται ότι η όλη κουβέντα θα μοιάζει μ' ένα νομοσχέδιο που συζητάει η Βουλή στο οποίο ψηφίζουμε και κρίνουμε καταρχήν για τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου –αυτή είναι η συζήτηση επί της αρχής- και μετά θα γίνουν οι τοποθετήσεις στα επιμέρους θέματα και κεφάλαια που έχετε. Τα κεφάλαια είναι τρία μαζί με τις προτάσεις και αφορούν πρώτον, οικονομικά προβλήματα, δεύτερον, περιβαλλοντικά προβλήματα και τρίτον, τοπικά προβλήματα.

Αυτή είναι η διαδικασία και πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην ημερήσια διάταξη.

Καλώ στο Βήμα την Εισηγήτρια της Επιτροπής μας, την Έφηβο Βουλευτή Κανδηλάκη Αικατερίνη από το Νομό Ηρακλείου για να λάβει το λόγο για έξι λεπτά.

Πριν λάβετε το λόγο, να σας πω –το λέω και για εσάς και για τους υπόλοιπους- ότι για να διευκολύνετε στο χρόνο, απέναντί σας στο κόκκινο χρονόμετρο έχει τεθεί ο χρόνος των έξι λεπτών. Κάποια στιγμή θα κάνω έναρξη του χρόνου. Στα πέντε λεπτά θα ακούσετε ένα προειδοποιητικό ήχο, που σημαίνει ότι σας απομένει ένα λεπτό περίπου, με μία ανοχή που είναι λογική, για να είμαστε πάντα συνεπείς με το χρόνο. Το ίδιο θα ισχύει και για τους υπόλοιπους, όταν θα τοποθετηθούν.

Όσον αφορά στην εγγραφή σας, οι συνεργάτες της Επιτροπής θα περάσουν να πάρουν τα χαρτάκια που θα συμπληρώσετε.

Η Εισηγήτρια Έφηβος Βουλευτής, Αικατερίνη Κανδηλάκη, έχει το λόγο.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝΔΗΛΑΚΗ (Εισηγήτρια - Νομός Ηρακλείου): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ για να διαπραγματευτούμε όλοι μαζί θέματα που μας αφορούν. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω αφενός τη δυσκολία που συνάντησα, προσπαθώντας να συνοψίσω τις θεματικές ενότητες της Επιτροπής μας στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και αφετέρου τον προβληματισμό μου για το εάν τελικά οι προτάσεις μας θα αξιολογηθούν από τα θεσμικά όργανα.

Όλοι εμείς οι νέοι προσδοκούμε να ζήσουμε σε μία αειφόρο συνετή κοινωνία, σε μία οικονομικά ανεπτυγμένη Ελλάδα με καλύτερη ποιότητα ζωής. Παρόλα αυτά, ερχόμαστε αντιμέτωποι με την ακρίβεια, την κατακόρυφη άνοδο των τιμών, την ανισότητα, την παραπαιδεία, την απώλεια περιβαλλοντικών κεφαλαίων, την κρίση ηθικών αξιών.

Επιπλέον, οι χαμηλοί μισθοί των γονιών μας, η φτώχεια, η ανεργία, η λανθασμένη νοοτροπία αντιμετώπισης του Χρηματιστηρίου είναι ζητήματα που καίνε τα ελληνικά νοικοκυριά, αφού η οικονομία είναι ο στυλοβάτης της κοινωνίας μας. Γι' αυτό εμείς οι νέοι δεν διαπιστώνουμε μόνο τα προβλήματα, αλλά προτείνουμε και λύσεις, όπως την αύξηση της παραγωγικότητας, των επενδύσεων, των εξαγωγών, την ανάπτυξη του εμπορίου, την πρόκληση αειφόρου ανάπτυξης, το σχηματισμό ανθρωπίνων πόρων με επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την τεχνολογία, την αλλαγή του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Έτσι, αναμένουμε τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αύξηση των μισθών, των συντάξεων, των δαπανών για την παιδεία, τη χορήγηση επιδομάτων σε ασθενείς κοινωνικά ομάδες, τον περιορισμό της ανισότητας, τη διεύρυνση των οικονομικών ευκαιριών.

Πολλοί συμμαθητές μου ακόμα πρότειναν ως απαραίτητη τη δημιουργία μικρής αξίας χαρτονομισμάτων ευρώ, την πάταξη της αισχροκέρδειας και της διαφθοράς με συστηματικούς ελέγχους, την ενεργοποίηση των πολιτών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης εναντίον της ακρίβειας, καθώς και την προβολή της μόρφωσης και της εργασίας ως την πραγματική πηγή ανάπτυξης και ευημερίας.

Όμως, αγαπητοί μου, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων των κυβερνήσεων βρίσκονται συνήθως τα προβλήματα των αστικών κέντρων και παραμερίζονται των επαρχιών. Όλοι εμείς που κατοικούμε στην ελληνική περιφέρεια, είμαστε εξοργισμένοι με το συγκοινωνιακό πρόβλημα των ακριτικών μας νησιών, την εγκατάλειψη της Ηπείρου, της Θράκης, τις αυξήσεις των εισιτηρίων και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες στην

ελληνική ύπαιθρο, επειδή οι χαμηλές τιμές των προϊόντων τους, οι μεσάζοντες, οι πενιχρές συντάξεις, η έλλειψη κατάρτισης και νοσηλευτικών υποδομών είναι μόνο κάποια από τα προβλήματα που δεν τους αφήνουν περιθώρια για μία αξιοπρεπή διαβίωση στη σύγχρονη Ευρώπη.

Είναι αναγκαίο, λοιπόν, το κράτος να προστατεύσει αυτούς τους αγωνιστές, να τους ενημερώσει για τις βιολογικές καλλιέργειες, τον αγροτουρισμό, τον οικοτουρισμό, να τους δοθούν κίνητρα, φορολογικές ελαφρύνσεις, κατάρτιση και τεχνογνωσία. Ας εκμεταλλευτούμε περισσότερο τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ας μοιραστούν στους ακτήμονες τα μοναστηριακά κτήματα, ώστε οι νέοι αγρότες να παραμείνουν στα χωριά τους και να καλλιεργήσουν τις εκτάσεις των παππούδων μας.

Όμως, και τα περιβαλλοντικά προβλήματα απασχόλησαν έντονα τους συμμαθητές μου, οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι από το γεγονός, ότι ο κόσμος, που ζούμε κακοποιείται καθημερινά και εξακολουθούμε να είμαστε από τους πιο σπάταλους καταναλωτές ενέργειας της Ευρώπης.

Οι κλιματικές αλλαγές, η άνοδος της θερμοκρασίας, η λειψυδρία, η ξηρασία, οι πλημμύρες, η τρύπα του όζοντος και η όξινη βροχή, η μόλυνση του ατμοσφαιρικού αέρα, του εδάφους, των θαλασσών, η κατακόρυφη αύξηση των απορριμμάτων και των τεχνολογικών αποβλήτων, η καμένη γη, η εξάντληση των αποθεμάτων των φυσικών μας πόρων, καθώς και η οικοδόμηση αυθαίρετων κτισμάτων ακόμα και από πρόσωπα της πολιτείας, είναι μόνο μερικά αποδεικτικά στοιχεία για την κατάσταση του πλανήτη μας.

Όμως, για την κατάσταση αυτή ποιοι ευθύνονται; Και η μανία για το κέρδος, μα και η ατομική μας αδιαφορία. Και σας ρωτάω: Ξέρετε πόση άχρηστη ενέργεια καταναλώσατε σήμερα, πόσα ευρώ χάσατε έτσι απλόχερα σε φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος, εν αγνοία σας; Η απάντηση υποθέτω πως είναι αρνητική. Γι' αυτό είναι χρέος ιερό όλων μας να προστατεύσουμε τη μάνα φύση.

Πρωταγωνιστικό ρόλο οφείλει να παίξει η πολιτεία, επειδή κρίνονται αναγκαίες κάποιες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις ως προοπτικές της αειφόρου ανάπτυξης και της βιώσιμης κοινωνίας. Τέτοιες είναι η ύπαρξη αυστηρού νομοθετικού πλαισίου, που να αφορά στην υγεία των ανθρώπων, την προστασία του περιβάλλοντος και των αποθεμάτων των φυσικών μας πόρων, οι επενδύσεις στην έρευνα για εναλλακτικά υλικά, στην αντιρυπαντική τεχνολογία.

Ακόμα, το σχολείο μαζί με την οικογένεια και την Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλουν να αναπτύξουν σε εμάς και τα αδέλφια μας περιβαλλοντική και οικολογική συνείδηση για να προσαρμόσουμε τον τρόπο ζωής μας και να σταματήσουμε την αλόγιστη σπατάλη. Γιατί είναι τόσο δύσκολη η εισαγωγή μίας μόνο περιβαλλοντικής διδακτικής ώρας στα σχολεία; Ξέρετε πόσα δένδρα θα φυτεύαμε, αντί να κάνουμε κοπάνες; Σίγουρα θα γινόμασταν οι καλύτεροι πράσινοι πρεσβευτές.

Ζητάμε τη χρήση μόνο ανακυκλώσιμου χαρτιού για την εκτύπωση διαφημιστικών φυλλαδίων, τη μείωση των συντελεστών δόμησης, την οργάνωση προγραμμάτων εθελοντικής προσφοράς εργασίας, τη βελτίωση των χρησιμοποιούμενων καυσίμων, τη χρήση φίλτρου στις καμινάδες, καθώς και εντακτότατα προγράμματα ανακύκλωσης για την καλύτερη διαχείριση του ρεύματος και των απορριμμάτων.

Ο δικός μου προβληματισμός τέλος αναφέρθηκε στη σωστή μεσογειακή κρητική διατροφή, αφού όλο και περισσότερο Ελληνόπουλα οδηγούνται στην παχυσαρκία, υιοθετώντας τις διατροφικές συνήθειες των χωρών του δυτικού κόσμου.

Γι' αυτό το σχολείο πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που λειτουργούν τα κυλικεία. Μιας και είναι χώροι του Δημοσίου, πρέπει να παραχωρούνται δωρεάν στις πολύτεκνες οικογένειες, αντί να ενοικιάζονται από ιδιώτες με υψηλά ενοίκια, που για να αυξήσουν τα κέρδη τους, μας πωλούν κάθε ανθυγιεινή τροφή με μεγάλα περιθώρια κέρδους.

Επιθυμούμε ακόμα να μοιράζονται ενημερωτικά έντυπα και παραδοσιακές συνταγές στα αεροδρόμια και στα λιμάνια, που να γνωστοποιούν στους τουρίστες τα πλεονεκτήματα της μεσογειακής διατροφής και να κάνουν γνωστά σε όλο τον κόσμο τα προϊόντα της ελληνικής γης.

Όλοι εμείς έχουμε καταλάβει ότι δεν ζούμε στον παράδεισο και ότι υπάρχουν ποικίλα προβλήματα που επιζητούν άμεση λύση. Θέλω να ελπίζω ότι οι προτάσεις μας όχι μόνο θα ακουστούν, αλλά και θα υλοποιηθούν. Όλοι εμείς ξέρουμε καλά ότι η γη δεν ανήκει στον άνθρωπο, ο άνθρωπος ανήκει στη γη. Επιτρέψτε στη γενιά μου, λοιπόν, αλλά και στις μελλοντικές γενιές, να κάνει όνειρα, να επιζητά και να οραματίζεται ένα βιώσιμο πλανήτη, έναν καλύτερο κόσμο.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούμε κι εμείς την Εισηγήτρια της Επιτροπής μας, την Έφηβο Βουλευτή Κανδηλάκη Αικατερίνη.

Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Καμίτση Ειρήνη.

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΙΤΣΗ (Νομός Σάμου): Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, οι Φούρνοι, το τρίτο νησί του Νομού Σάμου, αποτελούνται από μια συστάδα νησιών ανάμεσα στην Ικαρία και τη Σάμο. Στους Φούρνους ανήκει η Θύμαινα και η Χρυσομηλιά. Οι Φούρνοι είναι νησί πλούσιο σε ιστορία και παράδοση και η οικονομία του στηρίζεται στον τουρισμό, τη ναυτιλία και την αλιεία.

Υπέροχο νησί της παραμεθορίου, με αρκετά όμως προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, το νησί μας συνδέεται με τον Πειραιά με δύο δρομολόγια μόνο την εβδομάδα και τις υπόλοιπες ημέρες με το πλοιάριο προς Σάμο και Ικαρία. Είναι λίγες οι μέρες που συνδεόμαστε με την ηπειρωτική Ελλάδα, γεγονός που μας απομονώνει και δημιουργεί πολλές ελλείψεις ως προς τη διαβίωσή μας.

Φυσικά αυτό έχει αντίκτυπο και στον τομέα της υγείας. Στο θέμα της υγειονομικής περίθαλψης δημιουργούνται τεράστια προβλήματα από τη στιγμή που δεν υπάρχει νοσοκομείο με σωστή και ολοκληρωμένη ιατρική υποδομή. Δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν «προβληματικά» περιστατικά, καθώς το μικρό αγροτικό ιατρείο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των αγροτικών γιατρών, παρουσιάζει ελλείψεις σε ιατρικό εξοπλισμό, φάρμακα και προσωπικό.

Επίσης, ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα που μαστίζει το νησί μας είναι τα ναρκωτικά. Δυστυχώς, παρά το μέγεθος και τον πληθυσμό του νησιού, είναι πολλά τα κρούσματα χρήσης από νεαρά άτομα, που οδηγούνται μέχρι και το θάνατο.

Η τραγική αυτή κατάσταση είναι αποτέλεσμα έλλειψης θέσεων εργασίας και μειωμένων επιλογών τρόπων ψυχαγωγίας των νέων. Επιπρόσθετα η απουσία επιστημονικού συμβουλευτικού προσωπικού στην κοινωνία μας δυσχεραίνει την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας.

Όλα αυτά τα προβλήματα δυσκολεύουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, με αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση του πληθυσμού μας. Λύσεις γι' αυτό το πρόβλημα θα μπορούσαν να είναι συχνότερη, ασφαλέστερη και πιο σύντομη συγκοινωνία με ταχύπλοα νέου τύπου, η αύξηση του ιατρικού προσωπικού και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού.

Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η ίδρυση συμβουλευτικού κέντρου με προσωπικό κατάλληλο να αντιμετωπίσει ζητήματα που αφορούν τη νεολαία. Παραμένοντας στο ίδιο θέμα των ναρκωτικών, θα βοηθούσε αποτελεσματικά στην αντιμετώπισή του η δυναμική επέμβαση των υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών της Αθήνας.

Ως προς το θέμα της ανεργίας και του επαγγελματικού προσανατολισμού, η δημιουργία ενός Τεχνικού Λυκείου ή Τ.Ε.Ε. θα έδινε την ευκαιρία στους νέους να ειδικευτούν σε τεχνικά επαγγέλματα, ώστε να ανοιχτούν νέοι δρόμοι τόσο ως προς την επαγγελματική τους αποκατάσταση όσο και ως προς τη διευκόλυνση παραμονής τους στο νησί.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το νησί μας δεν έχει μόνο προβλήματα, αλλά και πλεονεκτήματα που πολλοί θα ζήλευαν. Εκτός από τη φυσική ομορφιά του, τις καθαρές παραλίες και τους παραδοσιακούς οικισμούς, διαθέτει και μεγάλη ιστορία, καθώς έχουν ανακαλυφθεί πολλά αρχαιολογικά ευρήματα. Δυστυχώς, όμως, η ιστορία αυτή δεν μπορεί να αναδειχθεί και η παράδοση να συντηρηθεί, διότι δεν υπάρχουν λαογραφικό και αρχαιολογικό μουσεία.

Εύχομαι και ελπίζω οι ιθύνοντες να φροντίσουν για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, ώστε το νησί μας αναδειχθεί σε παράδεισο, χαρακτηρισμό που δικαιωματικά του έχουν αποδώσει τόσο για τους μόνιμους κατοίκους του όσο και για τους τουρίστες.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούμε κι εμείς την Έφηβο Βουλευτή Καμίση Ειρήνη από το Νομό Σάμου.

Παρακαλώ να έρθει στο Βήμα η Έφηβος Βουλευτής από το Νομό Ηρακλείου Κασσωτάκη Ελένη και να ετοιμάζεται η Έφηβος Βουλευτής Παναγοπούλου Διονυσία από το Νομό Αττικής.

ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ (Νομός Ηρακλείου): Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, με αφορμή τη συνεδρίαση αυτή θα ήθελα να εκθέσω τις θέσεις μου για το φαινόμενο του οικολογικού προβλήματος, τις συνέπειές του, καθώς και για τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν.

Μία από τις αιτίες δημιουργίας του οικολογικού προβλήματος, εκτός από τη βιομηχανική ανάπτυξη και την καταστροφή της φύσης, είναι –ίσως και η μεγαλύτερη– η αδιαφορία του κράτους για τη λήψη μέτρων που θα αναχαίτιζαν την καταστροφή του περιβάλλοντος. Το κράτος όχι μόνο αδιαφορεί, αλλά πολλές φορές γίνεται το ίδιο επιχειρηματίας, γεγονός που το

εμποδίζει να θεσπίζει νόμους, οι οποίοι να απαγορεύσουν την αλόγιστη εκμετάλλευση της φύσης.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η ελάττωση του πρασίνου, η παραμόρφωση και κακοποίηση του τοπίου, η μόλυνση του νερού και του ατμοσφαιρικού αέρα, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις. Επιπρόσθετα, κάτω από αυτές τις συνθήκες, τα προβληματικά κλιματολογικά φαινόμενα, όπως οι ξηρασίες, το Ελ Νίνιο και άλλα, αναμένεται να εμφανίζονται πιο συχνά. Η φύση, λοιπόν, εκδικείται.

Τα μέτρα που θα μας δώσουν τη δυνατότητα, προκειμένου να περιοριστεί η μόλυνση και η ρύπανση του περιβάλλοντος και όχι, βέβαια, η αποκατάστασή του, είναι η διαφώτιση των ανθρώπων με διαλέξεις, προκειμένου να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση, η συνεργασία ειδικών φορέων σε παγκόσμια κλίμακα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, θέσπιση νόμων με αυστηρές ποινές κατά των παραβατών, χρησιμοποίηση από βιομηχανίες ειδικών φίλτρων, καθώς και βιολογικός καθαρισμός των αποβλήτων, βελτίωση των καυσίμων των οχημάτων, να τεθούν σε κυκλοφορία ηλεκτροκίνητα μεταφορικά μέσα, περισσότερη χρήση ηλιακής και αιολικής ενέργειας.

Επιβάλλεται, χωρίς καθυστέρηση, να ληφθούν, τουλάχιστον, τα μέτρα που προαναφέρθηκαν, αν θέλουμε να μη συνεχιστεί η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας, που θα έχει ως αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή κάθε ζωής στον πλανήτη μας.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούμε κι εμείς την Έφηβο Βουλευτή Κασσωτάκη Ελένη από το Νομό Ηρακλείου.

Παρακαλώ να έρθει στο βήμα η Έφηβος Βουλευτής Παναγοπούλου Διονυσία από το Νομό Αττικής.

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ (Α΄ Αθηνών): Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, όταν πληροφορήθηκα ότι θα έχω την ευκαιρία να ανέβω σε αυτό το βήμα και ότι η φωνή μου ίσως φτάσει στα αυτιά αρμοδίων, αλλά κυρίως, ότι ίσως φτάσει στα αυτιά πολλών συμπολιτών μας, είχα ήδη αποφασίσει για το θέμα που θα μιλούσα.

Γιατί οι κλιματικές αλλαγές είναι ήδη εδώ και τα αίτιά τους είναι ανθρωπογενή. Καθημερινά μας κατακλύζουν εικόνες από ακραία καιρικά φαινόμενα, που μαστίζουν ολόκληρες περιοχές του πλανήτη, αφήνοντας πίσω τους ανθρώπινα θύματα και υλικές

καταστροφές.

Οι πάγοι στους πόλους λιώνουν, η στάθμη των θαλασσών ανεβαίνει και οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αν συνεχιστεί η συσσώρευση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη συνεχιζόμενη αύξηση της μέσης θερμοκρασίας με όλα τα παρεπόμενα, δηλαδή, εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, ξηρασίες, πλημμύρες, επανεμφάνιση ασθενειών, καταστροφές καλλιεργειών, οικοσυστημάτων και τέλος απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Αναρωτιέστε τι κάνουν οι κυβερνήσεις; Δεν είναι δύσκολο να δώσετε απάντηση. Αυτές, απλώς βλέποντας τις θεωρίες των επιστημόνων, σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές, να επαληθεύονται, υπογράφουν συμφωνίες και πρωτόκολλα για την προστασία του περιβάλλοντος που ποτέ δεν εφαρμόζονται.

Θα αναφέρω ενδεικτικά κάποιους αριθμούς, που εμένα, τουλάχιστον, με κάνουν να αναρωτιέμαι και να αγωνιώ για το μέλλον. Δεδομένα από περιβαλλοντικούς οργανισμούς δείχνουν ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν προσθέσει στην ατμόσφαιρα 2,3 δισεκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα τα τελευταία διακόσια χρόνια. Συνολικά η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κατά 31% από το 1750, δηλαδή από τη βιομηχανική επανάσταση. Σήμερα η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι πιθανόν η υψηλότερη που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία είκοσι εκατομμύρια χρόνια.

Το πιο τρομακτικό, όμως, είναι ότι η μέση επιφανειακή θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί από 1,4 έως 5 βαθμούς Κελσίου έως το 2100 και ότι η στάθμη της θάλασσας θα αυξηθεί κατά 9 έως 88 εκατοστά έως τότε.

Θέλετε, μήπως, να φανταστούμε την ελληνική πραγματικότητα το 2100; Οι αμμουδερές παραλίες των ελληνικών νησιών και οι παραθαλάσσιες πόλεις θα αποτελούν μακρινό παρελθόν και οι τουρίστες θα απολαμβάνουν ταυτόχρονα τον κλασικό αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τη θάλασσα, αφού μάλλον θα κάνουν βουτιές από τα βράχια της Ακρόπολης.

Ξέρω ότι κάποιοι θα θεωρήσουν τα λόγια μου υπερβολικά, ίσως με χαρακτηρίσουν ως καταστροφολόγο, πράγμα που δεν ταιριάζει στο νεαρό της ηλικίας μου. Σε αυτούς, λοιπόν, θα απαντήσω ότι, εάν θέλουν να με διαψεύσουν, υπάρχει τρόπος. Ο τρόπος αυτός ονομάζεται «Πρωτόκολλο του Κιότο». Το Πρωτόκολλο του Κιότο είναι σήμερα το μόνο διεθνές νομικό

εργαλείο, που δεσμεύει τα βιομηχανικά ανεπτυγμένα κράτη να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και αναγνωρίζει την ανάγκη δράσης για την αποτροπή των κλιματικών αλλαγών.

Για να γίνει βέβαια το Πρωτόκολλο διεθνής δεσμευτικός νόμος, πρέπει να επικυρωθεί από έναν ορισμένο αριθμό χωρών. Πολλές χώρες έχουν επικυρώσει αυτό το Πρωτόκολλο, όμως η ουσιαστική ισχύς του σκαλώνει πού αλλού; Στις Ηνωμένες Πολιτείες, φυσικά, που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να μη συμμετέχουν στη διεθνή αυτή Συμφωνία, ενώ οι ίδιες αποτελούν την κυριότερη πηγή μόλυνσης του φυσικού περιβάλλοντος.

Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει ασθενή μνήμη, αφού έχει ήδη ξεχάσει τον τυφώνα «ΚΑΤΡΙΝΑ», που ήταν άμεση συνέπεια των κλιματικών αλλαγών που συντελούνται από σειρά καταστροφών στη Νέα Ορλεάνη. Και δεν είναι, όμως, μόνο οι Η.Π.Α., αλλά και πολλές άλλες χώρες, που καθημερινά παραβιάζουν τις συνθήκες του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Για να αντιμετωπιστεί η οικολογική κρίση, κανένας τρόπος δεν θα είναι μακροπρόθεσμα αποτελεσματικός, εάν δεν αφυπνιστούν οι πολίτες, για να προστατεύσουν το περιβάλλον. Τι και αν σε ολόκληρο τον κόσμο οι οικολογικές οργανώσεις μοιράζουν φυλλάδια, τι και αν δίνονται συναυλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, τι και αν προβάλλονται τηλεοπτικά σποτ, προκειμένου να ανθίσει η οικολογική συνείδηση, εάν καθένας από εμάς από μόνος του, μέσα του, δεν συνειδητοποιήσει την περιβαλλοντική συντέλεια που λαμβάνει χώρα μπροστά στα μάτια του, το μέλλον του πλανήτη κρίνεται αβέβαιο.

Ας ακούσουμε, λοιπόν, αυτές τις φωνές για την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί η μόλυνση και οι κλιματικές αλλαγές δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα. Ο αγώνας κατά της ρύπανσης είναι αγώνας για την προστασία του ανθρώπινου γένους, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή φυλής. Η οικολογική καταστροφή είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και υπάρχει ανάγκη συνεργασίας όλων των χωρών. Φυσικά, εμείς οι νέοι πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι σε αυτήν την υπερπροσπάθεια.

Ευχαριστώ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούμε την Έφηβο Βουλευτή από το Νομό Αττικής, από την εκλογική περιφέρειά μου, δηλαδή.

Το λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής Νικόπουλος Δημήτριος από το Νομό Ιωαννίνων.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ (Νομός Ιωαννίνων): Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής,

αγαπητοί συμμαθητές, σε λίγο καιρό θα είμαστε υπεύθυνοι ακαδημαϊκοί πολίτες και θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία μας και ιδιαίτερα αυτό της προστασίας του περιβάλλοντος.

Καθημερινά η κατάσταση του πλανήτη επιβαρύνεται πολλαπλώς. Η ατμόσφαιρα γεμίζει ασφυκτικά με τα δηλητηριώδη αέρια των βιομηχανιών, το διοξείδιο του άνθρακα και τους χλωροφθοράνθρακες, ενώ το υπέδαφος μολύνεται από τα χημικά λιπάσματα, αλλά και τα εργοστασιακά απόβλητα. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η όξινη βροχή και η καταστροφή της οζοντόσφαιρας συνδέονται άμεσα με τη σοβαρότητα του προβλήματος αυτού.

Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, προκύπτει άμεση ανάγκη θεώρησης του προβλήματος αυτού από μία άλλη οπτική γωνία, να το δούμε ως ένα θέμα βαθιά πολιτικό, όπως πολιτικό είναι και κάθε ζήτημα που συνδέεται με την ανάπτυξη, αλλά και την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου.

Οι σύγχρονες οικονομίες βασίζουν την ανάπτυξή τους στην πέρα από κάθε έννοια σχεδιασμού, προγραμματισμού και μέτρου εκμετάλλευση του περιβάλλοντος. Δυστυχώς, το καθήκον του ανθρώπου να προστατεύει τη φύση ταυτίστηκε με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του. Και εδώ ακριβώς έγκειται ο πολιτικός προσδιορισμός του προβλήματος, αφού το επίπλαστο ενδιαφέρον της πολιτείας αποβλέπει μόνο στη βιομηχανική ανάπτυξη.

Για παράδειγμα, τα συνέδρια του Ρίο το 1992 και του Κιότο πρόσφατα μαρτυρούν την έντονη ανησυχία της παγκόσμιας κοινωνίας για το περιβαλλοντικό ζήτημα και ταυτόχρονα, καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει σύμπνοια σε πολιτικό επίπεδο ως προς την από μέρους όλων των κρατών αντιμετώπιση του προβλήματος. Κάποιοι φωνές διαμαρτυρίας για την οικολογική καταστροφή, αλλά και κάποιες ανεφάρμοστες αποφάσεις των διεθνών οργανισμών, που δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη για την προστασία του περιβάλλοντος, ασφαλώς και δεν αρκούν, για να βρεθεί η οριστική λύση.

Το ενδιαφέρον της πολιτείας πρέπει να στραφεί στη δημοκρατική παιδεία και στην καλλιέργεια της ψυχής του απλού πολίτη, εάν θέλουμε να περιορίσουμε τις ανησυχίες μας και να σχεδιάσουμε μια νέα προοπτική για τη ζωή και τον πολιτισμό μας. Ασφαλώς, τότε θα προστατευθούν τα δάση, θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψυδρίας και θα αποτραπούν οι καταστροφικοί πόλεμοι που απειλούν το μέλλον μας.

Με βάση, λοιπόν, την περιβαλλοντική αγωγή και την περιβαντολογική ευαισθησία μας

μπορούμε σίγουρα να βοηθήσουμε στην καλύτερευση της παρούσας κατάστασης. Όμως, πάνω απ' όλα, οι πολιτικές ηγεσίες όλων των κρατών οφείλουν να κατανοήσουν τη σοβαρότητα της απειλής και το βαθιά πολιτικό χαρακτήρα που έχει και να αναλάβουν δράση το συντομότερο.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούμε και εμείς τον Έφηβο Βουλευτή από το Νομό Ιωαννίνων Δημήτριο Νικόπουλο.

Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Βαρμάζη Αναστασία από το Νομό Πιερίας.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΡΜΑΖΗ (Νομός Πιερίας): Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, είναι αναμφίβολο το γεγονός ότι ένα από τα κύρια ζητήματα που απασχολεί τη γενιά μας είναι η αρνητική διάσταση της τεχνολογίας και κατ' επέκταση η αλλοτριωτική επίδραση που αυτή επιφέρει στην ηθική και πνευματική ζωή της κοινωνίας μας.

Τα τελευταία χρόνια ο ταχύς ρυθμός της τεχνοκρατούμενης εποχής μας έχει οδηγήσει αναπόφευκτα στην αξιοσημείωτη εξέλιξη και διεύρυνση όλων των πτυχών της τεχνολογίας, ιδιαίτερα της πληροφορικής.

Εν τούτοις, όπως ήταν αναμενόμενο, το ραγδαίο φαινόμενο της ανάπτυξης της τεχνολογίας έχει επιφέρει στη ζωή του ανθρώπου όχι μόνο ευεργετικές, αλλά και ποικίλες δυσμενείς επιπτώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι μία από τις πιο σημαντικές συνέπειες του τεχνικού πολιτισμού είναι η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, όπως είναι ευρύτατα γνωστό. Οι μεγάλες βιομηχανίες, οι διάφορες επιχειρήσεις, τα μέσα μεταφοράς, αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος συνιστούν βασικούς παράγοντες που ευθύνονται για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Έτσι, ως δυσμενές επακόλουθο επέρχεται η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας μέσω της ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων εκ μέρους του ασυνείδητου ανθρώπου.

Κατόπιν, εξίσου σημαντικά είναι τα αρνητικά αποτελέσματα που σχετίζονται με το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ιδιαίτερα επικίνδυνα αποδεικνύεται η κυριαρχία της τηλεόρασης στην καθημερινή ζωή του ατόμου, εφόσον η συνεχής προβολή βίαιων προτύπων και η ηρωοποίηση των εγκληματικών ενεργειών τους συνεπάγονται την επακριβή μίμηση αυτών των προτύπων από το άτομο και κυρίως από το παιδί.

Επιπλέον, είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας διογκώνεται το πνεύμα του υλικού ευδαιμονισμού. Κατ' αυτόν τον τρόπο, παράγονται ολοένα πιο πολλά και πιο ελκυστικά προϊόντα, που δεν ανταποκρίνονται όμως στις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου.

Για τους παραπάνω λόγους, λοιπόν, ευνοείται η υπερκατανάλωση η οποία απομακρύνει το μέσο πολίτη από την ουσία της ζωής και τον οδηγεί στην ταύτιση της ευτυχίας με τα υλικά αγαθά.

Εκτός από τα παραπάνω, πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η ανεργία είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο, το οποίο οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αντικατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού από τη μηχανή, που έχει ως κύρια συνέπεια τη δημιουργία λιγότερων θέσεων εργασίας.

Αγαπητοί φίλοι, γίνεται κατανοητή η πρόκληση την οποία καλείται να αντιμετωπίσει η γενιά μας στο μέλλον, ώστε να αρθούν οι κίνδυνοι από το απάνθρωπο πρόσωπο της τεχνολογίας.

Αρχικά, η παιδεία, που μεταδίδει ανθρωπιστικά στοιχεία, είναι ένας θεσμός που διαθέτει τη δυνατότητα να συνεισφέρει στη διευθέτηση του προβλήματος. Έτσι, λοιπόν, κρίνεται αναγκαίο να αποκτήσει η παιδεία ένα πιο ανθρωποκεντρικό περιεχόμενο, ώστε να εξαλειφθεί η πνευματική μονομέρεια και οφείλει να προωθήσει το διάλογο και να οξύνει στο άτομο την κριτική του ικανότητα.

Έπειτα, η οικογένεια, που αποτελεί έναν από τους πιο καθοριστικούς φορείς, θα πρέπει να καλλιεργεί τον προφορικό διάλογο στους κόλπους της και να βοηθά το νέο να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με απώτερο στόχο την κοινωνικοποίησή του. Μεγάλο ρόλο διαδραματίζει η παρακολούθηση των επιλογών του νέου από τα υπόλοιπα μέλη, ώστε να μπορεί το ίδιο να ιεραρχεί τις ανάγκες του.

Ομοίως, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης οφείλουν να καταργήσουν την προβολή βίαιων ταινιών και προτύπων.

Επιπλέον, οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να τηρούν ανελλιπώς τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας και να διέπονται από ηθικές αξίες. Κατόπιν, θα ήταν επωφελές να προβάλλουν πνευματικούς ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν τους κώδικες δεοντολογίας, χωρίς να παραγκωνίζουν τη γλώσσα και το πλούσιο λεξιλόγιό της.

Συνοψίζοντας, η τεχνολογία γενικά είναι δίκκοπο μαχαίρι. Η ίδια από μόνη της δεν μπορεί ούτε να ωφελήσει ούτε να βλάψει τους ανθρώπους. Γι' αυτό δεν μπορούμε να της καταλογίζουμε ευθύνες. Το βάρος πρέπει να πέσει σε όλους μας που με την καλή ή κακή εφαρμογή της λαμβάνουμε τα ανάλογα αποτελέσματα.

Ευχαριστώ πολύ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούμε και εμείς την Έφηβο Βουλευτή από το Νομό Πιερίας Βαρμάζη Αναστασία.

Παρακαλώ να έρθει στο βήμα η Έφηβος Βουλευτής από τη Β' Αθηνών, Καρβούνη Δανάη.

ΔΑΝΑΗ ΚΑΡΒΟΥΝΗ (Β' Αθηνών): Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία εντυπωσιακή άνοδο και την επακόλουθη κατακόρυφη πτώση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Πιστεύω ότι όλοι θυμόμαστε τη φρενίτιδα που είχε κυριεύσει τον πληθυσμό της χώρας μας, που ξεπουλούσε ακόμα και την ακίνητη περιουσία του για να μπει δυναμικά στο παιχνίδι.

Ύστερα, βέβαια, από τη χρυσή εποχή του Χρηματιστηρίου, οι πολίτες προσπάθησαν να μαζέψουν τα συντρίμμια τους, αλλά αυτή τη φορά με την ευλογία του κράτους. Η συμπλήρωση ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΠΟ είχε αναδειχθεί σε εθνικό μας άθλημα και όλοι είχαν ανακαλύψει τη μαγική ακολουθία αριθμών, που σύντομα θα τους μετέτρεπε σε κροίσους.

Όταν καταλάγιασε ο θόρυβος των ΤΖΑΚ-ΠΟΤ, το πανελλήνιο συνειδητοποίησε πως προορισμός κάθε πολίτη, που σέβεται τον εαυτό του, δεν μπορεί να είναι άλλος από το Λουτράκι ή την Πάρνηθα.

Δεν νομίζω πως υπάρχουν πολλά περιθώρια να αναρωτηθούμε πλέον για τα κίνητρα μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Άλλωστε, η κατάκτηση του άκοπου χρήματος αποτελεί όνειρο του μέσου Έλληνα.

Ο κάθε εργαζόμενος, γυρνώντας κατάκοπος σπίτι του και λίγο πριν αποκοιμηθεί με ανοιχτή την τηλεόραση, φαντάζεται τη ζωή του χωρίς την καταδυνάστευση της εργασίας και με τα πλούτη κάποιου Έλληνα εφοπλιστή. Τότε, βλέπει τη διαφήμιση του υπερπολυτελούς καζίνο ή του στοιχήματος που του υπόσχονται αμύθητα κέρδη με την συμπλήρωση λίγων εντύπων. Η απάντηση σε όλα τα προβλήματα βρίσκεται μόλις ένα στενό πιο μακριά, στο γειτονικό προποτζίδικο. Για τα Σαββατοκύριακα που επιβάλλεται μια βόλτα στην εξοχή, μπορεί να

φτάσει ως και το βουνό της Πάρνηθας. Άλλωστε, τι αξία έχουν λίγα λίτρα βενζίνης όταν, έπειτα από μια ώρα στο τραπέζι της ρουλέτας, θα μπορεί να έχει τις δικές του πετρελαιοπηγές;

Το θέμα, όμως, είναι αρκετά σοβαρό για να συνεχίσω να αστειεύομαι. Όλο αυτό το κυνήγι του εύκολου κέρδους υποδηλώνει κάποια βαθύτερη νοοτροπία, κάποια στάση ζωής που υποσκάπτει τα θεμέλια κάθε υγιούς κοινωνίας και της ελληνικής, εάν αυτή μπορεί να λογιστεί ως τέτοια.

Δεν θα πω ότι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ευθύνονται για την κατάσταση αυτή, με τα πρότυπα που προβάλλουν, όχι γιατί αυτό δεν αληθεύει, αλλά γιατί είναι εξαιρετικά κοινότυπο. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν στην κρίση που διέρχεται το ελληνικό κράτος σε ποικίλους τομείς και κυρίως στον τομέα της εργασίας.

Είναι πραγματικά τυχαία η διαιώνιση μιας τέτοιας νοοτροπίας, όταν σε τακτά χρονικά διαστήματα πληροφορούμαστε, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για εξυπηρετήσεις που αφήνουν έξω από καίριες θέσεις εργασίας ικανότατα άτομα, έτσι ώστε να βολευτεί η ανιψιά κάποιου Βουλευτή ή για κάποιον από το φιλικό μας περιβάλλον που κατάφερε να βρει μια πολυπόθητη θέση στο Δημόσιο, αν και διέθετε στοιχειώδης γνώσεις; Γιατί, λοιπόν, να αγωνίζεται κάποιος να σπουδάσει όταν, πολύ απλά, το μόνο που χρειάζεται είναι ένας γνωστός με τη δυνατότητα να τον διορίσει;

Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι πως στη χώρα μας έχει κυριαρχήσει η άποψη της ήσσονος προσπάθειας, έχει διαμορφωθεί η αντίληψη πως εάν οι σπουδές μας και ο χρόνος εργασίας μας, με τα κέρδη που αποκομίζουμε, είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα, τόσο πιο πετυχημένοι είμαστε. Η αλλοτρίωση από την εργασία επιφέρει και το κυνήγι του άκοπου χρήματος.

Το ζητούμενο, όμως, είναι κατά πόσο το κράτος είναι θεμιτό όχι μόνο να δέχεται, αλλά και να επιβραβεύει μια τέτοια συμπεριφορά. Γιατί αυτό κάνει στο τέλος κάθε χρονιάς, όταν πουλάει ελπίδες με το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο, σε κάθε Έλληνα που, βεβαίως, ονειρεύεται μια καλύτερη ζωή.

Είναι δυνατόν να επιτρέπεται η διαφήμιση των καζίνο, όταν είναι γνωστό πως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καταστραφεί μέσα σε αυτά;

Όσο για το Χρηματιστήριο, αν και γνωρίζω πως είναι συστατικός παράγοντας της οικονομίας μας, δεν θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση για τους κινδύνους που

ενέχει;

Δεν αρνούμαι πως έχουμε δημοκρατικό πολίτευμα και κάθε ενήλικας έχει την υποχρέωση, πρωτίστως προς τον εαυτό του και έπειτα προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, να επιλέγει τι είναι σωστό για τον ίδιο. Ποια δημοκρατία, όμως, αφήνει στους πολίτες της σαν μόνη διέξοδο από την ανέχεια το Χρηματιστήριο και το στοίχημα; Καμία, και το ίδιο πρέπει να κάνει και το δικό μας κράτος.

Με την παγίωση της αξιοκρατίας και την παροχή ευκαιριών, οι νέοι δεν θα έχουν ανάγκη να στρέφονται προς τη χαρτοπαιξία, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, αφού κάθε ημέρα τους θα είναι άλλο ένα βήμα προς αυτά.

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούμε την Έφηβο Βουλευτή από τη Β΄ Αθηνών, Καρβούνη Δανάη.

Καλώ στο βήμα τον Έφηβο Βουλευτή από το Νομό Κερκύρας, Μεταξά Δημήτριο. Ορίστε, έχετε το λόγο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ (Νομός Κέρκυρας): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, η ανεργία είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που μαστίζει τους ανθρώπους και ειδικότερα τους νέους.

Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες η ανεργία είναι υπεύθυνη για τη μετανάστευση, τη διάλυση των οικογενειών, τη διαφθορά, την ανηθικότητα, την εγκληματικότητα και για πολλά πάθη.

Όπως όλα τα ελληνικά νησιά, έτσι και η Κέρκυρα, υπερεκτίμησε τον τουρισμό και υποτίμησε όλες τις άλλες μορφές της τοπικής μας κοινωνίας. Οι κάτοικοι, αλλά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, έδειξε αμέλεια στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, αλλά και στον πολιτιστικό μας πλούτο.

Στη σύντομη τοποθέτησή μου δεν θα ήθελα να θεωρητικολογήσω, αλλά θα προσπαθήσω να προτείνω κάποιες λύσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας, ιδιαίτερα σε νησιωτικές περιοχές, όπως είναι και η Κέρκυρα.

Πρώτον, εκσυγχρονισμός των τουριστικών μονάδων. Δηλαδή, παλιές τουριστικές εγκαταστάσεις, που θυμίζουν δεκαετία του '50 και του '60, να εκσυγχρονιστούν.

Δεύτερον, μείωση της ακρίβειας, δηλαδή, μείωση και καταπολέμηση της αισχροκέρδειας.

Το φαινόμενο αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη μείωση των τιμών των καυσίμων –σε όλο τον κόσμο μειώνονται, μόνο εδώ αυξάνονται- καθώς, επίσης, και με τη μείωση του κέρδους των εμπόρων.

Τρίτον, επιδοτήσεις που να αποσκοπούν στην ενασχόληση των νέων με τις γεωργικές, πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εργασίες, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να εισάγουμε προϊόντα από άλλες χώρες, καθώς, επίσης, αξιοποίηση γεωργικών, πτηνοτροφικών μονάδων και εγκαταστάσεων φιλικές προς το οικοσύστημα και το περιβάλλον.

Τέταρτον, σε ένα νησί, όπως είναι η Κέρκυρα, που αποτελεί σταυροδρόμι Ελλάδας-Ιταλίας, αλλά και πολλών άλλων χωρών, επιβάλλεται η δημιουργία ναυτιλιακών εταιρειών λαϊκής βάσης, οι οποίες θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των άλλων εμπορικών οδών.

Τέλος, η αξιοποίηση του ισχυρότερου τομέα της Κέρκυρας, που είναι ο πολιτισμός, θα ωθήσει πολλούς τουρίστες να την επισκεφτούν όχι μόνο τις καλοκαιρινές περιόδους, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Για το λόγο αυτό προτείνω τη διοργάνωση ετήσιων συναντήσεων.

Ελπίζω οι προτάσεις μου αυτές να εισακουστούν όχι μόνο από εσάς, αλλά και από τους υπεύθυνους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κέρκυρας.

Σας ευχαριστώ.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Προεδρεύων της Επιτροπής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Να σας καλωσορίσω και εγώ στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών και Παραγωγής και Εμπορίου.

Όπως ανέφερε και ο συνάδελφός μου κ. Μπούρας, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, εγώ είμαι ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Είμαι ο Γιώργος Σαλαγκούδης, Βουλευτής της Β΄ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, πρώην Υφυπουργός Ανάπτυξης και τώρα Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου.

Να σας πω ότι με τη σημερινή συνεδρίαση παίρνετε μια γεύση από το πώς λειτουργεί η

Βουλή. Αυτή η θεματολογία που έχει βγει από τις δικές σας προτάσεις, αλλά και τις προτάσεις των άλλων συνυποψήφιων Έφηβων Βουλευτών, από την Επιτροπή που έχει συσταθεί από τη Βουλή, έχουν επεξεργαστεί και έχουν περάσει όλα τα θέματα –αυτά που συζητάμε τώρα- σε τρεις ενότητες.

Κάπως έτσι γίνονται και τα νομοσχέδια. Από τις προτάσεις των Βουλευτών, από τα προγράμματα των κομμάτων, οι Υπουργοί, μαζί με όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες, συλλέγοντας όλα τα προβλήματα και τις προτάσεις που υπάρχουν στην κοινωνία, καταρτίζονται τα νομοσχέδια, προτείνονται από την Κυβέρνηση, κατατίθενται στη Βουλή και εισάγονται πρώτα για επεξεργασία στις Διαρκείς Επιτροπές, όπως είναι η Επιτροπή σας. Εκεί τοποθετούνται όλοι οι Βουλευτές επί των νομοσχεδίων αυτών, γίνεται επεξεργασία, συζήτηση, αλλά και διαμόρφωση αντίστοιχη των νομοσχεδίων. Όταν τελειώσουν και ψηφιστούν στις Διαρκείς Επιτροπές, τότε τα νομοσχέδια εισάγονται στην Ολομέλεια. Έτσι και εμείς, όταν θα τελειώσουμε εδώ τη συζήτηση και ψηφίσουμε αυτό το, τρόπον τινά, σχέδιο νόμου, τότε θα εισαχθεί στη Βουλή και θα το συζητήσετε αύριο στην Ολομέλεια.

Έτσι παίρνετε μια εικόνα το πώς λειτουργεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και εδώ θα πρέπει να πω ότι στόχος –στην ηλικία στην οποία βρίσκεσθε- είναι να αντιληφθείτε τη λειτουργία της δημοκρατίας, να την μεταδώσετε, όταν θα γυρίσετε στις περιοχές σας, στους υπόλοιπους συμμαθητές σας και στην υπόλοιπη κοινωνία, προκειμένου να δημιουργηθούν ενεργοί πολίτες.

Η δημοκρατία, το λέω πολλές φορές, είναι το καλύτερο σύστημα που έχει εφεύρει ο άνθρωπος για να λειτουργήσει η κοινωνία. Είναι, όμως, το καλύτερο σύστημα όταν έχει ενεργούς πολίτες και πρέπει να είναι ενεργοί πολίτες, γιατί το κάθε βήμα της ζωής μας καθορίζεται από τους κανόνες και τους νόμους που ψηφίζονται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο που είναι η αντιπροσωπευτική έκφραση όλων των πολιτών, αφού απ' όλους τους πολίτες εκλέγονται οι εκπρόσωποί του που εδώ καταρτίζουν, ψηφίζουν τους κανόνες με τους οποίους λειτουργεί η κοινωνία μας.

Παίρνω εδώ αφορμή από αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο Πρόεδρος της Βουλής, δηλαδή, τη σχετική περικοπή από τον Επιτάφιο του Περικλέους, που έλεγε τότε, στον τόπο που γεννήθηκε η δημοκρατία στον κόσμο, στην αρχαία Αθήνα –όλοι ξέρετε τον Επιτάφιο του Περικλέους- ότι «θεωρούμε αυτόν που δεν ασχολείται με τα δημόσια πράγματα, έναν

άνθρωπο που δεν τον ενδιαφέρουν τα κοινά, τελείως άχρηστο». Ήταν ίσως μια υπερβολή, αλλά έτσι λειτουργεί η δημοκρατία η οποία, επαναλαμβάνω, είναι το καλύτερο σύστημα, όταν όμως έχει ενεργούς πολίτες. Αυτός είναι ο βαθύτερος σκοπός της «Βουλής των Εφήβων» την οποία υπηρετούμε μαζί σήμερα εδώ.

Το λόγο τώρα έχει ο Έφηβος Βουλευτής Παναγόπουλος Γεώργιος από τη Β΄ Αθηνών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (Β΄ Αθηνών): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί έφηβοι Βουλευτές, κυρίες και κύριοι, το περιβάλλον σήμερα νοσεί. Αδιαμφισβήτητα πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να επιλυθούν τα προβλήματα. Η μόλυνση του αέρα και των υδάτων, η μείωση των χώρων πρασίνου και η έλλειψη πολιτικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων επιβαρύνουν καθημερινά το περιβάλλον.

Το περιβάλλον είναι ζήτημα μείζονος σημασίας και άπτεται της προσοχής όλων μας. Έτσι, λοιπόν, ο καθένας μας οφείλει να παίρνει πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Η απόκτηση σωστής παιδείας από την οικογένεια, από το σχολείο και τα ΜΜΕ ωθούν τον νέο να αναπτύξει οικολογική συνείδηση και έτσι θα υπερισχύσει το συλλογικό έναντι του ατομικού συμφέροντος.

Επίσης πρέπει να γίνει ιεράρχηση αξιών ώστε το κέρδος να μην είναι πρωταρχικός στόχος των ανθρώπων. Έτσι, λοιπόν, οι άνθρωποι θα αποκτήσουν νέα φιλοσοφία της ζωής. Παρόλα αυτά δεν αρκεί η ατομική προσπάθεια. Πρέπει όλη αυτή η δραστηριότητα να αποκτήσει συλλογικό χαρακτήρα. Είναι ανάγκη, λοιπόν, όλοι μας να συμμετέχουμε σε μη κυβερνητικές οργανώσεις προκειμένου να δραστηριοποιηθούμε και να αναπτύξουμε συλλογική δράση, όπως για παράδειγμα αναδασώσεις και ανακύκλωση. Εν συνεχεία, το κράτος θα πλαισιώσει αυτή την προσπάθεια δημιουργώντας και θεσπίζοντας ένα αυστηρό, επαρκές και σαφές νομικό πλαίσιο καθιστώντας τη δικαστική εξουσία άτεγκτη, ενημερώνοντας τους πολίτες για θέματα περιβαλλοντικής αγωγής, δημιουργώντας πολεοδομικό σχεδιασμό που θα εξασφαλίσει καλύτερη ποιότητα ζωής και κυρίως, με τη δημιουργία πάρκων, δημιουργώντας προϋποθέσεις για αποκέντρωση, βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αξιοποιώντας την επιστήμη, την τεχνολογία και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, καθορίζοντας με σαφήνεια και αξιοποιώντας ουσιαστικά τις προστατευόμενες περιοχές με δημιουργία αμιγώς βιομηχανικών ζωνών.

Όλα τα παραπάνω μπορεί να τα εξασφαλίσει και η διεθνής συνεργασία. Πρέπει,

λοιπόν, ο κάθε άνθρωπος να συνειδητοποιήσει πως δεν είναι ο μοναδικός επιβαίνων του πλανήτη, αλλά συνιδιοκτήτης με τα υπόλοιπα όντα των οποίων έχει την ηθική υποχρέωση να αναγνωρίζει και να σέβεται τα δικαιώματά τους. Η δημιουργία ενός καθαρού πλανήτη εξασφαλίζει και έναν πλανήτη με μέλλον.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής κ. Κοσσένας Αλέξανδρος από το Νομό Χίου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΣΕΝΑΣ (Νομός Χίου): Αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, ο νησιωτικός χώρος του Βορειοανατολικού Αιγαίου εμφανίζει προβλήματα και ιδιαιτερότητες που δεν είναι συγκυριακής φύσης, αλλά πρόκειται για δομικά προβλήματα που έχουν τη βάση τους στον περιφερειακό και νησιωτικό χαρακτήρα της περιοχής. Αυτός ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της περιοχής αποτελεί και την αιτία της δημιουργίας πολλαπλών διαρθρωτικών προβλημάτων, τα οποία επηρεάζουν άμεσα την κοινωνικοοικονομική δομή και την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής και έχουν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση χρόνιων αρνητικών φαινομένων όπως είναι ο δημογραφικός μαρασμός, αποδυνάμωση του παραγωγικού δυναμικού, η υπερεκμετάλλευση των περιορισμένων φυσικών πόρων, έλλειψη υδάτινων πόρων, υψηλό κόστος παραγωγής ενέργειας, υψηλό κόστος δημιουργίας και συντήρησης υποδομών, προβληματική διαπεριφερειακή συγκοινωνία, τεχνολογική εξάρτηση, μεγάλες αδυναμίες στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, ευκαιριακή και εποχική οικονομία που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Τα προαναφερόμενα αρνητικά φαινόμενα –προβλήματα προβάλλουν σήμερα πιο έντονα και οξυμένα, επειδή ποτέ δεν εφαρμόστηκε μια εξειδικευμένη νησιωτική πολιτική με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με κοστολογημένους στόχους και επιλογές. Αντίθετα η πολιτική που εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα περιορίζεται σε γενικόλογες διακηρύξεις ή το πολύ σε αποσπασματικά μέτρα και παράθεση απλά ευχών και επιθυμιών, που ουδέποτε συνέθεσαν ένα μόνιμο πλαίσιο νησιωτικής αναπτυξιακής πολιτικής που να λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες, αλλά και τις δυνατότητες της περιοχής μας.

Η Χίος, πέρα από τα προαναφερόμενα προβλήματα, που τα αντιμετωπίζουν όλα τα νησιά, έχει σοβαρό υδρευτικό πρόβλημα, έχει πρόβλημα με το διάδρομο του αεροδρομίου, έργο άμεσης προτεραιότητας, για να εξασφαλιστεί αφενός η ασφαλής προσγείωση και

απογείωση των αεροσκαφών, αλλά και να στηριχτεί η προσπάθεια τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης του νησιού.

Το λιμάνι, κατασκευής της περιόδου της τουρκοκρατίας, πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να επεκταθεί, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες του νησιού.

Πρόβλημα θαλάσσιας συγκοινωνίας με τη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει και είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πολύ επίκαιρο ήταν αυτό το καλοκαίρι στη Χίο.

Σήμερα το ελληνικό κράτος δεν είναι μόνο απέναντι στα προβλήματα. Μπορεί να βρει αρωγό την Ευρωπαϊκή Ένωση που αναγνωρίζει τη νησιωτική πραγματικότητα με το άρθρο 158 της Συνταγματικής Συνθήκης.

Βέβαια, πρέπει να επισημάνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής καμία συγκεκριμένη και ιδιαίτερη πρωτοβουλία για τη μείωση της αναπτυξιακής καθυστέρησης που χαρακτηρίζει τις 384 νησιωτικές περιοχές της Ένωσης και τα 13 εκατομμύρια που κατοικούν σ' αυτές.

Αν θελήσουμε να κωδικοποιήσουμε τα μέτρα, που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, θα προτάσσαμε:

Πρώτον, δημιουργία ζώνης χαμηλού κόστους διαβίωσης. Η ζώνη αυτή θα επιτευχθεί με τη μείωση από 30% σε 50% των συντελεστών Φ.Π.Α. που ισχύουν σήμερα. Με τη χορήγηση φορολογικών κινήτρων και ιδιαίτερα με την επέκταση εφαρμογής των μέτρων που ισχύουν στα μικρά νησιά με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους σε όλα τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Με την επιδότηση κόστους μεταφοράς προσώπων προϊόντων και πρώτων υλών, προκειμένου να αυξηθεί αφενός η τουριστική κίνηση στην περιοχή μας και αφετέρου τα παραγόμενα προϊόντα να γίνουν πιο ανταγωνιστικά έναντι των αντίστοιχων ομοειδών τους, που παράγονται στις ηπειρωτικές περιοχές. Με τη χορήγηση χαμηλού τόκου στεγαστικών δανείων, την αναθεώρηση των όρων δόμησης. Είναι λογικό ότι για να χτιστεί σπίτι εκτός ορίου οικισμού να χρειάζονται 4.000 τετραγωνικά μέτρα;

Δεύτερον, κίνητρα για τη δημιουργία νέων επενδύσεων και την ενίσχυση των υφιστάμενων μονάδων.

Σαν ειδικότερα μέτρα προτείνονται: Η μείωση των εισφορών που καταβάλλουν στο ΙΚΑ οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, το ποσοστό αύξησης επιδότησης του κόστους εργασίας για τις επιχειρήσεις της περιοχής μας, η

μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος στους επιχειρηματίες, που αποκτούν εισοδήματα στις παραμεθόριες περιοχές και κατοικούν σ' αυτές.

Τρίτον: Εκτέλεση βασικών έργων υποδομής στα νησιά από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Είναι κατανοητό ότι το κόστος επίλυσης των χρόνιων αυτών προβλημάτων είναι δυσβάσταχτο για την ελληνική οικονομία και ότι υπάρχουν άλλες μη νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας, με τα ίδια ή άλλα προβλήματα. Όμως, στα νησιά του Βορειανατολικού Αιγαίου, που φυλάνε Θερμοπύλες, που βρίσκονται στην εσχρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι, αν όχι η φτωχότερη, πάντως, μια από τις φτωχότερες περιοχές της, πρέπει να δώσουμε και από αυτά που δεν έχουμε. Το Δ΄Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης είναι μια μεγάλη ευκαιρία.

Ευχαριστώ πολύ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούμε τον κ. Κοσσένα.

Το λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής Χαράλαμπος Τσακιρίδης – Παλάνης.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ – ΠΑΛΑΝΗΣ (Β΄Θεσσαλονίκης): Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι και φίλες της Επιτροπής, βρίσκομαι σήμερα εδώ, τολμώντας να αναγορεύσω τον εαυτό μου εκπρόσωπο των κατοίκων του Κάμπου Γιαννισών Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα της μεγάλης πλειοψηφίας των αγροτών. Πιστεύω όμως, πως εκπροσωπώντας τους κατοίκους αυτής της περιοχής, μπορώ να μιλώ και εξ ονόματος όλων των κατοίκων αγροτικών περιοχών της ελληνικής περιφέρειας, καθώς όλοι τους αντιμετωπίζουν ένα κοινό πρόβλημα, την εγκατάλειψη.

Όπως προείπε και η Εισηγήτρια, η αστική πολιτική που εφαρμόζεται από το κράτος εδώ και χρόνια, εξουθενώνει οικονομικά την περιφέρεια, φέρνοντας πολλούς από τους κατοίκους της, ιδίως αυτούς με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα, στα όρια της απόγνωσης, γιατί όλο και περισσότερα γίνονται τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν. Έτσι, η αστυφιλία ακμάζει. Όμως, το μέγα αυτό λάθος της εγκατάλειψης της περιφέρειας, ζημιώνει όχι μονάχα τους κατοίκους της αλλά και το ίδιο το κράτος.

Οι παραγωγικές δυνατότητες της περιφέρειας είναι μεγάλες. Μπορούμε να αναβαθμίσουμε την αγροτική οικονομία μας με την καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση των

αγροτών, με την εισαγωγή στη γεωργία σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας και δη των σωστών τύπων καλλιεργειών.

Όμως, ένα απαραίτητο βήμα που θα πρέπει να γίνει είναι η ενοποίηση των μικρών κτημάτων σε μεγάλα είτε στη μορφή κολεκτίβων, είτε στη μορφή συνεταιρισμών, είτε στη μορφή μεγάλων γαιοκτησιών.

Ακόμη μπορούμε να προωθήσουμε τον αγροτουρισμό για να αναδείξουμε διεθνώς τη χώρα μας και τα προϊόντα της και να ανεβάσουμε τη διεθνή ζήτησή τους. Αυτή η πρακτική έχει ήδη εφαρμοσθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με εκπληκτικά αποτελέσματα.

Μπορούμε επίσης, να προωθήσουμε και τις βιολογικές καλλιέργειες, ούτως ώστε να καταστούμε φιλικότεροι στο περιβάλλον, το οποίο στο κάτω-κάτω μας τρέφει.

Το να απομυζούμε, λοιπόν, την περιφέρεια από τον πλούτο της, δεν αποτελεί λύση στο οικονομικό πρόβλημα της χώρας, αλλά, αντίθετα, το εντείνει, διαγράφει ένα μέλλον ζοφερό και δύσκολο για τους νέους της επαρχίας. Το ξέρετε πολύ καλά όσοι από εσάς βιώνετε συχνά αυτή την κατάσταση στις επαρχιακές πόλεις ή χωριά, όπου κατοικείτε.

Θα τελειώσω, λοιπόν, με μια έκκληση. Ας μην εγκαταλείψουμε την περιφέρεια, αλλά, αντίθετα, ας επενδύσουμε σε αυτήν. Αυτό είναι το συμφέρον μας ως κράτους και ως αυριανών πολιτών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούμε τον κ. Τσακίριδη – Παλάνη.

Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής, Ματίνα Μαντά, από το Νομό Αργολίδας.

MATINA MANTA (Νομός Αργολίδος): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Έφηβοι Βουλευτές, με το δικαίωμα που μου δίνει ο θεσμός της «Βουλής των Εφήβων» ώστε να παρευρίσκομαι εδώ σήμερα, ως κάτοικος και Βουλευτής της περιοχής της Αργολίδας, θα επιθυμούσα να θίξω την περιβαλλοντική υποβάθμιση και σταδιακή μείωση του πράσινου στο Ναύπλιο.

Παρ' όλο που ολόκληρη η περιοχή της Αργολίδας και συγκεκριμένα το Ναύπλιο αξίζει να χαρακτηριστεί ως μια από τις ωραιότερες περιοχές της Ελλάδας, η εκβιομηχάνιση και η ύπαρξη βιομηχανικών μονάδων σε μικρή ακτίνα από την πόλη έχουν υποβαθμίσει αρκετά την ποιότητα του τόπου. Τα καυσαέρια που βγαίνουν από τα εργοστάσια προκαλούν τεράστια δυσσομία, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη τη μόνιμη εγκατάσταση στη γύρω περιοχή. Επιπλέον,

οι τεράστιες ποσότητες καπνού που βγαίνουν από τις καμινάδες των βιομηχανιών ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα και προκαλούν μειωμένη ορατότητα. Τη ρύπανση της ατμόσφαιρας επιβαρύνει επίσης και η αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και εντομοκτόνων της περιοχής, που έχει συνέπειες και στον υδροφόρο ορίζοντα.

Η κυριότερη, ωστόσο, αιτία για την οποία καταστρέφονται μεγάλες ποσότητες πράσινου στο Ναύπλιο, είναι η εκμετάλλευση της γης για οικιστικούς λόγους και η αλόγιστη οικοπεδοποίηση, η οποία έχει ως συνέπεια την εκμετάλλευση του πρασίνου, για ανέγερση πολυκατοικιών. Στην καρδιά της νέας πόλης, ακριβώς απέναντι από το σπίτι μου, υπάρχει χώρος πρασίνου, που προοριζόταν για τη δημιουργία πάρκου και παιδικής χαράς, δυστυχώς, όμως, λόγω της αδιαφορίας των τοπικών αρχών, κινδυνεύει να μετατραπεί σε πολυκατοικίες, αν και είναι ο μοναδικός χώρος πρασίνου στην περιοχή.

Ωστόσο, η γενική εικόνα της πόλης μπορεί να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό, εάν παρθούν κάποια κατάλληλα μέτρα. Αυτό που προτείνεται δεν είναι η οικονομική ή η βιομηχανική υποχώρηση, που δεν αποτελεί λύση, καθώς αναπόφευκτα θα οδηγήσει στην ανεργία πολλών εργαζομένων. Χρειάζεται, όμως, εξισορροπημένη ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της ζωής, δηλαδή την υγεία του ανθρώπου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι ιδιοκτήτες των βιομηχανιών θα πρέπει να εγκαταστήσουν φίλτρα στα εργοστάσιά τους, προκειμένου τα αέρια που θα παράγονται να είναι λιγότερο τοξικά.

Επίσης, η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αποκτήσει έναν πιο περιβαλλοντικό χαρακτήρα που να καθιστά υποχρεωτική τη χρήση αυτών των φίλτρων. Η εγκατάστασή τους καλό θα ήταν να επιδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσης, οι αγρότες από την πλευρά τους θα πρέπει να στραφούν περισσότερο προς τη βιολογική καλλιέργεια και να αποφεύγουν την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων.

Τέλος, κρίνεται απαραίτητο η τοπική αυτοδιοίκηση να φροντίζει την περιοχή των πάρκων και του πράσινου γενικότερα.

Αυτό δεν θα επιτευχθεί με την αλόγιστη απαλλοτρίωση του πράσινου, αλλά με την εφαρμογή νόμων που εξασφαλίζουν την προστασία του. Διότι, τα δέντρα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ευημερία μιας πόλης. Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας και οφείλουμε να το προστατεύουμε για το καλό της πόλης και του πολίτη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούμε την

δεσποινίδα Μαντά.

Το λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής Παναγιώτης Συμεωνίδης από τα Δωδεκάνησα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ (Νομός Δωδεκανήσου): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι παρευρισκόμενοι, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, τα προβλήματα που προκύπτουν από την σταδιακή καταστροφή του πλανήτη είναι αναρίθμητα. Το καλοκαίρι, που μόλις πέρασε, είδαμε τη μισή Ευρώπη να τυλίγεται σε μια πύρινη λαίλαπα και την υπόλοιπη να πνίγεται από τις ακατάπαυστες βροχοπτώσεις. Όμως, και οι χειμώνες τόσο που περάσαμε όσο και αυτός που διανύουμε, ήταν το ίδιο εξοντωτικοί.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στη διάρκεια του τελευταίου ενάμισι χρόνου, αλλά και γενικότερα των τελευταίων δεκαετιών, είναι απόρροια του φαινομένου του θερμοκηπίου, ανθρώπινο δημιούργημα και δημιουργός ακόμη περισσότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Έχει δημιουργηθεί γενικότερα ένας φαύλος κύκλος.

Ένας τρόπος αντιμετώπισης της εξοντωτικής για το περιβάλλον συμπεριφοράς, που αδιαμφισβήτητα θα φέρει γενικότερη βελτίωση, είναι η τροποποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση. Τα παιδιά πρέπει μέσα από το σχολείο να καταλάβουν την σοβαρότητα της καταστάσεως, ώστε μελλοντικά, όταν αυτονομηθούν και κυβερνήσουν αυτά τη χώρα, να μπορέσουν να μας προχωρήσουν επιτέλους μπροστά, αλλά και να καταφέρουν να μην ακολουθήσουν τη δική μας καταστροφική για το περιβάλλον πορεία, την οποία μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας.

Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητο, να αναφερθούν και άλλοι πιθανοί τρόποι που θα βοηθήσουν να αντεπεξέλθουμε στην υπάρχουσα και μελλοντική κατάσταση. Σε αυτό το σημείο αξίζει να προστεθεί το γεγονός της δραματικής μείωσης των αποθεμάτων του πόσιμου νερού στον πλανήτη και ιδιαίτερα στις εύκρατες χώρες. Άμεση αιτία της έλλειψης πόσιμου νερού είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι μεγάλες περίοδοι ξηρασίας και έπειτα οι απότομες σποραδικές και χειμαρρώδεις βροχοπτώσεις δεν επιτρέπουν στη διψασμένη γη να απορροφήσει αρκετές ποσότητες πόσιμου νερού.

Η Ελλάδα διαθέτει ένα ακόμη μειονέκτημα, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Διαθέτει σχετικά ιδιόμορφη μορφολογία. Παρά την μικρή της έκταση διαθέτει εξαιρετικά ορεινή ήπειρο με περιορισμένο αριθμό πεδιάδων. Αλλά και στην νησιωτική Ελλάδα τα περισσότερα των νησιών διαθέτουν παρόμοια μορφολογία. Η γενικότερη δομή της ελληνικής φύσης ώθησε

το επιφανειακό νερό να δημιουργήσει πολλούς ποταμούς που επικοινωνούν με την θάλασσα, χωρίς να παρεμβάλλονται απαραίτητα έργα που να συγκρατούν το λιγοστό πόσιμο νερό.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, κρίνω απαραίτητη την αφύπνιση της πολιτείας ώστε να εφαρμοσθεί η απαραίτητη κρατική πολιτική εξοικονόμησης πόσιμου νερού, όπως η διάθεση κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού για την κατασκευή τεχνητών φραγμάτων και λιμνών.

Επίσης, η δημιουργία φραγμάτων θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε τη δυναμική ενέργεια του νερού και να τη μετατρέψουμε σε ηλεκτρική. Ο τομέας της ενέργειας διέρχεται σοβαρή κρίση. Η ενέργεια που χρησιμοποιούμε προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από ορυκτούς πόρους. Οι πόροι αυτοί εξαντλούνται, χωρίς όμως να υπάρχει έλλειψη ακόμα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο βρισκόμαστε σε κατάσταση ακριβής ενέργειας σήμερα. Η κρατική πολιτική, η οποία πρέπει να υιοθετήσουμε, απαιτεί την ενίσχυση της πράσινης φορολογίας, δηλαδή, της δημιουργίας κινήτρων σε όσους δαπανούν λίγη ενέργεια, αλλά και την επιβολή αυστηρών ποινών, κυρίως χρηματικών, προς συμμόρφωση των άκριτων καταναλωτών. Επίσης, θα έπρεπε να δίνονται επιδοτήσεις σε όσους ασχολούνται με την παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικές μεθόδους, τόσο επιχορηγήσεις για τον απαραίτητο εξοπλισμό, το κόστος του οποίου είναι απαγορευτικό, όσο και επιβράβευση για την ανακούφιση του περιβάλλοντος από τους ρύπους, οι οποίοι θα εκλύονταν από την παραγωγή της συμβατικής ενέργειας.

Τέλος, ολοκληρώνω υπενθυμίζοντας την ανάγκη που ακόμα υφίσταται για την υλοποίηση σε όλη την Ελλάδα του Κτηματολογίου, ο ρόλος του οποίου είναι να προστατεύσει τις περιβαλλοντικές ζώνες και να εμποδίσει τη δημιουργία αυθαιρέτων. Συνεπώς, τα δάση δεν θα αντικατασταθούν αργά και σταθερά από ξενοδοχεία και δεν θα υπάρξουν, πλέον, άλλα αναψυκτήρια. Ιδιαίτερα, όμως, η ζώνη Natura, με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, δεν θα καταπατηθεί.

Αυτά έπρεπε να αναφέρω, αγαπητοί συνάδελφοι. Ολοκληρώνοντας, για να ισχυροποιήσω την άποψή μου, αξίζει να σημειώσω ότι στην κάθε μία περίπτωση που απαιτούνται χρήματα ας μην αναλογιστούμε το κόστος, αλλά την καταστροφή που προκαλούμε. Εξάλλου, η βοήθεια που θα προσφέρει το κράτος θα αποτελέσει μία επένδυση για το μέλλον, αλλά και το χρηματικό ποσό το οποίο θα διαθέσει θα είναι αντίστοιχο των προστίμων που θα αναγκαστεί να πληρώσει η χώρα μας, εάν συνεχίσει τη ρυπογόνο της

πορεία.

Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Συμεωνίδη.

Καλώ στο βήμα τη Μαρία Καλούπη, Έφηβο Βουλευτή του Νομού Χίου.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΥΠΗ (Νομός Χίου): Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, προέρχομαι από ένα πανέμορφο χωριό, τη Βολισσό, το οποίο ανήκει στο Νομό της Χίου. Τα τελευταία χρόνια το χωριό μου έχει αδειάσει στην κυριολεξία. Οι άνθρωποι πηγαίνουν στις πόλεις για εύρεση δουλειάς, ο αριθμός μαθητών στο σχολείο μας έχει μειωθεί δραματικά, όπως είναι άλλωστε λογικό, και η Βολισσός ερημώνει ολοένα και περισσότερο. Αυτό μας λυπεί ιδιαίτερα και γι' αυτό ο Δήμος μας κάνει ό,τι μπορεί για να προλάβει το κακό και να προσελκύσει κόσμο, αλλά μάλλον αυτό δεν είναι αρκετό. Και πώς να είναι, εφ' όσον οι συγκοινωνίες και το οδικό δίκτυο που συνδέει τα νησιά με τις μεγαλουπόλεις είναι άθλιο; Το θέμα είναι ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό το πρόβλημα, διότι όλοι νομίζουν ότι τα νησιά και οι ηπειρωτικοί νομοί είναι το ίδιο. Δεν είναι όμως και θα σας πω ένα παράδειγμα για να σας πείσω. Ο κάτοικος των Τρικάλων για να πάει στη Λάρισα, που είναι η έδρα της περιφέρειάς του θέλει λιγότερο από μία ώρα. Δεν θέλετε να μάθετε καλύτερα πόσες ώρες χρειάζεται ένας κάτοικος του νησιού μου για να μεταβεί στη Μυτιλήνη, που είναι η έδρα της περιφέρειάς μας, έτσι ώστε να διεκπεραιώσει κάποια υπόθεσή του.

Καλό θα ήταν, λοιπόν, να ενδιαφερθεί κάποιος γι' αυτό το μεγάλο πραγματικά πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι νησιώτες. Πρέπει όλοι εμείς οι πολίτες να πιέσουμε τους ισχυρούς της χώρας μας, έτσι ώστε να εκλείψει αυτό το πρόβλημα. Επίσης, οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να σταματήσουν να βλέπουν το συμφέρον τους για το πώς θα βγάλουν χρήματα και να ενδιαφερθούν για την άνετη μετακίνηση των πολιτών. Τέλος, η παροχή χρημάτων από το κράτος για την αναβάθμιση των ναυτιλιακών μας γραμμών θα προσήλκυε σίγουρα περισσότερο κόσμο.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούμε τη Μαρία Καλούπη.

Καλώ στο βήμα την Άννα Τσουνή, Έφηβο Βουλευτή του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

ANNA ΤΣΟΥΝΗ (Νομός Αιτωλοακαρνανίας): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι Βουλευτές, το θέμα της μικρής μου παρέμβασης είναι τα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας και η σύνδεσή τους με την προσπάθεια για μια εναλλακτική ανάπτυξη στην περιφέρεια της χώρας μας. Όπως, λοιπόν, και οι περισσότεροι συνομήλικοί μου, προβληματίζομαι για το μέλλον μου και μαζί για όσα μικρά και μεγάλα απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία. Το όραμά μου για τον εαυτό μου και τον κόσμο το διαμορφώνουν διάφοροι παράγοντες, το σφραγίζει όμως και το χρωματίζει η αγάπη για τον τόπο μου, μια γωνιά της περιφερειακής Ελλάδας.

Κατοικώ σε μια επαρχιακή πόλη, το Αγρίνιο, και στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας, ένα νομό αγροτικό στο παρελθόν. Η γη του, όπως και σε άλλες περιφερειακές περιοχές, χρόνια και χρόνια έδινε απλόχερα προϊόντα ποιοτικά, καρπούς γνήσιους και αυθεντικούς. Σήμερα τα χωριά παρακμάζουν, ερημώνουν. Όσα έχουν απομείνει ψάχνουν να βρουν προσανατολισμό ανάπτυξης, ζωής και πολιτισμού. Είμαι πολίτης του κόσμου του σημερινού, που όσο και αν απωθεί και ξεχνάει τα μεγάλα προβλήματα, αυτά παραμένουν και θεριεύουν. Το οικολογικό και το διατροφικό, με τα τυποποιημένα, τεχνητά, γρήγορα, ακόμα και μεταλλαγμένα τρόφιμα μας απειλούν. Απάνθρωπη η ζωή στις μεγαλουπόλεις, όπου μετακόμισαν όλοι αυτοί που εγκατέλειψαν την περιφέρεια. Τυποποιημένη η διασκέδαση και οι διακοπές, ψεύτικη η επικοινωνία. Και όλα να θεωρούνται τετελεσμένα και αναπόφευκτα.

Είμαι μαθήτρια ενός ελληνικού σχολείου και αυτό το σχολείο κατορθώνει να μας χαρίζει ακόμα ιδέες, προβληματισμό, ελπίδα. Εκεί έχω ακούσει για έννοιες όπως ποιότητα ζωής, αποκέντρωση, αειφόρος ανάπτυξη, περιφερειακή ανάπτυξη, πολιτισμός, επικοινωνία και ανθρώπινες σχέσεις. Προσπαθώ όλα τα παραπάνω να τα συνταιριάξω μέσα μου, να βρω μια λύση, μια προοπτική και ένα όραμα για το μέλλον. Και έρχεται, όπως είπα και στην αρχή, η αγάπη για τον τόπο μου να με φωτίσει και να διαμορφώσει τη δική μου τουλάχιστον πρόταση. Σήμερα οι άνθρωποι καταναλωτές αρχίζουν να αναζητούν ξανά την ποιότητα και την αυθεντικότητα στα δώρα, τα προϊόντα και τα τρόφιμα της φύσης. Η ιδέα των γνήσιων, αυθεντικών και βιολογικών προϊόντων έχει αρχίσει να κερδίζει καθημερινά έδαφος. Οι περιφέρειες της χώρας μας, με το μεσογειακό κλίμα, το έδαφος και τον ήλιο, μπορούν να προσφέρουν προϊόντα ποιότητας σε όλους και ταυτόχρονα απασχόληση σε παραγωγούς και επιστήμονες, αναζωογόνηση της υπαίθρου, σεβασμό στο περιβάλλον και στην υγεία

παραγωγών και καταναλωτών.

Ο νομός όπου ζω, και όλη η ηπειρωτική Ελλάδα, έχει εξαιρετική φυσική ομορφιά, φυσικό και δομημένο περιβάλλον μοναδικό, τοπία, μνημεία και παραδοσιακούς οικισμούς. Στις περιοχές αυτές μπορεί να προωθηθεί και να ανθίσει μία νέα μορφή τουρισμού, διαφορετική από τον μαζικό των νησιών και της παραλίας. Ο εναλλακτικός τουρισμός, ο οικοτουρισμός και ο αγροτουρισμός, ταιριάζει στην ορεινή και ημιορεινή Ελλάδα. Μαζί με τις νέες γεωργικές δραστηριότητες δίνει μία άλλη ποιοτική προοπτική και είναι σίγουρο ότι η επαφή με τη φύση και την αυθεντική ζωή θα σημάνει κάποια στιγμή μια γενικότερη στροφή προς την ποιότητα, την περιφέρεια, τις ανθρώπινες σχέσεις και τον αυθεντικό πολιτισμό, μέσα από μικρές αποκεντρωμένες κοινωνίες.

(Στο σημείο αυτό εισέρχεται στην Αίθουσα ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Δημήτριος Σιούφας)

Τα πράγματα είναι σίγουρα δύσκολα και εύκολες λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα του καιρού μας δεν υπάρχουν. Ξέρω, όμως, ότι τα μεγάλα ξεκινάνε από τα μικρά και τα παγκόσμια από τα τοπικά και επιπλέον, θέλω να ζήσω κάποτε στον τόπο μου με ανθρώπους χαρούμενους, υγιείς, που θα έχουν δουλειά, ποιότητα ζωής, ομορφιά, επικοινωνία και ψυχική ισορροπία. Και για όσους θεωρήσουν ότι έτσι κυνηγώ χίμαιρες και ουτοπίες, θυμίζω ότι για τη νιότη ο καλύτερος ρεαλισμός είναι να επιδιώκει αυτό που για τους άλλους δείχνει αδύνατο.

Σας ευχαριστώ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούμε την Άννα Τσουνή, Έφηβο Βουλευτή από τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Να σας αναγγείλω ότι έχουμε τη χαρά να βρίσκεται σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή μας – τώρα μόλις ήρθε- ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτριος Σιούφας και ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, κ. Στεφάνου.

Κύριε Πρόεδρε, τύχαστε ακριβώς Θεσσαλή την επόμενη ομιλήτρια που θα είναι και η τελευταία που θα κλείσει το πρώτο τμήμα της συνεδρίασής μας, μια και θα κάνουμε διάλειμμα αμέσως μετά για να συνεχίσουμε μετά από είκοσι λεπτά, για να ολοκληρωθούν οι ομιλητές, που έχουν δηλώσει για να μιλήσουν. Δεν ξέρω, αν θέλετε να παρέμβετε, κύριε Πρόεδρε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Θα ήθελα να ακούσω την ομιλήτρια, πρώτα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Καλώ, λοιπόν, στο βήμα την Έφηβο Βουλευτή από το Νομό Λαρίσης, Σαμακίδου Γεωργία.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΜΑΚΙΔΟΥ (Νομός Λαρίσης): Αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, θα ήθελα να κάνω μία σύντομη αναφορά στον οικοτουρισμό και στο θέμα της οικολογίας γενικότερα. Το θέμα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, αν ληφθεί σοβαρά υπ' όψιν από τους αρμόδιους φορείς, μπορεί να εξασφαλίσει το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας, γι' αυτό σημαντικό ρόλο πρέπει να αναλάβει η Παιδεία. Πρέπει να γίνει οργανωμένη προσπάθεια. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει από τις μικρές τάξεις του Δημοτικού. Πρέπει να καθιερωθούν ώρες περιβαλλοντικής αγωγής, οι οποίες δεν θα περιορίζονται, όμως, μόνο στα βιβλία.

Θα γίνονται περιηγήσεις στα δάση, μαθήματα αναδάσωσης και επαφής με τη φύση. Το μάθημα αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί και στη δευτεροβάθμια, φυσικά, εκπαίδευση. Καλό θα ήταν να γίνουν εκδρομές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Έτσι θα μπορέσει να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος της πενθήμερης εκδρομής και να ξεφύγει από την κραιπάλη και την άσκοπη, ίσως, διασκέδαση.

Επίσης, καλό θα ήταν να καθιερωθούν τα προγράμματα ανταλλαγών ανάμεσα στα σχολεία του εξωτερικού. Τα οφέλη από αυτά τα προγράμματα θα είναι διπλά. Κατ' αρχάς, οι ξένοι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να αγαπήσουν την ελληνική φύση. Επίσης, οι Έλληνες μαθητές θα γνωρίσουμε ξένες πραγματικότητες και καθημερινότητες, οι οποίες θα οδηγήσουν στη βελτίωση της δικής μας ζωής.

Όλη αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να έχει ως στόχο την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, γι' αυτό θα πρέπει να σημαδευτεί και από άλλες ενέργειες.

Αναφέρω ένα ενδεικτικό παράδειγμα, όπως είναι οι κάδοι ανακύκλωσης για όλα τα υλικά και σε όλες τις πόλεις. Είναι απαράδεκτο για μία πόλη σαν τη Λάρισα να έχει μόνο ελάχιστους κάδους ανακύκλωσης χαρτιού και, επίσης, ελάχιστους κάδους ανακύκλωσης μπαταριών. Και σε αυτό πρέπει να επέμβει η πολιτεία και πρέπει να ξεφύγει από τα λόγια και τις μελλοντικές υποσχέσεις, οι οποίες, ήδη, υπάρχουν και να καταφύγει σε πράξεις.

Τελειώνοντας, ελπίζω ότι η παρουσία μας εδώ δεν θα περιοριστεί απλά σε ένα τριήμερο στην Αθήνα, αλλά θα έχει μία ουσιαστική επίδραση.

Δεν είναι τυχαίο ότι η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος απασχολεί όλους εμάς τους νέους ανθρώπους. Πιστεύω ότι όλοι εμείς έχουμε τη διάθεση και την επιθυμία για ατομική

δράση και η πεποίθηση αυτή ενισχύθηκε αφού άκουσα και τους προηγούμενους ομιλητές. Διότι, ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι η περιφρόνηση του περιβάλλοντος δεν συνεπάγεται την περιφρόνηση και την καταπάτηση των δικαιωμάτων της υπέρτατης αξίας, δηλαδή, του ανθρώπου;

Ευχαριστώ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούμε πολύ την Έφηβο Βουλευτή, Γεωργία Σαμακίδου.

Κύριε Πρόεδρε, ακούστηκαν εδώ πολύ σημαντικές προτάσεις τόσο από την Εισηγήτρια όσο και από όλους τους υπόλοιπους ομιλητές, πράγμα που δείχνει ότι η νεολαία μας προβληματίζεται και οι Έφηβοι Βουλευτές έχουν πάρει πολύ σοβαρά το ρόλο τους εδώ, σαν εκπρόσωποι της νεολαίας της πατρίδας μας.

Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κάθισα μαζί σας, γιατί νιώθω και ο ίδιος έφηβος. Η ηλικία δεν μετράται με τα χρόνια. Οι ιδέες είναι εκείνες που δίνουν τη νεότητα και στους ανθρώπους. Θα ξέρετε καλύτερα από εμένα ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι ώριμοι στην ηλικία, που έχουν νέες ιδέες, αλλά και άνθρωποι που είναι νέοι στην ηλικία αλλά έχουν ιδέες γερασμένες και ξεπερασμένες.

Παρακολουθώντας από το πρώι, αλλά και για πρώτη φορά ως Πρόεδρος της Βουλής, τις συζητήσεις που γίνονται, τις απόψεις που καταθέτετε, βλέπω φρέσκιες ιδέες, βλέπω μη συμβατικές ιδέες, βλέπω ανατρεπτικές ιδέες κι έτσι πρέπει να είναι η κάθε γενιά, γιατί έτσι βοηθά να γίνεται καλύτερος ο κόσμος.

Χαίρομαι, γιατί είστε σε μία από τις σημαντικότερες διαρκείς επιτροπές της Βουλής και διακεκριμένοι συνάδελφοί μου συμμετέχουν στο Προεδρείο, ο πρώην Υφυπουργός κ. Γιώργος Σαλαγκούδης, ο κ. Θανάσης Μπούρας, η εξαιρετη συνάδελφος κυρία Φιλίνη, που θα βρεθεί και αυτή σε λίγο στο Προεδρείο.

Επιτρέψτε μου να σταθώ στα θέματα τα περιβαλλοντικά, που πριν από λίγο έθιξε η από την Θεσσαλία προερχόμενη συνάδελφός σας.

Το περιβάλλον, με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται σε ολόκληρο τον κόσμο και έχουν θέσει σε κίνδυνο τον πλανήτη, έχει σημάνει συναγερμό. Να ελπίσουμε ότι δεν είναι αργά, αλλά δεν απαιτεί μόνο παρεμβάσεις από τις κυβερνήσεις. Οι περισσότερες παρεμβάσεις

είναι εκείνες που πρέπει να γίνουν από τη συμπεριφορά του καθενός και της καθεμίας από εμάς ως ενεργοί πολίτες, όπως και από εσάς, προτρέποντας τους γονείς σας να μη χρησιμοποιούν, παραδείγματος χάρη, πλαστικές σακούλες. Όσοι δεν το ξέρετε, οι πλαστικές σακούλες, που βάζουμε τα τρόφιμα από τα super market, για να καταστραφούν από την ίδια τη φύση χρειάζονται από 500 ως 700 χρόνια, για να σας πω μόνο ένα απλό παράδειγμα.

Δεύτερον, οι λαμπτήρες πυρακτώσεως -όπως αυτός που βλέπετε απέναντί σας -που είναι απαραίτητος, δυστυχώς, για την τηλεόραση, είναι λαμπτήρες που καταναλώνουν πολύ ενέργεια, και για να υπάρξει ενέργεια χρειάζονται τριών ειδών καύσιμα: άνθρακας ή λιγνίτης από τη μία μεριά, πετρέλαιο από την άλλη, ατομική ενέργεια ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανεξάντλητες, όπως λέγαμε με τον κ. Σαλαγκούδη και τον κ. Στεφάνου, που ήμασταν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Βεβαίως, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η παραγωγή ενέργειας από τον αέρα, από τον ήλιο, η γεωθερμία που βγαίνει από τη γη, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ενέργεια, εάν δεν υπάρχουν συμβατικοί τρόποι παραγωγής ενέργειας την ίδια ώρα, αλλά όλοι μπορούμε να συμβάλουμε με εξοικονόμηση ενέργειας. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είναι αναμμένα όλα τα φώτα μέσα στο σπίτι.

Ο θερμοσίφωνα, παραδείγματος χάρη, για τις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν μέσα σε μία οικογένεια καταναλώνει σε έναν λογαριασμό νοικοκυριού το 40% της ενέργειας του νοικοκυριού. Εάν βάζαμε έναν ηλιακό θερμοσίφωνα, αυτόν τον λογαριασμό αλλά και την κατανάλωση ενέργειας θα την ρίχναμε πάρα πολύ χαμηλά. Είναι ένας τρόπος αυτός, μία συμπεριφορά. Εκεί δεν μπορεί να παρέμβει κανένα κράτος, για να πει ότι το καλοκαίρι που θα είναι μεγάλες οι απαιτήσεις σε ενέργεια ιδιαίτερα στη χώρα μας λόγω των θερμοκρασιών, να μην είναι την ίδια ώρα εν λειτουργία το πλυντήριο πιάτων και ρούχων, η ηλεκτρική κουζίνα και η τηλεόραση και όλες οι ηλεκτρικές συσκευές μαζί. Αυτό τι κάνει; Φορτώνει πάρα πολύ το δίκτυο και αυτό σημαίνει παραγωγή μεγαλύτερης ενέργειας, ενώ μπορούσαμε με μία αυτοσυγκράτηση και όλα να τα έχουμε και καλύτερα να είναι και καλύτερη να είναι η ποιότητα της ζωής μας.

Χαίρομαι γιατί έχετε τέτοιους προβληματισμούς και ερεθίσματα, γιατί οι ενεργοί πολίτες, η ίδια η κοινωνία πρέπει να συμπράξει με τις κυβερνητικές πολιτικές σε ολόκληρο τον κόσμο, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τα φαινόμενα του θερμοκηπίου, που τα βλέπετε.

Παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε 47 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, η μεγαλύτερη που παρουσιάστηκε από τότε που έχει στοιχεία η Μετεωρολογική Υπηρεσία, από το 1887 και στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας είχαν 42 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει μία ανατροπή στις κλιματικές συνθήκες, πράγμα που θα επηρεάσει την υγεία μας, τον τρόπο ζωής μας, τις επαγγελματικές μας συμπεριφορές και όλη μας τη ζωή. Και επειδή ό,τι κάνουμε εμείς σήμερα δεν είναι δικό μας αλλά το δανειζόμαστε από τη γενιά τη δική σας και η γενιά η δική σας από τις επόμενες γενιές και δανειζόμαστε το περιβάλλον από τις γενιές που έρχονται, το χρέος κάθε κοινωνίας στο σύνολό της, είτε είναι κυβέρνηση, είτε είναι αντιπολίτευση, είτε είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις, είτε είναι οργανώσεις των πολιτών, είναι να το παραδώσουμε καλύτερο από ό,τι το παραλάβαμε. Από εσάς, ως αυριανοί πολίτες, για να γίνουν αυτά τα πράγματα, εξαρτώνται πάρα πολλά.

Εδώ σε αυτό το μάθημα δημοκρατίας και κοινοβουλευτισμού που κάνετε, θα έχετε μία χρήσιμη και σημαντική εμπειρία. Εμείς, ως πολιτικοί, ως Βουλευτές, ως μέλη του Κοινοβουλίου, είμαστε περήφανοι για τη γενιά τη δική σας και πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερη από τη δική μας και θα πάει την πατρίδα μας ακόμα πιο μπροστά.

Σας εύχομαι όλα τα καλά!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Βουλής για τα τόσο σημαντικά πράγματα που μας έχει πει.

Θα πρέπει να σας πω –γιατί έχει μεγάλη σημασία– ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κατάγεται από ένα μικρό χωριό της Καρδίτσας, από μία φτωχή οικογένεια και με τις ικανότητές του, τις προσπάθειές του, την εργατικότητα του κατάφερε σήμερα να είναι ο τρίτος θεσμικός παράγων. Μετά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, ο Πρόεδρος της Βουλής είναι ο τρίτος θεσμικός παράγων στην κοινωνία μας. Αυτό δείχνει πως όταν υπάρχει θέληση, όταν γίνονται προσπάθειες, όταν όλοι καταλάβουμε ότι χρειάζεται δουλειά για να προχωρήσουμε και έχουμε ένα στόχο και τον στοχεύουμε κάθε μέρα που ξυπνάμε, μπορούμε να πετύχουμε ό,τι επιθυμούμε.

Θα διακόψουμε για ένα τέταρτο με είκοσι λεπτά για ένα διάλειμμα για να συνέλθουμε και θα επανέλθουμε για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι Έφηβοι Βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο ομιλητών.

(ΔΙΑΚΟΠΗ)

(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)

ANNA ΦΙΛΙΝΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, μπαίνουμε τώρα, μετά από αυτή τη σύντομη διακοπή, στο δεύτερο μέρος της συνεδρίασής μας. Να σας συστηθώ πριν ξεκινήσουμε. Λέγομαι Άννα Φιλίνη και εκλέχθηκα για πρώτη φορά Βουλευτής της Βουλής των Ελλήνων τον περασμένο Σεπτέμβριο. Είμαι Βουλευτής της Α΄ Περιφέρειας Αθηνών, εκλεγμένη με το κόμμα του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ).

Θέλω να σας πω, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος και οι προηγούμενοι Προεδρεύοντες, ότι και εγώ συμμετέχω στη μία από τις δύο Επιτροπές της δικής σας συνεδρίασης. Εγώ είμαι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, που, όπως ξέρετε, ασχολείται με ζητήματα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Μάλιστα, πρέπει να σας πω, επειδή το επάγγελμά μου είναι αρχιτέκτονας, ότι ασχολούμαι περισσότερο με ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Επειδή άκουσα τοποθετήσεις σας προηγουμένως, νομίζω ότι θα άξιζε τον κόπο να ξέρετε ότι πριν να εκλεγώ Βουλευτής, ήμουν για δεκατρία χρόνια εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, μια εμπειρία που με βοήθησε στην αντίληψη που έχω για τα κοινά και με βοηθάει στην προσφορά μου ως Βουλευτή. Επίσης, έχω συμμετάσχει σε πολλούς συλλόγους και κινήματα πολιτών στις γειτονιές της Αθήνας, που και αυτό νομίζω ότι με έχει βοηθήσει. Μερικοί από εσάς αναφέρθηκαν σε συλλόγους στα νησιά τους ή στις περιφέρειές τους, που ασχολούνται με ζητήματα τοπικά ή και περιβαλλοντικά.

Ένας Βουλευτής ή μία Βουλευτής, όταν παίρνει το λόγο μέσα στο Κοινοβούλιο, έχει στο νου του ορισμένα πράγματα που θέλει να πει. Ακούει, βέβαια. Εάν μάλιστα πρόκειται για δευτερολογία, ακούει προηγουμένως τι λένε και οι άλλοι συνάδελφοι. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εάν καταφέρουμε στην κοινωνία μας να έχουμε τις απόψεις μας και την προετοιμασία που πρέπει να έχουμε ως επιστήμονες ή ως συνδικαλιστές ή ως ενεργοί πολίτες, αλλά και αν ακούμε και τα επιχειρήματα των άλλων για να διαμορφώνουμε απόψεις μέσα και από την αντιπαράθεση διαφορετικών απόψεων ή πλευρών, είναι πολύ σημαντικό.

Ξέρετε ότι υπάρχουν προβληματισμοί, όπως για παράδειγμα μήπως το ΥΠΕΧΩΔΕ γίνει

διαφορετικά Υπουργεία, μήπως γίνει ξεχωριστό Υπουργείο για το περιβάλλον. θέλω να σας πω ότι αντιμετωπίζοντας ένα σχέδιο νόμου ένας Βουλευτής ή μια Βουλευτής, αντιμετωπίζει και τις διαφορετικές πλευρές που έχουν να κάνουν με αυτό. Για παράδειγμα, στη χάραξη ενός νόμου που έχει να κάνει με τα δημόσια έργα, αντιμετωπίζουμε διαφορετικές αντιλήψεις, ίσως σε αντίθεση με μια κεντρική αντίληψη που λέει ότι ναι, έχουμε ανάγκη να φτιάξουμε αυτό το δρόμο, παράλληλα, όμως, υπάρχουν ανάγκες που έχουν να κάνουν με χώρους NATURA – κάποιος από εσάς αναφέρθηκαν σ' αυτό- και άρα με το περιβάλλον, έχουν να κάνουν με την τοπική οικονομία κ.λπ..

Εγώ αυτά είχα να πω ξεκινώντας το δεύτερο μέρος της συζήτησής μας, δηλαδή, ότι παίζει μεγάλο ρόλο να μπορούμε στη ζωή μας ως ενεργοί πολίτες να βλέπουμε τις διαφορετικές παραμέτρους και να ιεραρχούμε ποιο είναι το κύριο κάθε φορά, ταυτόχρονα, όμως, να παίρνουμε υπ' όψιν μας και όλες τις άλλες παραμέτρους. Δεν αρκεί το κύριο. Παίζουν μεγάλο ρόλο και τα δευτερεύοντα ζητήματα για να διαμορφώσουν ένα νομοσχέδιο, μια πολιτική άποψη και την ψήφο μας, τελικά. Πρόκειται για το σύνολο αυτών των ζητημάτων.

Το περιβάλλον ξέρουμε ότι για πάρα πολλά χρόνια ήταν ένας παράγοντας υποβαθμισμένος στην πολιτική όλων των κομμάτων. Στην πολιτική ορισμένων κομμάτων ήταν λιγότερο υποβαθμισμένο, αλλά γενικότερα στους προβληματισμούς μας ήταν υποβαθμισμένος παράγοντας. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω και εσάς και τους συναδέλφους μέσα στη Βουλή, όπως και τον κύριο Πρόεδρο που μίλησε πριν, να ρίχνουν ένα ιδιαίτερο βάρος σε αυτόν τον παράγοντα που παίζει ρόλο για το μέλλον της ανθρωπότητας και το μέλλον του καθενός και της καθεμιάς από εμάς.

Το λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής, Αντώνιος Αναστασόπουλος από το Νομό Αττικής.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Νομός Αττικής): Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συμμαθητές, καταρχήν θέλω να ζητήσω συγνώμη, εάν άθελά μου επαναλάβω επισημάνσεις των προηγούμενων ομιλητών.

Όλοι γνωρίζουμε για τα περιβαλλοντικά προβλήματα σε παγκόσμιο, σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο. Το ίδιο γνωστές είναι και οι προτεινόμενες μέθοδοι αντιμετώπισης. Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνωρίζει ή ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει στην προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος. Όλοι βιώνουμε την κλιματική αλλαγή.

Επίσης, τα μέτρα τα οποία απαιτούνται, είναι συχνά καθημερινά, εύκολα και προσιτά

στον απλό πολίτη, όπως η ανακύκλωση.

Παρ' όλα αυτά, εδώ και χρόνια οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να κωφεύουν. Πρέπει να απορρίψουμε την πιθανότητα η εξουσία να μη διαθέτει τα μέσα για να αντιδράσει στα προβλήματα, καθώς με μικρό ποσοστό από τον Κρατικό Προϋπολογισμό θα μπορούσε να επιτευχθεί η αποτελεσματική σε ένα βαθμό προώθηση των περιβαλλοντικών πολιτικών, όπως η ανακύκλωση και η προώθηση νέων μορφών ενέργειας, φιλικών προς το περιβάλλον.

Αναζητώντας, λοιπόν, τα αίτια της αδράνειας αυτής μάλλον, καταλήγουμε στο ότι στις υποχρεώσεις της Κυβέρνησης, λόγω προεκλογικών υποσχέσεων σε συμφέροντα, η τελευταία προτεραιότητα είναι το περιβάλλον. Πρέπει, όμως, να αναρωτηθούμε όλοι –και κυρίως εσείς, κύριοι Βουλευτές- αν τα συμφέροντα αυτά, τα οικονομικά, είναι πιο σημαντικά από τη σωτηρία του πλανήτη και από το μέλλον μας.

Η Κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Ο ένας δρόμος είναι η προστασία του περιβάλλοντος και ο άλλος δρόμος και δυστυχώς αυτός ο οποίος επιλέγεται συνήθως, είναι η αδιαφορία και η εξυπηρέτηση των συμφερόντων που οδηγεί σε οικονομικά κέρδη.

Φυσικά, όπως ανέφερε και ο κ. Σιούφας, εξίσου σημαντική είναι και η ενεργοποίησή μας. Η συμμετοχή μας σε ομάδες πίεσης και οικολογικές οργανώσεις, πέρα από τις αντιδράσεις που ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής, θα αναγκάσει την Κυβέρνηση να κάνει ουσιαστικά το καθήκον της, δηλαδή, να ενδιαφερθεί για το συμφέρον του τόπου και για τη σωτηρία του πλανήτη.

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω μια φράση, που διάβασα μόλις τώρα το πρωί σε έναν τοίχο, λίγο πριν από τον Άγνωστο Στρατιώτη, που έλεγε ότι οι αντιπεριβαλλοντικές πολιτικές δεν βελτιώνονται, αλλά μόνο αλλάζουν και ανατρέπονται.

Ευχαριστώ πολύ.

ANNA ΦΙΛΙΝΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Το λόγο έχει η κα Μαρία-Ρίτα Καλοχέρη από το Νομό Λαρίσης και να ετοιμάζεται ο κ. Χρήστος-Ελπιδοφόρος Χριστοδούλου από το Νομό Έβρου.

MARIA-RITA ΚΑΛΟΧΕΡΗ (Νομός Λαρίσης): Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, κεντρικό θέμα της ομιλίας μου θεώρησα σκόπιμο να αποτελέσει η αναγκαιότητα μετατόπισης των κρατικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων στην περιφέρεια, στις πόλεις δηλαδή και στις κωμοπόλεις όπου είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν οι προοπτικές ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, στη γενέτειρά μου, στη Λάρισα πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές, ώστε κυρίως το πολιτιστικό της υπόβαθρο να αξιοποιηθεί για την οικονομική της ανάπτυξη, έτσι ώστε να βρεθεί κι αυτή στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι αδήριτη ανάγκη να προστατευθούν τα πολιτιστικά αγαθά. Το αρχαίο θέατρο της Λάρισας, το δεύτερο σε σημασία μετά την Επίδαυρο, είναι πλέον στο περιθώριο. Οι υλικές καταστροφές που έχει υποστεί, αλλά και άλλα πολιτιστικά αγαθά λόγω των φυσικών φθορών κυρίως από τις μικρορηγματώσεις, αλλά και τα χημικά και τους ρύπους που εκπέμπονται από την καθημερινή χρήση των αστικών μέσων στην αγορά της πόλης, καθιστούν απαραίτητη τη δραστηριοποίηση τόσο των ίδιων των πολιτών, όσο κυρίως και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για παράδειγμα, η τοποθέτηση στεγάστρων τα οποία δεν προσβάλλουν την αρχιτεκτονική του χώρου, αλλά και κατάλληλα φίλτρα θα επιβράδυναν, αν όχι θα διέκοπταν το θάνατο στα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, τα οποία χρήσουν προστασίας και ανάδειξης για την προώθηση του τοπικού χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, οι θαρραλέες παρεμβάσεις στον τρόπο ανάπτυξης της Λάρισας, η φυγόκεντρος τάση στην πολεοδομική ανάπτυξη, η ορθή αξιοποίηση των κρατικών κονδυλίων και οι επαρκώς μελετημένες απαλλοτριώσεις οικοπέδων της περιοχής θα προσδώσουν μεγαλύτερη ευχέρεια στις ανασκαφικές ενέργειες.

Παράλληλα, η εντατικοποίηση των ανασκαφικών εργασιών θα φέρει στο φως τόσο ποικίλα ευρήματα όσο και το ευρύτερο και δεύτερο θέατρο της πόλης, δείγμα της έντονης ανασκαφικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Πρόκειται, δηλαδή, για τη θεμελίωση της υλικοτεχνικής ανάπτυξης στον πνευματικό πολιτισμό, η οποία επιτυγχάνεται με την κατάλληλη διαμόρφωση της αγοράς και τη δημιουργία αναψυκτηρίων, εναρμονισμένων βέβαια στο οικιστικό προφίλ της περιοχής.

Παράλληλα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη συγκεκριμένη προσπάθεια. Οι ενέργειες αυτές πρέπει να έχουν γνώμονα το σεβασμό στην παράδοση και την ιδιαιτερότητα της περιοχής.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η Λάρισα θα αποτελέσει τόπο προσέκλυσης τουριστών ή άλλων επισκεπτών, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Μάλιστα, με τις νέες αυτές συνθήκες η πόλη μας θα μπορούσε να θεωρηθεί κατάλληλος προορισμός των σχολικών

εκδρομών εκπαιδευτικής φύσεως, καθώς συνδυάζει την έντονη καθημερινότητα και τις πολυώνυμες δραστηριότητες με εκθέματα πολιτιστικού χαρακτήρα, που συμβάλλουν και στην πνευματική τελείωση των νέων.

Το αρχαίο θέατρο της Λάρισας, λοιπόν, μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί ένα νέο μέλλον για την πόλη μας. Παρ' όλο που είναι λίγοι εκείνοι που μπορούν σήμερα να κατανοήσουν την τεράστια αυτή συμβολή του, η ίδια η πολιτεία οφείλει να δραστηριοποιηθεί για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Έτσι, τόσο η Λάρισα όσο και η υπόλοιπη περιφέρεια θα μπορέσει να φανερώσει τη δυναμικότητά της, έτσι ώστε η νέα γενιά να συνδεθεί άρρηκτα μαζί της και να αγωνιστεί για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αυτή. Αυτό άλλωστε σήμερα πρέπει να είναι και το θέμα της σύγχρονης περιφέρειας.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

ANNA ΦΙΛΙΝΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Ο κ. Χρήστος-Ελπιδοφόρος Χριστοδούλου από το Νομό Έβρου έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κα Πανωραία Μπέτση από το Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Νομός Έβρου): Κυρία Πρόεδρε, η Ελλάδα, μια δημοκρατική από αρχαιοτάτων χρόνων χώρα, δεν έκανε σωστό καταμερισμό πόρων αφήνοντας τη Θράκη στην τύχη της. Υπήρξαν Θρακιώτες που αντέδρασαν, αλλά συστηματικά και μερικές φορές απαράδεκτα αγνοήθηκαν και μερικές φορές χλευάστηκαν. Έτσι, λοιπόν, μας άφησαν μόνους να φυλάμε τις σύγχρονες Θερμοπύλες.

Σήμερα η Θράκη δεινοπαθεί. Επιχειρήσεις κλείνουν, οι νέοι φεύγουν και οι μικρότεροι σκέφτονται το αβέβαιο μέλλον τους. Φεύγουν από τον τόπο τους, γιατί κάποιος θέλησε να τον καταστρέψουν, να τον μεταχειριστούν προς όφελός τους; Γιατί άραγε;

Πληγώνομαι αφάνταστα στην ιδέα ότι θα πρέπει να φύγω μακριά από την οικογένειά μου όχι μόνο για σπουδές, αλλά και για δουλειά. Ξέρω ότι αυτή η γη που με γέννησε, η μάνα γη που τόσο αγαπώ, η Θράκη του Ορφέα, του Διόνυσου, του Ρήσσου, του Δημόκριτου, του Βιζυηνού, δεν μπορεί να με κρατήσει κοντά της, όπως δεν μπορεί να κρατήσει τα περισσότερα παιδιά της.

Τι με οδήγησε σε αυτή τη διαπίστωση; Οδηγήθηκα σε αυτή τη διαπίστωση όταν άκουσα για τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, που σκοπεύουν να υλοποιήσουν άμεσα

και μου δημιουργήθηκε ένα ερώτημα: όλοι αυτοί που κόπτονται για την ελληνική περιφέρεια, γνωρίζουν τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει το εν λόγω έργο στην κοινωνία του Έβρου και της Θράκης γενικότερα;

Οι συνέπειες θα είναι πολλές και όχι ασήμαντες. Κατ' αρχήν, σε ενδεχόμενη βλάβη του το πολύ ωραίο και γνωστό σε όλους Θρακικό Πέλαγος θα καταστραφεί. Τα πολλά είδη σπάνιων πτηνών που φιλοξενεί κάθε χρόνο το Δέλτα του Έβρου και το Δάσος της Δαδιάς θα αποδημήσουν σε άλλες περιοχές –ή εις Κύριον- με όλα τα επακόλουθα για την περιοχή.

Δεν είναι, όμως, η οικολογική διαταραχή η μοναδική συνέπεια. Τα πελώρια τάνκερ στο βάθος του ορίζοντα θα συνθέσουν μια αποκρουστική εικόνα, θα απομακρύνουν όχι μόνο τους τουρίστες, αλλά και τους ντόπιους από την περιοχή. Έτσι ένας ακόμη πόρος εσόδων, από τους ελάχιστους που έχει η περιοχή, θα καταστραφεί. Ο πόρος αυτός δεν είναι άλλος από τον τουρισμό.

Εκείνο που είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα συμβεί είναι η ερημοποίηση της ενδοχώρας του Νομού, ως αποτέλεσμα του γιγαντισμού της Αλεξανδρούπολης. Με λίγα λόγια η Αλεξανδρούπολη θα κατασπαράξει τις σάρκες των κωμοπόλεων του Νομού Έβρου και από τα χωριά-φαντάσματα.

Απέναντι σε αυτή τη ζοφερή προοπτική οφείλουμε όλοι να σταθούμε με ευθύνη, αναλαμβάνοντας ο καθένας το μερίδιό του. Η πολιτεία, οι θεσμικοί φορείς της περιοχής, αλλά προπάντων οι πολίτες πρέπει έγκαιρα να σχεδιάσουν την επόμενη μέρα που θα αφορά το εσωτερικό του Νομού.

Η ιστορία, ο πολιτισμός, η παράδοση και ο φυσικός πλούτος μπορούν και πρέπει να είναι τα κλειδιά που θα ανοίξουν τις πύλες της νέας εποχής, μιας εποχής όχι των ποικιλώνυμων συμφερόντων, αλλά των ανθρώπων, ιδιαίτερα των νέων.

Ευχαριστώ.

ANNA ΦΙΛΙΝΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Πανωραία Μπέτση από το Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΜΠΕΤΣΗ (Νομός Αιτωλοακαρνανίας): Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον. Ωστόσο, λίγες είναι οι φορές που ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμά του για βοήθεια. Συγκεκριμένα θα αναφερθώ σε ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα του τόπου μου, τη μόλυνση του Αμβρακικού

Κόλπου.

Ο Αμβρακικός Κόλπος είναι μια εσώκλειστη λεκάνη και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ελλάδας. Ο Κόλπος μας φιλοξενεί τα ρινοδέλφια, που είναι το μόνο κητοειδές που συναντάμε σ' αυτόν, αλλά και πολλά πτηνά που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως είναι οι αργυροπελεκάνοι.

Η ζωή στον Αμβρακικό, όμως, κινδυνεύει να χαθεί, αφού ο Κόλπος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα μόλυνσης εξαιτίας του φαινομένου του ευτροφισμού, των λυμάτων των χοιροστασίων, των νοσοκομείων, των τυροκομείων, αλλά και των ελαιοτριβείων, που καταλήγουν σ' αυτόν.

Επίσης, οι μεταβολές της υδροδυναμικής ισορροπίας εξαιτίας της κατασκευής φραγμάτων στα ποτάμια και τη χρήση των υδάτων τους για άρδευση αγροτικών περιοχών, όπως και η παράνομη αλιεία, οξύνουν περισσότερο την κατάσταση.

Παρά τις διαστάσεις που έχει λάβει σήμερα η μόλυνση του Αμβρακικού Κόλπου, λόγω της πληθώρας των αιτιών που τα προκαλούν, γίνονται κατά καιρούς κάποιες προτάσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Κάποιες απ' αυτές είναι αξιόλογες και θα μπορούσαμε, εάν θέλουμε, να τις αξιοποιήσουμε. Τα πρόστιμα και η πλήρης αστυνόμευση θα μπορούσαν να αποτρέψουν την παράνομη αλιεία και η δημιουργία αποχετεύσεων να απομακρύνει τα λύματα από τη θαλάσσια περιοχή.

Τέλος, και εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε στην προσπάθεια διάσωσης του Αμβρακικού, χρησιμοποιώντας τους κάδους απορριμμάτων και οργανώνοντας εθελοντικές ομάδες καθαρισμού στις παραλίες.

Ευχαριστώ.

ANNA ΦΙΛΙΝΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής Παύλος Δάγκας από το Νομό Ξάνθης.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΓΚΑΣ (Νομός Ξάνθης): Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, η καλλιέργεια του καπνού έφθασε στην Ελλάδα από τον Πόντο και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Στην αρχή καλλιεργήθηκε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στη συνέχεια διαδόθηκε στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Στο Νομό Ξάνθης η καλλιέργεια καπνού αποτέλεσε βασική πηγή ανάπτυξης της οικονομίας κατά τα μέσα του 19ου αιώνα. Η καλλιέργειά του εξασφάλιζε αρκετά κέρδη στους

γεωργούς και παράλληλα, δημιουργούσε αρκετές εποχιακές θέσεις εργασίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταστήσει την Ξάνθη σημαντικό εμπορικό και οικονομικό κέντρο της Βορείου Ελλάδας. Ως απόδειξη του γεγονότος αυτού, ότι η καλλιέργεια καπνού συνετέλεσε στην οικονομική άνθιση του Νομού, αποτελούν οι αμέτρητες καπναποθήκες που διασώζονται ως διατηρητέα κτήρια έως σήμερα.

Η παραγωγή καπνού αυξήθηκε στη Θράκη και κατ' επέκταση στην Ξάνθη μετά από τη μικρασιατική καταστροφή με την έλευση των προσφύγων, οι οποίοι στήριξαν τις ελπίδες τους, για να ορθοποδήσουν, στην καλλιέργειά του.

Βασικά αίτια, που ευνόησαν στην εξάπλωση της καπνοκαλλιέργειας, θεωρούνται οι ευνοϊκές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες, ο μικρός κλήρος και η πλεονάζουσα εργασία στο γεωργικό τομέα.

Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου η παραγωγή καπνού άρχισε να παρουσιάζει φθίνουσα πορεία. Ολοένα και λιγότεροι αγρότες ασχολούνταν με την καπνοκαλλιέργεια στρεφόμενοι σε άλλου είδους καλλιέργειες. Σε αυτό συνετέλεσε η ανεξέλεγκτη εισαγωγή καπνού από άλλες χώρες με φθηνότερη τιμή.

Επίσης, οι πολιτικές, που ακολουθούσαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, δεν ευνοούσαν την καπνοκαλλιέργεια, εφόσον τα μέτρα που έπαιρναν ήταν αντιλαϊκά, με συνέπεια την πτώση της τιμής του καπνού.

Επιπλέον, μη παρέχοντας κίνητρα, δηλαδή αποζημιώσεις, δάνεια και καλύτερες τιμές στα προϊόντα, οι κυβερνήσεις έστρεφαν τους νέους μακριά από την καλλιέργεια του καπνού, κάνοντάς τους να πιστεύουν πως πρόκειται για μια χρονοβόρα και αβέβαιη επιχείρηση που δεν θα ήταν πάντα κερδοφόρα.

Επιπρόσθετα, με βάση Κοινοτικές Οδηγίες θα απαγορευτεί εντελώς η καπνοκαλλιέργεια, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε οικονομικό μαρασμό μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού και κυρίως των αγροτών της ορεινής περιοχής, όπου η καπνοκαλλιέργεια δεν αποτελεί μονοκαλλιέργεια, αλλά τη μοναδική καλλιέργεια που μπορεί να αναπτυχθεί σε αυτές τις περιοχές λόγω της μορφολογίας του εδάφους.

Η καπνοκαλλιέργεια περνά κρίση και μαζί της περνά κρίση και η οικονομία του Νομού μου, με τους καταχρεωμένους αγρότες. Έτσι, λοιπόν, έχω να προτείνω στην Κυβέρνηση να σκύψει πάνω από αυτό το πρόβλημα με σοβαρότητα και υπεύθυνη στάση, να πείσει την

Ευρωπαϊκή Ένωση να χορηγήσει κονδύλια που θα τονώσουν αυτόν τον κλάδο της αγροτικής οικονομίας, αναπτύσσοντας το εμπόριο και μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την ανεργία.

Παράλληλα, με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει η Κυβέρνηση να λάβει εκείνα τα κατάλληλα μέτρα, που ουσιαστικά θα αποτελούν κίνητρα ενασχόλησης με την καπνοκαλλιέργεια, για αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις, δάνεια, πριμ παραγωγικότητας.

Η σημαντικότητα της καπνοκαλλιέργειας για την πόλη μου είναι δεδομένη και ελπίζω οι αρμόδιοι φορείς να βρουν λύσεις, για να ανθίσει ξανά η οικονομία του Νομού μας και να καταστεί η Ξάνθη και πάλι σημαντικό οικονομικό και εμπορικό κέντρο της Βορείου Ελλάδος.

Σας ευχαριστώ.

ANNA ΦΙΛΙΝΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής Γεώργιος Δήμας από το Νομό Αττικής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΣ (Νομός Αττικής): Αγαπητοί συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, ένα μείζον πρόβλημα της εποχής μας είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Σ' αυτό έχει συντελέσει η ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων που έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη εργοστασίων και βιομηχανιών για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού.

Όμως, αυτή η ανάπτυξη έχει οδηγήσει το περιβάλλον στα όριά του. Καθημερινά χιλιάδες τόνοι αποβλήτων εναποτίθενται στις χιλιάδες παράνομες χωματερές που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα.

Επίσης, χιλιάδες τόνοι αερίων απελευθερώνονται καθημερινά στην ατμόσφαιρα. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχισθεί. Το περιβάλλον δεν αντέχει άλλο. Πρέπει να παρθούν σοβαρά μέτρα από το κράτος, αλλά και από την ίδια την κοινωνία. Πρέπει να σταματήσει η ανεξέλεγκτη μόλυνση του περιβάλλοντος.

Δυστυχώς, όμως, το κράτος σε αρκετές περιπτώσεις αδρανεί. Ένα παράδειγμα είναι η περίπτωση του Ασωπού ποταμού. Μετά από χρόνια εναπόθεση λυμάτων από τις βιομηχανίες της περιοχής, ο ποταμός κινδυνεύει να χαθεί. Ο υδρόβιος ορίζοντας της περιοχής έχει μολυνθεί ανεπανόρθωτα.

Η μόλυνση αυτή ευθύνεται για την παρουσία του εξασθενούς χρωμίου, που με τη σειρά του ευθύνεται για την εμφάνιση καρκίνου και έχει εισχωρήσει στα υπόγεια ύδατα. Ολόκληρη η περιοχή κινδυνεύει, καθώς οι κάτοικοι αναγκάζονται να χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου, το οποίο προέρχεται από γεωτρήσεις και για το οποίο δεν έχει γίνει πλήρης ενημέρωση, εάν είναι

κατάλληλο για πόση ή όχι.

Όντας κάτοικος της περιοχής, θα πρέπει να επισημάνω ότι έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα φόβου στην κοινωνία αυτή, στην οποία κανείς δεν είναι σίγουρος για το αύριο. Γι' αυτό το κράτος θα πρέπει να λάβει σοβαρά μέτρα για την προστασία του πληθυσμού της περιοχής, αλλά και του περιβάλλοντος και να επιβάλει κυρώσεις σε όσες βιομηχανίες μολύνουν τον Ασωπό, αλλά και κάθε ποταμό της Ελλάδος, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε.

Ακόμα, θα πρέπει στα σχολεία να γίνει μάθημα περιβαλλοντολογίας, για την ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα.

Τέλος, οι βιομηχανίες θα πρέπει να τοποθετήσουν ειδικά φίλτρα στις καμινάδες των εγκαταστάσεών τους, όπως και όλοι μας στα αυτοκίνητά μας, ώστε να μειωθεί η εκπομπή αερίων στην ατμόσφαιρα.

Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι είναι στο χέρι όλων μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου οικοσυστήματος.

Σας ευχαριστώ.

ANNA ΦΙΛΙΝΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Βασιλική Δεσποτέρη από το Νομό Λέσβου.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΤΕΡΗ (Νομός Λέσβου): Κυρία Πρόεδρε, Έφηβοι Βουλευτές, θα ήθελα να σας μιλήσω για τις λιγοστές συγκοινωνίες των ακριτικών νησιών.

Τα ακριτικά νησιά τα τελευταία χρόνια νιώθουν εγκατάλειψη λόγω του περιορισμένου κρατικού ενδιαφέροντος και του συγκριτικά υπερβολικού ενδιαφέροντος για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι πολίτες της ξεχασμένης υπαίθρου, όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται η απομακρυσμένη περιφέρεια της χώρας, αισθάνονται σε πολλές περιπτώσεις ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Και πώς να μην αισθάνονται έτσι, αφού τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι πολλά.

Κατά κύριο λόγο, εδώ και πολλά χρόνια, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε λιμάνια και αεροδρόμια τόσο σε υποδομή όσο και σε λειτουργικότητα. Αυτός είναι σημαντικός παράγοντας για τη μη ανάπτυξη των νησιών, όταν έργα πνοής, που μπορούν και πρέπει να γίνονται, γίνονται με το σταγονόμετρο και ύστερα από πολλές πιέσεις.

Επίσης, οι ελλιπείς συγκοινωνίες έχουν επιπτώσεις στα νησιά, με κυριότερη τη μείωση

του τουρισμού. Ο τουρισμός αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες των νησιών, καθώς προσφέρει στα νησιά μας πολύτιμο συνάλλαγμα, δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και βοηθά στην επίτευξη γρήγορων ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης. Οι απαιτήσεις και αναζητήσεις των τουριστών αυξάνονται συνεχώς, αλλά το κόστος μεταφοράς ατόμων και οχημάτων, από και προς τα νησιά, είναι δυσβάσταχτο για το μέσο πολίτη, ντόπιο ή αλλοδαπό.

Επίσης, συχνά τίθεται σε κίνδυνο και η ίδια η ζωή των ανθρώπων, γιατί πρέπει να μεταφερθούν εγκαίρως σε νοσοκομεία της Ελλάδας, αλλά δεν υπάρχουν μέσα για τη μεταφορά τους.

Ακόμα, οι λιγοστές συγκοινωνίες των ακριτικών νησιών δημιουργούν μείωση της οικονομίας των νησιών. Έτσι, οι κάτοικοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές ανάγκες τους και αναγκάζονται να μεταφέρονται στα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα να ερημώνουν τα νησιά και να αυξάνεται ο πληθυσμός των μεγαλουπόλεων. Με τον τρόπο αυτό, οι φύλακες των ακριτικών μας περιοχών φεύγουν και τα νησιά γίνονται ακόμα πιο ευάλωτα.

Για να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα από την πολιτεία. Κατ' αρχήν, είναι ανάγκη να δοθούν επιδοτήσεις από το κράτος, για να γίνει καλύτερη η ζωή στα ακριτικά νησιά. Επίσης, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν καράβια λαϊκής βάσης, τα οποία θα είχαν τη δυνατότητα να περνάνε από όλα τα νησιά. Έτσι, οι κάτοικοι δεν θα μετακινούνταν στα αστικά κέντρα και τα νησιά θα έχουν τους ακρίτες-φύλακές τους να τα προστατεύουν.

Ένα άλλο μέτρο είναι η ύπαρξη ενός νέου αναπτυξιακού νόμου, ο οποίος θα προβλέπει δίχως εξαιρέσεις ουσιαστικά κίνητρα για επενδύσεις στα ακριτικά νησιά.

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.

ANNA ΦΙΛΙΝΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Ευχαριστούμε και εμείς.

Επόμενη ομιλήτρια είναι η Ευπραξία Νοικοκύρη από το Νομό Λέσβου και να ετοιμάζεται και η Κωνσταντίνα Μαλακατέ από τη Β' Αθηνών.

ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΗ (Νομός Λέσβου): Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι Βουλευτές, αρχικά θέλω να σας πω ότι χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για τη μεγάλη αξία που έχει η φύση μας.

Ο άνθρωπος χάρις στις ανώτερες διανοητικές του ικανότητες μπόρεσε να αναπτύξει έναν πραγματικά αξιοθαύμαστο πολιτισμό, που κυρίως χαρακτηρίζεται για την υλική και

τεχνική του ανάπτυξη. Με αυτόν τον πολιτισμό κατόρθωσε να κατανοήσει τις περισσότερες από τις φυσικές δυνάμεις και να αποδεσμευτεί από αυτές, ενώ παράλληλα απέκτησε τεράστιες δυνατότητες επιβολής πάνω σε αυτές. Το γεγονός αυτό από τη μία τον βοήθησε να αντιμετωπίσει πολλές από τις δυσκολίες της ζωής του, όμως του δημιούργησε και σοβαρότατα προβλήματα. Τώρα που χειραφετήθηκε από την υποταγή σε αυτή παρουσιάζει μερικά από τα ελαττώματα του σκλάβου που έγινε αφέντης. Έχει υπερεκτιμήσει τις δυνάμεις του και φέρεται αυταρχικά, επιδιώκοντας να ικανοποιήσει ακόρεστες επιθυμίες. Έτσι, οι δυνάμεις που εξαπέλυσε για να κυριαρχήσει στη φύση, μέσω της επιστημονικής τεχνικής, φαίνεται να είναι καταστρεπτικές για το περιβάλλον, αλλά και για τον ίδιο τον άνθρωπο.

Επομένως, η ανάγκη του σεβασμού στη φύση, αλλά και στην ανθρώπινη υπόσταση, παρουσιάζεται με ιδιαίτερη έμφαση στις μέρες μας, όπου η μονόπλευρη υλικοτεχνική ανάπτυξη στερείται ανώτερων πνευματικών ιδανικών που εξευγενίζουν και αναβαθμίζουν τον άνθρωπο και θέτουν τη φύση ως βάση για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους.

Κοντά στη φύση και με το σεβασμό στις δυνάμεις της απελευθερώνεται το ανθρώπινο πνεύμα, ενισχύεται η δημιουργική φαντασία και ο κριτικός στοχασμός, στοιχείο που οδηγεί τον άνθρωπο σε μία γόνιμη πνευματική ζωή και κατ' επέκταση καλλιεργείται ο φιλοσοφικός στοχασμός που τόσο απουσιάζει στις ημέρες μας και με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται νέα πνευματικά και φιλοσοφικά έργα που ανυψώνουν και απελευθερώνουν τον άνθρωπο. Παράλληλα, αποδεσμεύονται νέες δυνάμεις που προωθούν τα γράμματα και τις τέχνες, την παιδεία και τις επιστήμες, συμβάλλοντας έτσι στην πολιτιστική ανύψωση των λαών.

Με την υπακοή στις φυσικές δυνάμεις ο άνθρωπος ζει γνήσια, αυθεντικά, διαμορφώνοντας μία ήρεμη κοινωνική ζωή, ακριβώς γιατί βρίσκεται στο φυσικό του χώρο. Περιορίζει τις αντιθέσεις και τις διαμάχες στις σχέσεις του. Δαμάζει τα πάθη και τα ένστικτά του και ανυψώνεται σε ανώτερες ηθικοπνευματικές σφαίρες.

Με το να πειθαρχεί στους νόμους της φύσης γίνεται γενικά πιο υπεύθυνο άτομο, δεν φέρεται επιθετικά, σέβεται και εκτιμά την ίδια του την ύπαρξη σε μεγαλύτερο βαθμό. Με το σεβασμό και τη σύνεση απέναντι στη φύση αξιοποιούνται κατάλληλα οι φυσικοί πόροι και διαφυλάσσονται οι μόνιμες πηγές ενέργειας που πάντα αποτελούσαν ζωτικούς παράγοντες για τον άνθρωπο και την εξέλιξή του.

Αναπτύσσονται, λοιπόν, κατάλληλα όλοι οι κλάδοι της κοινωνίας και βελτιώνεται το

βιοτικό επίπεδο. Η φύση με τη νομοτέλεια και την αρμονία της τον οδηγεί στο μέτρο, σε μία ζωή πιο ισορροπημένη, δίχως τις ακρότητες και τις καταχρήσεις της υλιστικής υπερκαταναλωτικής κοινωνίας. Γι' αυτό, όταν ο άνθρωπος έχει ισορροπημένη σχέση μαζί της, ηθικοποιείται, γίνεται πιο έντιμος, γίνεται πιο συνετός.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

ANNA ΦΙΛΙΝΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Το λόγο έχει τώρα η Έφηβος Βουλευτής Κωνσταντίνα Μαλακατέ από τη Β' Αθηνών και να ετοιμάζεται ο Έφηβος Βουλευτής Λάμπρος Τζόκας από το Νομό Ιωαννίνων.

Ορίστε, έχετε το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΛΑΚΑΤΕ (Β' Αθηνών): Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συμμαθητές, το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για την πόλη και τους κατοίκους της. Παραβιάσεις λεωφοριογραμμών, παράνομα παρκαρίσματα, περιορισμένη δράση της Τροχαίας, αμελητέος σεβασμός στους πεζούς, κυκλοφοριακή συμφόρηση, συνιστούν καθημερινά φαινόμενα. Αποτέλεσμα; Καθυστέρηση στην προσέλευση στην εργασία, άγχος, ένταση, επιβάρυνση του περιβάλλοντος με επικίνδυνες τοξικές ουσίες, σημαντικοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, θα αποτελούσε ιδανική λύση, αλλά έχει πολλές πρακτικές δυσκολίες. Για το λόγο αυτό, πρέπει να προωθηθεί η χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για τις μετακινήσεις στην Αθήνα, μέσω του εκσυγχρονισμού τους και της ενίσχυσης του στόλου τους.

Πώς θα ενθαρρυνθεί, όμως, ένας πολίτης να χρησιμοποιήσει το λεωφορείο, αν βλέπει ότι περνάει κάθε μισή ώρα; Τα δρομολόγια, λοιπόν, πρέπει να αυξηθούν και να οργανωθούν καλύτερα. Από την άλλη, τη χρήση του τρένου θα μπορούσε να ενισχύσει η δημιουργία υπόγειων πάρκινγκ σε κύριους σταθμούς, ώστε οι πολίτες να αφήνουν τα οχήματά τους εκεί και να χρησιμοποιούν το τρένο για τις μετακινήσεις τους.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)

Επιπλέον, η επέκταση του μετρό αποτελεί εξαιρετικό κίνητρο για τους πολίτες και αποτελεσματικό μέτρο για τη βελτίωση της κατάστασης της κυκλοφορίας στην Αθήνα.

Τέλος, είναι αναγκαίο να γίνεται αυστηρότερος έλεγχος των παραβατών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, πράγμα που προϋποθέτει ενεργητικότερο ρόλο της Τροχαίας.

Το ζήτημα των μετακινήσεων σε μία χώρα αποτελεί δείκτη πολιτισμού. Ως κράτος, λοιπόν, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα, ώστε να αναβαθμιστεί αυτό που ονομάζουμε ποιότητα ζωής.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούμε και εμείς την Έφηβο Βουλευτή από τη Β΄ Αθηνών, Μαλακατέ Κωνσταντίνα.

Παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο Έφηβος Βουλευτής από το Νομό Ιωαννίνων, Λάμπρος Τζόκας.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΖΟΚΑΣ (Νομός Ιωαννίνων): Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, έρχομαι από το 8ο Λύκειο Ιωαννίνων, από τη σημαντική περιφέρεια της Ελλάδας, την Ήπειρο, που ενώ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ιστορία και την πορεία του ελληνικού έθνους, βρίσκεται ακόμη και σήμερα στο περιθώριο. Και όμως, η Ήπειρος προσέφερε και έχει να προσφέρει πολλά ακόμα σε αυτόν τον τόπο.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την πλούσια ιστορία, τον πολιτισμό, τη λαϊκή κουλτούρα, τα ήθη, τα έθιμα, τη μουσική, τις αξίες και τα ιδανικά που διαμορφώθηκαν με το πέρασμα των αιώνων στην Ήπειρο και γαλούχησαν γενιές ολόκληρες.

Η λαϊκή παράδοση της Ηπείρου είναι, επίσης, μία σημαντική πτυχή στη ζωή της περιοχής μας, που έχει να επιδείξει εξαιρετικά δείγματα σε επίπεδο εθίμων, μουσικής, χορών, παραμυθιών, λαϊκής τέχνης, αργυροχοΐας, ξυλογλυπτικής, τειχοποιίας και ζωγραφικής και, παρά τις δυσχέρειες, διατηρείται σε μεγάλο βαθμό ζωντανή και σφύζουσα.

Στα γράμματα η Ήπειρος υπήρξε λίκνο του ελληνισμού, όταν από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας διέθετε σχολές με φωτισμένους δασκάλους.

Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να κάνουμε και στο φυσικό περιβάλλον της Ηπείρου, στις εξαιρετικές ομορφίες του τοπίου, ξεκινώντας από τα δασωμένα ψηλά βουνά –ευχή και κατάρα του τόπου- τα ποτάμια, τις δαντελωτές ακτές του Ιονίου, τις λίμνες και τις λιμνοθάλασσες που αποτελούν σπουδαίους υδροβιότοπους, αλλά και πόλο έλξης για τους επισκέπτες.

Η Ήπειρος, λοιπόν, με όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, παρά τα μεγάλα βήματα που κάνει στο σήμερα, δεν έχει κατακτήσει τη θέση που της αξίζει στο γίνεσθαι της χώρας. Έτσι, τόσα χρόνια μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ήπειρος εξακολουθεί να είναι η φτωχότερη περιφέρεια και να αντιμετωπίζει βασικά προβλήματα

υποδομών, που εντοπίζονται κυρίως στο πεδίο των συγκοινωνιών και της σύνδεσης με την υπόλοιπη χώρα, ώστε να αρθεί η απομόνωση. Η καθυστέρηση ολόκληρης της Εγνατίας Οδού και των συνδετηρίων οδών, η παραπομπή στις καλένδες της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ηπείρου, η εγκατάλειψη των αεροδρομίων, τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις Ηγουμενίτσας-Κέρκυρας, είναι ζητήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης.

Εξάλλου, καίριο θέμα είναι η ανάπτυξη παραγωγικών υποδομών που θα δώσουν λύση στο φλέγον ζήτημα της ανεργίας που πλήττει νέους και γυναίκες κατά κύριο λόγο και θα απομακρύνει το ενδεχόμενο αύξησης της εγκληματικότητας στην περιοχή.

Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δοθεί για τη στρατηγική ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, που τα τελευταία χρόνια έχουν περιπέσει σε τέλμα.

Προτάσεις υπάρχουν και έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς από πολιτικούς φορείς και από απλούς πολίτες που ανησυχούν για το μέλλον της Ηπείρου και των ανθρώπων της και εκφράζουν την πικρία τους για την αδιαφορία που επέδειξε η ελληνική πολιτεία για την εσχατιά αυτής της πατρίδας.

Όμως είναι πια ο καιρός ξεπερνώντας την παγίδα της αναζήτησης των ευθυνών στο παρελθόν, η πολιτεία να αναμετρηθεί με τα προβλήματα της Ηπείρου, με γενναίες χρηματοδοτήσεις να αδράξει τις ευκαιρίες που δίνονται σήμερα για την Ήπειρο, καθώς οι σύγχρονες γεωπολιτικές συνθήκες αναδεικνύουν σε στρατηγικό σταυροδρόμι την περιοχή, να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να σχεδιάσει με γενναιοδωρία και σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον το ιστορικό και πολιτιστικό της παρελθόν, την πορεία της περιοχής προς ένα μέλλον καλύτερο, που θα οδηγήσει ξανά τα παιδιά της στην προκοπή και την πρόοδο στον τόπο τους. Σας ευχαριστώ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Δημαρχοπούλου Ελένη από το Νομό Κοζάνης.

ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ (Νομός Κοζάνης): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, φίλες και φίλοι Έφηβοι Βουλευτές, εκπροσωπώντας τη νέα γενιά που παρακολουθεί και ενδιαφέρεται για τις τρέχουσες εξελίξεις της πολιτικής ζωής της χώρας της και ευελπιστώντας στη λήψη και εφαρμογή των μέτρων που σας παραθέτω ενάντια στην πολιτικοοικονομική κρίση που απειλεί σαν δαμόκλειος σπάθη το μέλλον της Πτολεμαΐδας, σας παρουσιάζω το πρόβλημα για το οποίο καλούμαστε να δράσουμε δυναμικά.

Στην περιοχή μου από το 1955 ξεκίνησε η προσπάθεια σε μεγάλη κλίμακα για την ενεργειακή αξιοποίηση του λιγνίτη Πτολεμαΐδας με το επιφανειακό λιγνιτορυχείο στο κύριο πεδίο ετήσιας δυναμικότητας 1,8 εκατομμύρια τόνοι ανά έτος, τα οποία προορίζονταν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ξηρού λιγνίτη, χημικών και αζωτούχων λιπασμάτων. Ο λιγνίτης ταυτόχρονα αποτελεί την κατ' εξοχήν ενεργειακή πρώτη ύλη της Ελλάδας και τη βάση των αναπτυξιακών και ενεργειακών προγραμμάτων της Δ.Ε.Η. Η αξιοποίησή του έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην ενεργειακή ανάπτυξη της χώρας και εκτιμάται ότι θα τροφοδοτήσει το ενεργειακό ισοζύγιο της για σαράντα ακόμα χρόνια.

Πριν την έναρξη εκμετάλλευσης του λιγνίτη οι περιοχές των ορυχείων αποτελούσαν αγροτικές, δασικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις χαμηλής παραγωγικότητας με φθίνοντα πληθυσμό. Με την ανάπτυξη των ενεργειακών κέντρων άρχισε μια περίοδος οικονομικής ανόρθωσης και ευημερίας, δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας σε δραστηριότητες διαφορετικές από τις παραδοσιακές παραγωγικές των εν λόγω περιοχών. Αυξήθηκε το κατά κεφαλήν εισόδημα των κατοίκων και άρχισε με γοργό ρυθμό η οικοδόμηση. Παράλληλα για την ανάπτυξη των ενεργειακών κέντρων ήταν αναγκαία η μετεγκατάσταση οικισμών που βρισκόταν πάνω από το λιγνιτικό κοίτασμα.

Το ερώτημα όμως είναι: Τι πρόκειται να γίνει σε αυτήν την περιοχή όταν τα κοιτάσματα πάψουν να μας τροφοδοτούν; Η Πτολεμαΐδα από βιομηχανικό κέντρο είναι καταδικασμένη να μετατραπεί σε κρανίου τόπο όπου πλέον εκτός από την έλλειψη πηγών ενέργειας, θα αντιμετωπίσει και το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, ενώ ταυτόχρονα η οικονομία της θα υποστεί σοβαρή ζημιά.

Σκεφτόμαστε, λοιπόν, μακροπρόθεσμα για να προλάβουμε αλλοτριώσεις τέτοιου βαθμού, καθ' ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ένας τεράστιος αριθμός εργαζομένων θα μείνει άνεργος. Επιπλέον, με την παύση εξόρυξης λιγνίτη θα έχουμε επιπτώσεις και στην παραγωγή τηλεθέρμανσης, καθ' ότι σήμερα η ΔΕΤΗΠ συμπαράγει με τη Δ.Ε.Η. ένα σημαντικό ποσοστό που τροφοδοτεί ένα μεγάλο αριθμό κατοίκων της περιοχής μας. Αν με τα σημερινά δεδομένα σταματήσει η εξόρυξη λιγνίτη, η ΔΕΤΗΠ θα είναι σε θέση να καλύψει μόνο το 75% της ζήτησης, ενώ στο μέλλον, όταν στερέψουν τα αποθέματα λιγνίτη, παύει αυτομάτως και η παραγωγή τηλεθέρμανσης. Θα πρέπει συνεπώς οι αρμόδιοι να φροντίσουν για το μέλλον της Πτολεμαΐδας ακολουθώντας το παράδειγμα της περιοχής του Μάντσεστερ, όπου, πλέον, μετά

την παύση εξόρυξης άνθρακα, αφού πέρασε μια περίοδο κρίσης, η πόλη εξελίχθηκε σε πόλη μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Επιπλέον, θα μπορούσαν οι μέχρι άλλοτε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να εξοπλιστούν με τα κατάλληλα μηχανήματα και να επανδρωθούν από καταρτισμένους επιστήμονες για να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως τεχνολογικά πάρκα.

Φλέγον θέμα αποτελεί και αυτό της έλλειψης πηγών ενέργειας. Είναι γνωστό ήδη πως ο Νομός Κοζάνης διασχίζεται από τον ποταμό Αλιάκμονα. Συνεπώς, θα ήταν εφικτό να δημιουργηθούν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για την εκμετάλλευση των υδάτων της περιοχής, η οποία θα μπορούσε να καλύψει ένα ικανοποιητικό ποσοστό πληθυσμού, όσον αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραπάνω πρόταση, εκτός του ότι είναι πραγματοποιήσιμη, είναι και μη ρυπογόνα, καθώς η παραγωγή ενέργειας μέσω των υδάτων δεν συναπάγεται παραγωγή ρυπογόνων αερίων, όπως του διοξειδίου του άνθρακα.

Λόγω του ότι είμαι και εγώ μέλλος της νέας γενιάς και δεν θα ήθελα να δω την πόλη που μου εξασφάλισε όλα τα απαραίτητα για μια άνετη ζωή, να ερημώνει και να παρακμάζει, ευελπιστώ να ληφθούν σοβαρά οι προτάσεις μου έτσι, ώστε να αποφευχθούν οι προβλεπόμενες συνέπειες, γιατί είναι άδικο μια πόλη, που τώρα τροφοδοτεί με ενέργεια μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ελλάδος, να χαθεί μέσα στα επόμενα χρόνια, γιατί δεν λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα.

Ας μη στεκόμαστε, λοιπόν, αμέτοχοι, αλλά ας δράσουμε έγκαιρα και δυναμικά γι' αυτήν τη μικρή, αλλά τεράστιας οικονομικής σημασίας πόλη. Ευχαριστώ πολύ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Χριστοδούλου Ελένη από το Νομό Κοζάνης.

ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Νομός Κοζάνης): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε και φίλοι Έφηβοι Βουλευτές ένα από τα μείζονα προβλήματα της περιοχής είναι η εντατική χρήση των ορυκτών καυσίμων, γαιάνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και της πυρηνικής ενέργειας που τα τελευταία χρόνια ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας και τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στις κλιματολογικές συνθήκες.

Οι ενεργειακές μας ανάγκες έχουν διογκωθεί λόγω της ραγδαίας πληθυσμιακής αύξησης των τελευταίων χρόνων.

Τίθεται ένα βασικό ερώτημα. Πώς θα συνεχίσει ο άνθρωπος να έχει το προνόμιο της κατανάλωσης ενέργειας παρ' όλο που οι πηγές ενέργειας τείνουν να εξαντληθούν; Γι' αυτό θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις που θα είναι εναλλακτικές για τη χρησιμότητα της καύσης των ορυκτών, κάποιες πηγές που θα είναι ανεξάρτητες, δηλαδή ανανεώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον. Τέτοιες ανανεώσιμες πηγές είναι η ηλιακή, η αιολική, η γεωθερμική, η ενέργεια βιομάζας και η ενέργεια ωκεανών.

Κυρίως, στο χώρο της Ελλάδας μπορούν να εφαρμοστούν η ηλιακή ενέργεια, εφόσον η Ελλάδα είναι μια λουόμενη στον ήλιο χώρα, η αιολική ενέργεια, η οποία, ήδη, εφαρμόζεται σε κάποια νησιά της χώρας μας, η ενέργεια βιομάζας, αφού ένα ποσοστό των κατοίκων της χώρας ασχολούνται με την κτηνοτροφία και τη γεωργία και τέλος η ενέργεια των ωκεανών, που αυτή δεν βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στις μέρες μας.

Ο κ. Σιούφας σας είπε κάποια πράγματα γι' αυτές τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Απλά, εγώ το μόνο που θα κάνω είναι να σας πω λίγο πιο αναλυτικά και να σας ενημερώσω τι ακριβώς είναι αυτές οι ενέργειες.

Η ηλιακή ενέργεια σε θερμικές και φωτοβολταϊκές εφαρμογές. Οι πρώτες αφορούν στη συλλογή ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή θερμότητας και οι δεύτερες στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Η αιολική ενέργεια παράγει ηλεκτρική ενέργεια μέσω ανεμογεννητριών και τουρμπίνων.

Η βιομάζα καίει κτηνοτροφικά, αγροτικά απόβλητα καθώς και ξύλο, έτσι έχουμε τη θέρμανση νερού που οδηγεί μετά σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Τέλος, τη γεωθερμική με τη βοήθεια των γεωθερμικών πηγών και του ζεστού μάγματος της γης και επίσης των ωκεανών από τα κύματα και τη διαφορά θερμοκρασίας στα ρεύματα των ωκεανών, αλλά, όπως προανέφερα, δεν βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή στη χώρα μας.

Ολοκληρώνοντας, δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης πώς αυτού του είδους οι πηγές ενέργειας διάκινται φιλικά στο περιβάλλον. Αν μη τι άλλο, είναι το μέσον για την εξασφάλιση ενός καθαρότερου περιβάλλοντος που θα μπορεί να εξασφαλίσει και καλύτερη ποιότητα ζωής για τις επόμενες γενιές, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι τώρα μπορεί να έχουμε αποθέματα ενέργειας, αλλά ξέρουμε ότι σε λίγα χρόνια αν κοιτάσουμε το μέλλον, αν δεν κάνουμε κάτι τώρα δεν θα υπάρξει μέλλον. Σας ευχαριστώ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο Έφηβος

Βουλευτής Γκρορίδης Δημήτριος από το Νομό Έβρου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΡΟΡΙΔΗΣ (Νομός Έβρου): Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές, όπως προανέφερε ο αγαπητός συμμαθητής από τον Έβρο, το περασμένο καλοκαίρι αποτέλεσε κεντρικό θέμα τοπικών δελτίων ειδήσεων, και ενημερωτικών εκπομπών, πρωτοσέλιδο σε τοπικές εφημερίδες, θέμα συζήτησης σε ημερίδες, η υπογραφή της Συνθήκης για την κατασκευή του πετρελαιοαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, μια συμφωνία που επιτέλους υλοποιήθηκε μετά από πολύχρονες διαπραγματεύσεις και χαρακτηρίστηκε από όλους τους αρμόδιους φορείς σε κεντρικά δελτία ειδήσεων ως ιστορική συμφωνία.

Αναμφισβήτητα αυτό το έργο είναι υψίστης εθνικής σημασίας, αφού πρόκειται για τριμερή συμφωνία μεταξύ Ρωσίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας. Και πίσω από αυτό διακυβεύονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα και χρηματικά ποσά.

Όσοι πολιτικοί και τοπικοί φορείς είναι υπέρ της κατασκευής του αγωγού προβάλλουν ως επιχείρημα τα μεγάλα και ανταποδοτικά τέλη που θα αποκομίσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και οι γειτονικοί δήμοι και τα οποία θα αξιοποιηθούν για την κατασκευή άλλων έργων και την αναβάθμιση της περιοχής.

Επίσης, ένα άλλο δελεαστικό επιχείρημα, που αφορά στις οικονομικές επιπτώσεις της κατασκευής, είναι οι υποσχόμενες θέσεις εργασίας που χρυσώνουν το χάπι μπροστά στο οξύτατο πρόβλημα της ανεργίας που αντιμετωπίζει η περιοχή μας. Αυτό όμως που δεν μας αναλύουν είναι πόσες θα είναι οι θέσεις που θα δημιουργηθούν, τι είδους προσωπικό θα απασχολούν και αν, τελικά, αξίζει να θυσιάσουν οι ομορφιές της πόλης και η θάλασσά μας για 200-300 θέσεις εργασίας.

Είναι πολλοί αυτοί, που, προβάλλοντας το πρόβλημα της αποβιομηχανοποίησης της περιοχής, της ανεργίας, του περιορισμού της γεωργίας, διακηρύσσουν ότι το έργο αυτό θα δώσει μια λύση ή, τουλάχιστον, ότι θα περιορίσει τα προβλήματα αυτά. Ποιος όμως θα απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα που απασχολεί ακόμα και εμάς τους νέους της περιοχής, που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να μένουμε σε αυτή την πόλη; Ποιος θα μας αναλύσει υπεύθυνα και διεξοδικά και την άλλη όψη του νομίσματος, δηλαδή, τις συνέπειες που θα έχει στο περιβάλλον, στη θάλασσα, στον τουρισμό της περιοχής, στην ποιότητα της ζωής μας;

Αρχικά πρέπει να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η ρύπανση της περιοχής και να αναλογιστούμε το πιθανό κόστος του αγωγού. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η λειτουργική ρύπανση που θα προκληθεί αρχικά από την απόρριψη των θαλάσσιων ερμάτων και των άλλων πετρελαιοειδών κατάλοιπων τα οποία αναπόφευκτα ρίχνουν τα τάνκερ με τη διαδικασία του αφερματισμού στη θάλασσα, πριν να παραλάβουν το φορτίο. Τα έρματα αυτά όχι μόνο περιέχουν υπολείμματα από το προηγούμενο φορτίο αλλά επιπλέον μεταφέρουν χιλιάδες φυτικά και ζωικά είδη από διάφορα σημεία του κόσμου με ανεξέλεγκτες συνέπειες που θα επηρεάσουν τη θαλάσσια βιοποικιλότητα της περιοχής.

Το χειρότερο απ' όλα, είναι γνωστό ότι τα τάνκερ κινδυνεύουν από κάθε λογής ατυχήματα, που μπορεί να προκληθούν, είτε από πρόσκρουση με άλλο πλοίο είτε από προσάραξη είτε από ενδεχόμενη πυρκαγιά. Χωρίς να θέλουμε να κινδυνολογούμε, είναι πολλά τα παραδείγματα από ατυχήματα με τάνκερ, που υποδηλώνουν ότι τα ατυχήματα αυτά δεν είναι απίθανο να συμβούν.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι δεν υπάρχει λόγος για θριαμβολογίες και πανηγυρισμούς. Αντίθετα θα πρέπει να ανοίξει μια άμεση και ουσιαστική συζήτηση και να ακουστούν αβίαστα και ελεύθερα όλες οι απόψεις θετικές και αρνητικές, ώστε μια κοινωνία να γνωρίζει ακριβώς τι θα συμβεί ώστε να αποφασίσει.

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση μιας πραγματικά πληροφορημένης κοινωνίας και οι απαιτήσεις της ίσως να ληφθούν υπόψη, αν όχι στην υλοποίηση της επίλυσης, τουλάχιστον στον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας, στα προληπτικά μέτρα, στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Αυτό που πρέπει να τονιστεί σε κάθε κατεύθυνση και να γίνει συνείδηση όλων είναι ότι σήμερα τα πάντα πληρώνονται και τα πάντα ανταλλάσσονται, εκτός από το περιβάλλον, την υγεία και τη ζωή.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούμε τον Έφηβο Βουλευτή Γκρορίδη Δημήτριο από το νομό Έβρου.

Στο σημείο αυτό να σας πω ότι θα σας διανεμηθούν λευκά χαρτάκια. Όσοι από εσάς επιθυμείτε να λάβετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει για να μιλήσετε αύριο στην Ολομέλεια –από την Επιτροπή μας θα μιλήσουν εκτός από τον Εισηγητή άλλοι δύο- θα πρέπει να σημειώσετε το όνομά σας και το νομό στα χαρτάκια που θα σας διανεμηθούν τώρα και τα οποία θα μας παραδώσετε προκειμένου να γίνει η κλήρωση. Δεν θα σημειώσουν το όνομά

τους για να μπουν στην κλήρωση εκτός από τον Εισηγητή, ο οποίος είναι δεδομένο ότι θα μιλήσει στην Ολομέλεια, οι προερχόμενοι από την Κύπρο και την Ομογένεια. Αυτοί θα μετάσχουν σε ειδική κλήρωση, που θα γίνει. Επομένως, θα δηλώσετε από τους υπόλοιπους μόνο όσοι επιθυμούν να κληρωθούν για την Ολομέλεια.

Το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Στυλιανή Σπυροπούλου, από το νομό Αρκαδίας.

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (Νομός Αρκαδίας): Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί Έφηβοι Βουλευτές. Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Τρίπολη και ιδιαίτερα ο δήμος Τεγέας είναι τα σκουπίδια. Η αύξηση των σκουπιδιών, όμως, δεν είναι μόνο τοπικό θέμα αλλά και πανελλαδικό πρόβλημα. Οι άνθρωποι υπερκαταναλώνουν υλικά αγαθά, δεν ανακυκλώνουν υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι ρύποι και να μολυνθεί η ατμόσφαιρα. Η μόλυνση του περιβάλλοντος απασχολούσε, απασχολεί και θα απασχολεί τους επιστήμονες για πολύ καιρό ακόμα γιατί είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η γη. Δεν είναι όμως ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αν βοηθήσουμε όλοι. Μπορούμε να σώσουμε τη γη.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε λοιπόν είναι η αύξηση των σκουπιδιών. Οι άνθρωποι καταναλώνουν σχεδόν τα πάντα και ανακυκλώνουν σχεδόν τίποτα. Έτσι τα σκουπίδια αυξάνονται και δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Οι κάδοι σκουπιδιών είναι ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα να γεμίζουν πολύ γρήγορα. Χώροι για να τοποθετηθούν τα απόβλητα που παράγουμε εμείς οι ίδιοι δεν υπάρχουν, καθώς οι περισσότεροι είτε είναι γεμάτοι είτε έχουν κλείσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για υγειονομικούς λόγους.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω προβλημάτων είναι πολλά και διάφορα και πολύ επιβλαβή για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Οι ρύποι όταν παραμένουν για πολύ καιρό κάπου δημιουργούν εστίες μόλυνσεως. Γύρω από αυτές τις εστίες δεν μπορεί να αναπτυχθεί τίποτα υγιεινό. Επίσης, δίπλα στις χωματερές δεν μπορούν να αναπτυχθούν μικροί οικισμοί, όπως χωριά, καθώς η δυσοσμία είναι ανυπόφορη και οι μολύνσεις караδοκούν. Τα αέρια που παράγουν τα σκουπίδια είναι πολύ επιβλαβή για την ατμόσφαιρα, καθώς καταστρέφουν το όζον που μας προστατεύει από τις ηλιακές ακτίνες. Έτσι δημιουργείται και η γνωστή σε όλους μας «τρύπα του όζοντος».

Ακόμα μια συνέπεια της υπερκατανάλωσής μας είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η γη ζεσταίνεται, οι πάγοι λιώνουν, το κλίμα αλλάζει και εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να

καθόμαστε απαθείς και να παρακολουθούμε αυτό που εμείς οι ίδιοι κάναμε στη γη.

Αυτά τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν, αν όλοι εμείς συνεργαστούμε και σώσουμε το περιβάλλον αλλά και τους ίδιους μας τους εαυτούς. Η δημιουργία χωματερών θα πρέπει να γίνεται μακριά από πόλεις και χωριά. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να αναπτυχθούν οι υγιείς οικισμοί. Ο αέρας θα είναι καθαρός και θα μπορούν να αναπνέουν όλοι ελεύθερα και οι μολύνσεις θα είναι αρκετά μακριά, έτσι ώστε ο καθένας δεν θα μπορεί να αρρωστήσει από σκουπίδια, καθώς θα είναι πολύ μακριά τους.

Ακόμα ένας τρόπος είναι να μειώσουμε τα σκουπίδια με το κάψιμό τους. Τα σκουπίδια μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε εργοστάσια ως καύσιμη ύλη. Έτσι το κράτος θα εξοικονομήσει χρήματα, γιατί είτε θα τα χρησιμοποιήσει σε δημόσια εργοστάσια είτε θα τα πουλήσει σε ιδιώτες, καθώς θα είναι η πιο φθηνή καύσιμη ύλη.

Η παραγωγή σκουπιδιών αυξήθηκε επικίνδυνα και οι ελάχιστοι οργανωμένοι ΧΥΤΑ δεν χωρούν πλέον τα πέντε εκατομμύρια τόνους οικιακών απορριμμάτων, που παράγουμε κάθε χρόνο. Από αυτά ο μεγαλύτερος όγκος είναι συσκευασίες προϊόντων. Σύμφωνα με την εταιρεία ανακύκλωσης μόνο ένα μικρό ποσοστό από αυτά ανακυκλώνονται, ενώ τα πλαστικά, που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, δεν είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν. Εκτός από την ενέργεια που καταναλώνουν για να κατασκευαστούν αυτές οι συσκευασίες χρειάζονται και πολλά χρόνια για να απορροφηθούν από τη φύση. Για παράδειγμα, ένα πλαστικό μπουκάλι θέλει εκατό με διακόσια χρόνια για να διαλυθεί, ενώ ένα τενεκεδάκι πενήντα με εκατό χρόνια. Γι' αυτό, λοιπόν, την επόμενη φορά ας το σκεφτούμε καλύτερα.

Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούμε την Έφηβο Βουλευτή Στυλιανή Σπυροπούλου από την Αρκαδία.

Τον λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Ισαβέλλα Κούστα από τη Β΄ Αθηνών.

ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΥΣΤΑ (Β΄ Αθηνών): Ευχαριστώ.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συμμαθητές. Τι καθορίζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων προς το περιβάλλον; Γιατί ενώ θα έπρεπε να είμαστε κομμάτι της φύσης, γίναμε τόσο αλαζόνες, ώστε να θεωρήσουμε ότι ο άνθρωπος είναι κυρίαρχος της γης; Γιατί ξεχάσαμε τους προγόνους μας που λάτρευαν τη φύση σαν θεά; Αυτή η θεά είναι που μας δίνει ζωή, μας δίνει ελπίδα. Αυτή είναι πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία όμορφων συναισθημάτων,

όμορφων ιδεών, όμορφων πράξεων.

Οι υπόλοιποι ομιλητές ανέφεραν τα βασικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα, καθώς και πρότειναν λύσεις, λύσεις, όμως, που δεν εξαρτώνται άμεσα από μας. Πολλοί άνθρωποι μου λένε πως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να βελτιώσουμε την κατάσταση, πως τα εργοστάσια ευθύνονται για την οικολογική καταστροφή. Και είναι αλήθεια εν μέρει. Αυτά ευθύνονται για το 50% αυτής.

Για να φτάσεις, όμως, στην κορυφή μιας σκάλας πρέπει να περάσεις από όλα τα σκαλιά της. Αυτό που θέλω να πω είναι πως με μικρές, ασήμαντες πράξεις, που θεωρούν μερικοί, μπορούμε να καταφέρουμε τεράστιες αλλαγές. Πόσοι από μας κάνουμε ανακύκλωση; Πόσοι από μας δεν πετάμε τις μπαταρίες μαζί με τα υπόλοιπα σκουπίδια; Πόσοι από μας δεν ξεχνάμε τους φορτιστές στις πρίζες;

Κάθε φορά που περνάω από τους κάδους ανακύκλωσης, αν υπάρχουν, είναι γεμάτοι με μη ανακυκλώσιμα υλικά. Οι Έλληνες δεν έχουμε περιβαλλοντική συνείδηση και αυτό γιατί δεν μας την έχει καλλιεργήσει κανείς, ούτε το σχολείο, ούτε η πολιτεία.

Παρόλα αυτά γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι για τη διαμόρφωση ενός κόσμου ειρηνικού. Όταν σέβεσαι τη φύση, σέβεσαι και τα μέλη που βρίσκονται σε αυτή, τα ζώα, τα δέντρα, τις λίμνες, τη θάλασσα, το συνάνθρωπό σου.

Πρέπει να ξεφύγουμε από το «εγώ» και να στραφούμε στο «εμείς». Και για να γίνει αυτό πρέπει να πιστέψουμε στη δύναμη του ανθρώπου, στη δύναμή μας. Είμαστε νέοι με ελπίδα και η ελπίδα μας πρέπει να γίνει πράξη.

Κυρίες και κύριοι, είναι ζήτημα καθημερινού ήθους για όλους μας. Μια νέα ηθική προβάλλει για το σημερινό άνθρωπο και ζητεί την επιβολή ορίων στη συμπεριφορά του απέναντι στους συνανθρώπους του και τη φύση. Όπως δηλώνουν οι οικολόγοι, σκέψου ολικά, δράσε τοπικά, γιατί το αύριο είναι σήμερα.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούμε θερμά την Έφηβο Βουλευτή από τη Β' Αθηνών Ισαβέλλα Κούστα.

Τελευταία το λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Αργυρούλα Λαβή.

ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΛΑΒΗ (Β' Πειραιώς): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου συμμαθητές, ως κάτοικος αυτής της μεγαλόπολης θέλω να εκφράσω την αγανάκτησή μου για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Αυτό

που με απασχολεί περισσότερο, όχι στην ιδιότητά μου ως πολίτης, αλλά κυρίως ως μαθήτρια, είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που θεωρώ πως χρήζουν άμεσης βελτίωσης.

Αντιλαμβάνομαι πως τα μέσα μαζικής μεταφοράς τελικά δυσκολεύουν τη ζωή μου αντί να τη διευκολύνουν, όπως θα έπρεπε, καθώς συνήθως απογοητεύομαι περιμένοντας στη στάση του λεωφορείου. Καθυστερημένα τα δρομολόγια, κακοδιατηρημένα μέσα, ελλιπής ή κατεστραμμένος εξοπλισμός είναι λίγα μόνο από τα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζω. Σκέφτομαι συχνά όλα όσα έχω ακούσει ως τώρα για τη χρησιμότητα των μέσων μαζικής μεταφοράς και τη συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος και είμαι εδώ όχι για να τα διαψεύσω, αλλά για να τα επικρίνω. Πώς, λοιπόν, μπορούν να παροτρύνουν τους πολίτες να τα χρησιμοποιούν, ενώ υπάρχουν τέτοιες αντίξοες συνθήκες; Νομίζω πως αξίζει σεβασμός σε όλους όσους σέβονται οι ίδιοι την ύπαρξη, έστω και κάτω απ' αυτές τις συνθήκες, των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Ωστόσο, κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω πως ως κάτοικος μιας τόσο μεγάλης πόλης απαιτώ την άμεση βελτίωση του προβλήματος και καλώ τους αρμοδίους να προβούν σε ριζικές αλλαγές σαφώς όχι μόνο για τη δική μου διευκόλυνση, αλλά για τη διευκόλυνση όλων των πολιτών, ώστε να μπορούμε όλοι να χαιρόμαστε μερικά μόνο από τα λίγα πλεονεκτήματα που έχει η ζωή στην πόλη.

Ευχαριστώ πολύ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούμε και εμείς την Έφηβο Βουλευτή από τη Β΄ Πειραιώς, Λαβή Αργυρούλα και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε ο κατάλογος όλων των ομιλητών.

Πρέπει να σας πω ότι τηρούνται Πρακτικά και θα βγουν αντίστοιχα cd, τα οποία μάλιστα διανέμονται στους Υπουργούς, στους Βουλευτές, σε φορείς κ.λπ.. Ομολογώ ότι πραγματικά όλους μας και εμένα προσωπικά μας βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους οι προβληματισμοί τους οποίους εκφράσατε σήμερα, γιατί αυτοί οι προβληματισμοί που εκφράσατε είναι και δικοί μας προβληματισμοί, γιατί και εμείς προερχόμαστε από την κοινωνία. Είμαστε άνθρωποι της ελληνικής κοινωνίας. Έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά, ζούμε με τους συμπολίτες μας, οι οποίοι μας τιμούν να τους αντιπροσωπεύουμε στην ελληνική Βουλή. Ιδιαίτερα, μάλιστα, θα εκφράσω και την προσωπική μου ευαισθησία σε όσα εκφράσατε σήμερα, γιατί πρέπει να σας πω ότι στον επαγγελματικό μου βίο ήμουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκπαιδευτικός, είτε

στα Πανεπιστήμια είτε στα Τ.Ε.Ι.. Είμαι διδάκτωρ φυσικός, το διδακτορικό μου αναφέρεται στο κλίμα και στο περιβάλλον και είναι επίκαιρα και αναγκαία όλα όσα σήμερα με το δικό σας πολύ ανιδιοτελή τρόπο εκθέσατε. Εμείς, λοιπόν, που είμαστε μέλη της ελληνικής Βουλής και μάλιστα οι περισσότεροι από εμάς προερχόμαστε μέσα από την ίδια την κοινωνία, τους προβληματισμούς αυτούς τους βρίσκουμε καθημερινά, τους τονίζουμε, τους διεκδικούμε, αγωνιζόμαστε γι' αυτούς και το δικό σας βήμα σήμερα αποτελεί πάρα πολύ ουσιαστική και θετική συμβολή σε μια τόσο κρίσιμη αλλά και χρήσιμη χρονική περίοδο που είναι αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε να ληφθούν άμεσα μέτρα απ' όλους μας, από τον απλό πολίτη, όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Σιούφας, μέχρι τις κυβερνήσεις, μέχρι τους ηγέτες του κόσμου όλου, για να προστατεύσουμε το περιβάλλον που είναι η μόνη πηγή ζωής. Εγώ σας ευχαριστώ θερμότατα γι' αυτή την ουσιαστική σας συμμετοχή και συμβολή.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πω ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση και εξαντλήθηκε ο κατάλογος των ομιλητών και προχωρούμε στη διαδικασία των ψηφοφοριών. Θα ψηφίσουμε επί της αρχής τη Σύνοψη Κειμένων αρμοδιότητας της Επιτροπής μας, που σημαίνει ότι δεχόμαστε το κείμενο της Σύνοψης αυτής ως μια βάση για τη συζήτηση των επιμέρους θεμάτων αυτής.

Γίνεται, λοιπόν, δεκτή επί της αρχής η Σύνοψη Κειμένων αρμοδιότητας της Επιτροπής μας, δηλαδή, το κείμενο από τη σελίδα 13 έως τη σελίδα 15; Όσοι συμφωνούν, δηλαδή αποδέχονται επί της αρχής τη φιλοσοφία της Σύνοψης Κειμένων αρμοδιότητας της Επιτροπής μας, να σηκώσουν το χέρι.

(Σηκώνουν το χέρι τους οι αποδεχόμενοι τη σύνθεση κειμένων αρμοδιότητας της Επιτροπής)

Οι μη αποδεχόμενοι τη σύνθεση κειμένων αρμοδιότητας της Επιτροπής να σηκώσουν το χέρι.

(Σηκώνουν το χέρι οι μη αποδεχόμενοι τη σύνθεση κειμένων αρμοδιότητας της Επιτροπής)

Συνεπώς, η Σύνοψη Κειμένων αρμοδιότητας της Επιτροπής έγινε δεκτή επί της αρχής, κατά πλειοψηφία.

Θα ψηφίσουμε τώρα τα επιμέρους κεφάλαια.

Κεφάλαιο πρώτο: «Οικονομικά προβλήματα».

Οι αποδεχόμενοι το πρώτο κεφάλαιο να σηκώσουν το χέρι τους.

(Σηκώνουν το χέρι τους οι αποδεχόμενοι το πρώτο κεφάλαιο).

Οι μη αποδεχόμενοι το πρώτο κεφάλαιο να σηκώσουν το χέρι τους.

(Σηκώνουν το χέρι τους οι μη αποδεχόμενοι το πρώτο κεφάλαιο)

Συνεπώς, το πρώτο κεφάλαιο «Οικονομικά προβλήματα» έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία.

Κεφάλαιο δεύτερο: «Περιβαλλοντικά προβλήματα».

Οι αποδεχόμενοι το δεύτερο κεφάλαιο να σηκώσουν το χέρι τους.

(Σηκώνουν το χέρι τους οι αποδεχόμενοι το δεύτερο κεφάλαιο).

Οι μη αποδεχόμενοι το δεύτερο κεφάλαιο να σηκώσουν το χέρι τους.

(Σηκώνουν το χέρι τους οι μη αποδεχόμενοι το δεύτερο κεφάλαιο)

Συνεπώς, το δεύτερο κεφάλαιο «Περιβαλλοντικά προβλήματα» έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία.

Τρίτο κεφάλαιο: «Τοπικά προβλήματα».

Οι αποδεχόμενοι το τρίτο κεφάλαιο να σηκώσουν το χέρι τους.

(Σηκώνουν το χέρι τους οι αποδεχόμενοι το τρίτο κεφάλαιο).

Οι μη αποδεχόμενοι το τρίτο κεφάλαιο να σηκώσουν το χέρι τους.

(Σηκώνουν το χέρι τους οι μη αποδεχόμενοι το τρίτο κεφάλαιο)

Συνεπώς, το τρίτο κεφάλαιο «Τοπικά προβλήματα» έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία.

Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων και ερωτάται η Επιτροπή, εάν γίνεται δεκτή η Σύνοψη Κειμένων αρμοδιότητας της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου και στο σύνολό της.

Οι αποδεχόμενοι τη Σύνοψη Κειμένων στο σύνολο να σηκώσουν το χέρι τους.

(Σηκώνουν το χέρι τους οι αποδεχόμενοι τη Σύνοψη Κειμένων στο σύνολο).

Οι μη αποδεχόμενοι τη Σύνοψη Κειμένων να σηκώσουν το χέρι τους.

(Σηκώνουν το χέρι τους οι μη αποδεχόμενοι τη Σύνοψη Κειμένων στο σύνολο)

Συνεπώς, η Σύνοψη Κειμένων αρμοδιότητας της Επιτροπής Οικονομικών και Παραγωγής και Εμπορίου έγινε δεκτή στο σύνολό της, κατά πλειοψηφία.

Ακολουθεί η κλήρωση για τους δύο Έφηβους Βουλευτές που θα μιλήσουν στην Ολομέλεια.

Στο σημείο αυτό έγινε η διαδικασία της κλήρωσης. Κληρώθηκαν οι: Αντώνιος

Αναστασόπουλος από το Νομό Αττικής και Γεώργιος Δήμας, επίσης, από το Νομό Αττικής.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Αυτό είναι μία σύμπτωση, όπου ευνοήθηκε ο νομός μου, η εκλογική μου περιφέρεια.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση.

ΕΦΗΒΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω μία ερώτηση.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Κανονικά είναι εκτός διαδικασίας, αλλά για να μη θεωρηθεί ότι αφαιρούμε το λόγο και επειδή θέλουμε να έχουμε δημοκρατία εδώ, σας δίνω το λόγο.

ΕΦΗΒΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: Στα πλαίσια της εποικοδομητικής μας συζήτησης σήμερα από τους περισσότερους συζητήθηκε το θέμα για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Πρέπει να λάβουμε, όμως, υπόψη ότι η Αμερικανική Κυβέρνηση, η οποία ρυθμίζει τις κυβερνήσεις όλου του κόσμου σχεδόν, αρνείται να αλλάξει κάποια δεδομένα, τα οποία θα επιφέρουν κάποια ευχάριστη αλλαγή στη σημερινή εικόνα του περιβάλλοντος. Αυτό ισχύει;

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Δώσατε την απάντηση για το τι ισχύει και γίνονται προσπάθειες από όλες τις χώρες να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί στον πλανήτη αυτό ζούμε όλοι, δεν ζουν μόνο Έλληνες, Αμερικανοί, δεν ζουν μόνο Γάλλοι ή Ιάπωνες.

Στο σημείο αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω όλους.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω κάτι στα παιδιά.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ορίστε, κύριε Σαλαγκούδη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ: Θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό ότι η Αμερική ακόμη δεν έχει υπογράψει τη Συμφωνία του Κιότο. Όμως, στην τελευταία συνάντηση που έγινε και μάλιστα συζητήθηκαν πολύ πιο προχωρημένες, πλέον, προτάσεις για νέα συμφωνία, εκεί τελικά η Αμερική έδειξε να αρχίζει να συμβιβάζεται με την ιδέα ότι και αυτή πλέον πρέπει να προσχωρήσει στην υπογραφή του Κιότο.

Ακόμα, όμως, εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι όσον αφορά στην Κίνα, η οποία είναι μία από τις πιο ρυπαίνουσες χώρες και τώρα, με τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, θα ξεπεράσει και την Αμερική σε ρύπους και λόγω και της μεγάλης έκτασής της και λόγω και του τόσο μεγάλου πληθυσμού, μας ενδιαφέρει η θέση της πάνω σε αυτό.

Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε έναν καλό δρόμο και πολύ γρήγορα θα έχουμε και από αυτές τις χώρες την υπογραφή, έτσι ώστε να προχωρήσει η Συμφωνία του Κιότο και να προχωρήσουμε και στη νέα συμφωνία, που θα είναι ακόμα πιο αυστηρή, με περισσότερα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για να εφαρμοστεί και το χρηματιστήριο των ρύπων, πλέον, για ολόκληρο τον κόσμο, ούτως ώστε να έχουμε μεγαλύτερα βήματα προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Θέλουμε να είμαστε όλοι αισιόδοξοι και εμείς και εσείς φυσικά, που είναι εντυπωσιακό ότι οι τοποθετήσεις σας σχεδόν στην συντριπτική τους πλειοψηφία αναφέρονταν στο περιβάλλον.

Να είστε καλά.

ANNA ΦΙΛΙΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, και εγώ θα ήθελα το λόγο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ορίστε, κυρία Φιλίνη. Δύο λόγια, όμως, γιατί είμαστε εκτός διαδικασίας.

ANNA ΦΙΛΙΝΗ: Ήθελα να πω ότι το θέμα του Κιότο δεν υπάρχει στην απόφαση. Επειδή από ό,τι είδα πολλοί από τους Εφήβους Βουλευτές έθεσαν το θέμα, ήθελα να ρωτήσω, εάν μπορεί να προστεθεί αυτό το ζήτημα.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Αυτήν την στιγμή δεν μπορεί, αλλά είναι ευθύνη και των παιδιών που θα μπορούσαν να το είχαν προσθέσει και να είχαμε προχωρήσει.

Ολοκληρώσαμε τη διαδικασία. Ευχαριστώ θερμότατα για τη συμμετοχή. Εύχομαι και στη συνέχεια να έχετε την καλύτερη εμπειρία και με το καλό να γυρίσετε, οι εξ επαρχίας, στις επαρχίες σας.

Να σας παρακαλέσω την εμπειρία σας αυτή να την μεταφέρετε και στους συμμαθητές σας, γιατί είναι μία εμπειρία που δεν είναι συνηθισμένη και είναι ουσιαστική. Και επειδή είστε και στην Γ΄ Λυκείου και βρίσκεστε ένα βήμα πριν από τις τελικές σας προσπάθειες για την κατάκτηση του στόχου σας, που στόχος σας είναι κάποια πόρτα ενός Ανώτατου Ιδρύματος, είτε αυτό είναι πανεπιστήμιο είτε είναι ΤΕΙ, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να συνεχίσετε την προσπάθειά σας και να έχετε καλή επιτυχία και καλή τύχη στην ζωή σας. Να είστε καλά.

Στο σημείο αυτό και περί ώρα 15.45' λύθηκε η συνεδρίαση.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ ΑΝΝΑ ΦΙΛΙΝΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

ΙΒ΄ ΣΥΝΟΔΟΣ 2006-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΕΚΘΕΣΗ

Της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου της «Βουλής των Εφήβων» στα θέματα «Οικονομικά προβλήματα, Περιβαλλοντικά προβλήματα, Τοπικά προβλήματα», που περιλαμβάνονται στη Σύνοψη Κειμένων των μαθητών της Β΄ Τάξης των Λυκείων (Ενιαίων, Δημοσίων, Ιδιωτικών, Ημερησίων, Εσπερινών, Ειδικών, Μουσικών και Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις) της Ελλάδας, της Κύπρου και της αντίστοιχης τάξης των Ελληνικών Σχολείων του Εξωτερικού και των μαθητών της τελευταίας τάξης του Α΄ Κύκλου των Τ.Ε.Ε. (Δημοσίων, Ιδιωτικών, Ημερησίων, Απογευματινών, Εσπερινών, Ειδικών) της Ελλάδας, καθώς και των μαθητών της Β΄ Τάξης των Τεχνικών Σχολών της Κύπρου, που συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων», ΙΒ΄ Σύνοδος 2006 – 2007

Προς την Ολομέλεια της «Βουλής των Εφήβων»

Η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου της «Βουλής των Εφήβων» συνήλθε στις 19 Ιανουαρίου 2008 σε συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Βουλευτή Ν. Αττικής, κ. Αθανασίου Μπούρα, του Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης, κ. Γεωργίου Σαλαγκούδη και της Βουλευτού Α΄ Αθηνών, κυρίας Άννας Φιλίνη, με αντικείμενο την εξέταση των θεμάτων της Σύνοψης Κειμένων, που ανήκουν στην αρμοδιότητά της.

Στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου της «Βουλής των Εφήβων» συμμετείχαν οι Έφηβοι Βουλευτές: Αναστασόπουλος Αντώνιος (Ν. Αττικής), Αργύρης Δημήτριος (Αιτωλοακαρνανίας), Βαρμάζη Αναστασία (Πιερίας), Γκροριδής Δημήτρης (Έβρου), Δάγκας Παύλος (Ξάνθης), Δεσποτέρη Βασιλική (Λέσβου), Δημαρχοπούλου Ελένη

(Κοζάνης), Δήμας Γεώργιος (Ν. Αττικής), Δημητρίου Σωτηρούλα (Κύπρος), Δημόπουλος Γιώργος (Ηλείας), Καλούπη Μαρία (Χίου), Καλοχέρη Μαρία-Ρίτα (Λαρίσης), Καμίτση Ειρήνη (Σάμου), Κανδηλάκη Αικατερίνη (Ηρακλείου), Καρβούνη Δανάη (Β΄ Αθηνών), Κασσωτάκη Ελένη (Ηρακλείου), Κοσσένας Αλέξανδρος (Χίου), Κουκόπουλος Κων/νος (Βοιωτίας), Κούστα Ισαβέλλα (Β΄ Αθηνών), Κουταλής Στυλιανός (Β΄ Θεσσαλονίκης), Κουτσουρίδης Ανέστης (Κιλκίς), Κωσταβασίλης Σπύρος (Κερκύρας), Λαβή Αργυρούλα (Β΄ Πειραιώς), Λάππα Αναστασία (Βέλγιο), Μαλακατέ Κων/να (Β΄ Αθηνών), Μαντά Ματίνα (Αργολίδος), Μέλλιου Σμαραγδή (Χαλκιδικής), Μεταξάς Δημήτριος (Κερκύρας), Μπέτση Πανωραία (Αιτωλοακαρνανίας), Νικόπουλος Δημήτριος (Ιωαννίνων), Νοικοκύρη Ευπραξία (Λέσβου), Παναγόπουλος Γεώργιος (Β΄ Αθηνών), Παναγοπούλου Διονυσία (Α΄ Αθηνών), Παπαγιάννης Γεώργιος (Β΄ Αθηνών), Πατέσου Ζωή (Λαρίσης), Πλατού Κυριάκος (Κύπρος), Σαμακίδου Γεωργία (Λαρίσης), Σπυροπούλου Στυλιανή (Αρκαδίας), Συμεωνίδης Παναγιώτης (Δωδεκανήσου), Τζόκας Λάμπρος (Ιωαννίνων), Τσακιρίδης-Παλάνης Χαράλαμπος (Β΄ Θεσσαλονίκης), Τσούνη Άννα (Αιτωλοακαρνανίας), Φώτη Βασιλική (Κύπρος), Χατζημαυρίδου-Γρηγοριάδου Βικτώρια (Α΄ Πειραιώς), Χριστοδουλάκης Ιωάννης (Νότια Αφρική), Χριστοδούλου Ελένη (Κοζάνης) και Χριστοδούλου Χρήστος-Ελπιδοφόρος (Έβρου).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έλαβαν το λόγο η Εισηγήτρια Έφηβος Βουλευτής Αικατερίνη Κανδηλάκη και οι Έφηβοι Βουλευτές Ειρήνη Καμίτση, Ελένη Κασσωτάκη, Διονυσία Παναγοπούλου, Δημήτριος Νικόπουλος, Αναστασία Βαρμάζη, Δανάη Καρβούνη, Δημήτριος Μεταξάς, Αλέξανδρος Κοσσένας, Γεώργιος Παναγόπουλος, Χαράλαμπος Τσακιρίδης – Παλάνης, Ματίνα Μαντά, Παναγιώτης Συμεωνίδης, Μαρία Καλούπη, Άννα Τσούνη, Γεωργία Σαμακίδου, Αντώνιος Αναστασόπουλος, Μαρία – Ρίτα Καλοχέρη, Χρήστος – Ελπιδοφόρος Χριστοδούλου, Πανωραία Μπέτση, Παύλος Δάγκας, Γεώργιος Δήμας, Βασιλική Δεσποτέρη, Ευπραξία Νοικοκύρη, Κωνσταντίνα Μαλακατέ, Λάμπρος Τζόκας, Ελένη Δημαρχοπούλου, Ελένη Χριστοδούλου, Δημήτριος Γκρορίδης, Στυλιανή Σπυροπούλου, Ισαβέλλα Κούστα και Αργυρούλα Λαβή.

Η Εισηγήτρια - Έφηβος Βουλευτής Αικατερίνη Κανδηλάκη (Νομός Ηρακλείου) είπε τα εξής:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, που βρίσκομαι εδώ για να διαπραγματευτούμε, όλοι μαζί, θέματα, που μας αφορούν. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω αφ'ενός τη δυσκολία, που

συνάντησα, προσπαθώντας να συνοψίσω τις θεματικές ενότητες της Επιτροπής μας στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και αφ'ετέρου τον προβληματισμό μου για το εάν, τελικά, οι προτάσεις μας θα αξιολογηθούν από τα θεσμικά όργανα.

Όλοι εμείς οι νέοι προσδοκούμε να ζήσουμε σε μία αειφόρο συνετή κοινωνία, σε μία οικονομικά ανεπτυγμένη Ελλάδα, με καλύτερη ποιότητα ζωής. Παρ'όλα αυτά, ερχόμαστε αντιμέτωποι με την ακρίβεια, την κατακόρυφη άνοδο των τιμών, την ανισότητα, την παραπαιδεία, την απώλεια περιβαλλοντικών κεφαλαίων, την κρίση ηθικών αξιών.

Επιπλέον, οι χαμηλοί μισθοί των γονιών μας, η φτώχεια, η ανεργία, η λανθασμένη νοοτροπία αντιμετώπισης του Χρηματιστηρίου είναι ζητήματα, που καίνε τα ελληνικά νοικοκυριά, αφού η Οικονομία είναι ο στυλοβάτης της Κοινωνίας μας. Γι' αυτό, εμείς οι νέοι δεν διαπιστώνουμε, μόνο, τα προβλήματα, αλλά προτείνουμε και λύσεις, όπως την αύξηση της παραγωγικότητας, των επενδύσεων, των εξαγωγών, την ανάπτυξη του εμπορίου, την πρόκληση αειφόρου ανάπτυξης, τον σχηματισμό ανθρωπίνων πόρων με επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την τεχνολογία, την αλλαγή του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Έτσι, αναμένουμε τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αύξηση των μισθών, των συντάξεων, των δαπανών για την παιδεία, τη χορήγηση επιδομάτων σε ασθενείς, κοινωνικά, ομάδες, τον περιορισμό της ανισότητας, τη διεύρυνση των οικονομικών ευκαιριών.

Πολλοί συμμαθητές μου, ακόμα, πρότειναν, ως απαραίτητη, τη δημιουργία μικρής αξίας χαρτονομισμάτων ευρώ, την πάταξη της αισχροκέρδειας και της διαφθοράς με συστηματικούς ελέγχους, την ενεργοποίηση των πολιτών και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης εναντίον της ακρίβειας, καθώς και την προβολή της μόρφωσης και της εργασίας ως την πραγματική πηγή ανάπτυξης και ευημερίας.

Όμως, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων των Κυβερνήσεων βρίσκονται, συνήθως, τα προβλήματα των αστικών κέντρων και παραμερίζονται των επαρχιών. Όλοι εμείς, που κατοικούμε στην ελληνική περιφέρεια, είμαστε εξοργισμένοι με το συγκοινωνιακό πρόβλημα των ακριτικών μας νησιών, την εγκατάλειψη της Ηπείρου, της Θράκης, τις αυξήσεις των εισιτηρίων και τις δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν οι αγρότες στην ελληνική ύπαιθρο, επειδή οι χαμηλές τιμές των προϊόντων τους, οι μεσάζοντες, οι πενιχρές συντάξεις, η έλλειψη κατάρτισης και νοσηλευτικών υποδομών είναι μόνο κάποια από τα προβλήματα, που δεν τους αφήνουν περιθώρια για μία αξιοπρεπή διαβίωση στη σύγχρονη Ευρώπη.

Είναι αναγκαίο, λοιπόν, το κράτος να προστατεύσει αυτούς τους αγωνιστές, να τους ενημερώσει για τις βιολογικές καλλιέργειες, τον αγροτουρισμό, τον οικοτουρισμό, να τους δοθούν κίνητρα, φορολογικές ελαφρύνσεις, κατάρτιση και τεχνογνωσία. Ας εκμεταλλευτούμε περισσότερο τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ας μοιραστούν στους ακτήμονες τα μοναστηριακά κτήματα, ώστε οι νέοι αγρότες να παραμείνουν στα χωριά τους και να καλλιεργήσουν τις εκτάσεις των παππούδων μας.

Όμως, και τα περιβαλλοντικά προβλήματα απασχόλησαν έντονα τους συμμαθητές μου, οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι από το γεγονός ότι ο πλανήτης μας κακοποιείται καθημερινά και εξακολουθούμε να είμαστε από τους πιο σπάταλους καταναλωτές ενέργειας της Ευρώπης.

Οι κλιματικές αλλαγές, η άνοδος της θερμοκρασίας, η λειψυδρία, η ξηρασία, οι πλημμύρες, η τρύπα του όζοντος και η όξινη βροχή, η μόλυνση του ατμοσφαιρικού αέρα, του εδάφους, των θαλασσών, η κατακόρυφη αύξηση των απορριμμάτων και των τεχνολογικών αποβλήτων, η καμμένη γη, η εξάντληση των αποθεμάτων των φυσικών μας πόρων, καθώς και η οικοδόμηση αυθαίρετων κτισμάτων, ακόμα και από πρόσωπα της πολιτείας, είναι μόνο μερικά αποδεικτικά στοιχεία για την κατάσταση του πλανήτη μας. Όμως, για την κατάσταση αυτή, ποιοί ευθύνονται; Και η μανία για το κέρδος, και η ατομική μας αδιαφορία; Και σας ρωτάω: Ξέρετε πόση άχρηστη ενέργεια καταναλώσατε σήμερα, πόσα ευρώ χάσατε έτσι απλόχερα σε φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος, εν αγνοία σας; Η απάντηση υποθέτω πως είναι αρνητική. Γι' αυτό είναι χρέος ιερό όλων μας να προστατεύσουμε τη μάννα - φύση.

Πρωταγωνιστικό ρόλο οφείλει να παίζει η πολιτεία, επειδή κρίνονται αναγκαίες κάποιες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις ως προοπτικές της αειφόρου ανάπτυξης και της βιώσιμης κοινωνίας. Τέτοιες είναι η ύπαρξη αυστηρού νομοθετικού πλαισίου, που να αφορά την υγεία των ανθρώπων, την προστασία του περιβάλλοντος και των αποθεμάτων των φυσικών μας πόρων, οι επενδύσεις στην έρευνα για εναλλακτικά υλικά, στην αντιρρυπαντική τεχνολογία.

Ακόμα, το Σχολείο μαζί με την οικογένεια και την Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλουν να αναπτύξουν σε εμάς και τα αδέλφια μας περιβαλλοντική και οικολογική συνείδηση για να προσαρμόσουμε τον τρόπο ζωής μας και να σταματήσουμε την αλόγιστη σπατάλη. Γιατί είναι τόσο δύσκολη η εισαγωγή, μιας μόνο, περιβαλλοντικής διδακτικής ώρας στα σχολεία; Ξέρετε

πόσα δένδρα θα φυτεύαμε, αντί να κάνουμε κοπάνες; Σίγουρα θα γινόμασταν οι καλύτεροι πράσινοι πρεσβευτές.

Ζητάμε τη χρήση μόνο ανακυκλώσιμου χαρτιού για την εκτύπωση διαφημιστικών φυλλαδίων, τη μείωση των συντελεστών δόμησης, την οργάνωση προγραμμάτων εθελοντικής προσφοράς εργασίας, τη βελτίωση των χρησιμοποιούμενων καυσίμων, τη χρήση φίλτρου στις καμινάδες, καθώς και εντακτικότερα προγράμματα ανακύκλωσης για την καλύτερη διαχείριση του ρεύματος και των απορριμμάτων.

Τέλος θα αναφερθώ στη σωστή μεσογειακή κρητική διατροφή, αφού όλο και περισσότερο Ελληνόπουλα οδηγούνται στην παχυσαρκία, υιοθετώντας τις διατροφικές συνήθειες των χωρών του δυτικού κόσμου.

Γι' αυτό, το Σχολείο πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα, αλλάζοντας, ριζικά, τον τρόπο, που λειτουργούν τα κυλικεία. Μιας και είναι χώροι του Δημοσίου, πρέπει να παραχωρούνται δωρεάν στις πολύτεκνες οικογένειες, αντί να ενοικιάζονται -με υψηλά ενοίκια- από ιδιώτες, που, για να αυξήσουν τα κέρδη τους μας πωλούν κάθε ανθυγιεινή τροφή, με μεγάλα περιθώρια κέρδους.

Επιθυμούμε, ακόμα, να μοιράζονται ενημερωτικά έντυπα και παραδοσιακές συνταγές στα αεροδρόμια και στα λιμάνια, που να γνωστοποιούν στους τουρίστες τα πλεονεκτήματα της μεσογειακής διατροφής και να κάνουν γνωστά, σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα της ελληνικής γης.

Όλοι εμείς έχουμε καταλάβει ότι δεν ζούμε στον παράδεισο και ότι υπάρχουν ποικίλα προβλήματα, που επιζητούν άμεση λύση. Θέλω να ελπίζω ότι οι προτάσεις μας όχι μόνο θα ακουστούν, αλλά και θα υλοποιηθούν. Όλοι εμείς ξέρουμε καλά ότι η Γη δεν ανήκει στον άνθρωπο, ο άνθρωπος ανήκει στη Γη. Επιτρέψτε στη γενιά μου, λοιπόν, αλλά και στις μελλοντικές γενιές, να κάνει όνειρα, να επιζητά και να οραματίζεται ένα βιώσιμο πλανήτη, έναν καλύτερο κόσμο.»

Επίσης, οι ομιλητές Έφηβοι Βουλευτές διατύπωσαν τις απόψεις τους επί των θεμάτων της Σύνοσης Κειμένων, αρμοδιότητας της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου.

Στη συνέχεια, η Σύνοψη Κειμένων, αρμοδιότητας της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου, έγινε δεκτή, κατ' αρχήν, κατά θέμα και προτάσεις, καθώς και στο σύνολό της, κατά πλειοψηφία.

ΕΚΘΕΣΗ

Η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου της «Βουλής των Εφήβων», κατά την εξέταση των θεμάτων «Οικονομικά προβλήματα, Περιβαλλοντικά προβλήματα, Τοπικά προβλήματα», που περιλαμβάνονται στη Σύνοψη Κειμένων των μαθητών της Β΄ Τάξης των Λυκείων (Ενιαίων, Δημοσίων, Ιδιωτικών, Ημερησίων, Εσπερινών, Ειδικών, Μουσικών και Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις) της Ελλάδας, της Κύπρου και της αντίστοιχης τάξης των Ελληνικών Σχολείων του Εξωτερικού και των μαθητών της τελευταίας τάξης του Α΄ Κύκλου των Τ.Ε.Ε. (Δημοσίων, Ιδιωτικών, Ημερησίων, Απογευματινών, Εσπερινών, Ειδικών) της Ελλάδας, καθώς και των μαθητών της Β΄ Τάξης των Τεχνικών Σχολών της Κύπρου, που συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων», ΙΒ΄ Σύνοδος 2006 – 2007, αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις της Εισηγήτριας Αικατερίνης Κανδηλάκη, καθώς και των μελών της, αποδέχθηκε τη Σύνοψη Κειμένων, αρμοδιότητας Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου, κατ' αρχήν, κατά θέμα και προτάσεις, καθώς και στο σύνολό της, κατά πλειοψηφία και εισηγείται την ψήφισή της από την Ολομέλεια της «Βουλής των Εφήβων», ως έχει.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2008

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ

ANNA ΦΙΛΙΝΗ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ