

Ωρα 19.30. Ανέρχεται στην Έδρα ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ.

(Ορθιοι οι Έφηβοι Βουλευτές χειροκροτούν ζωνηρά και παρατεταμένα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Κυρίες και κύριοι, αρχίζει η συνεδρίασή μας.

Φίλες και φίλοι Έφηβοι Βουλευτές, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη Βουλή των Ελλήνων που πλημμυρίζει και πάλι από τη ζωντάνια σας, την αγωνιστικότητα και το σφρίγος της νιότης σας, από το όραμά σας για έναν καλύτερο κόσμο!

Χαιρετώ στα πρόσωπά σας τους συμπατριώτες μας του Απόδημου ελληνισμού, που δημιουργούν και ακμάζουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης!

Χαιρετώ στα πρόσωπά σας τους Κυπρίους αδελφούς μας που αγωνίζονται...

(Όλοι οι Έφηβοι Βουλευτές χειροκροτούν ζωνηρά και παρατεταμένα)

...για να κατοχυρώσουν τα अपαράγραπτα κυριαρχικά τους δικαιώματα στο μαρτυρικό τους νησί και να αποτελέσουν ταυτοχρόνως οργανικό στοιχείο της ευρωπαϊκής οικογένειας!

Χαιρετώ, τέλος, στα πρόσωπά σας τη συνείδηση ολόκληρης της ελληνικής νεολαίας που στους στίβους των σπουδών και της καθημερινής βιοπάλης αγωνίζεται για να εκφράσει τις πρωτοπόρες και δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας μας!

Είναι ανάμεσά μας και πάλι παιδιά που σπουδάζουν εργαζόμενα, παιδιά με ειδικές ανάγκες, παιδιά από Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια, από νυκτερινά και ημερήσια σχολεία. Για πρώτη φορά αυτή τη χρονιά έχουμε και παιδιά από σχολεία που διακρίθηκαν για τις συμμετοχικές τους δραστηριότητες, όπως από σχολεία που ανέβασαν αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις, που έκαναν εξαιρετικές εκδόσεις, που υλοποίησαν σημαντικά Προγράμματα αγωγής υγείας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης δημιουργώντας δίκτυα συνεργασίας και διαλόγου με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία!

Πρέπει να πούμε, οι εργασίες των δεκαπέντε χιλιάδων περίπου συμμαθητών σας που πήραν μέρος στο Πρόγραμμα αυτό φέτος ήταν εντυπωσιακά πρωτότυπες τόσο στα προβλήματα που έθιγαν όσο και στον τρόπο διατύπωσης επινοώντας νέους κώδικες ουσιαστικής επικοινωνίας όχι μόνο μέσα από το λόγο αλλά και μέσα από τη ζωγραφική, την ποίηση, τη φωτογραφία, το σκίτσο, το κόμικ.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, στο ναό της ελληνικής δημοκρατίας, εδώ στη Βουλή των Ελλήνων, συντελείται και πάλι από σήμερα το πείραμα της μύησης της νεολαίας μας στους κανόνες και τις πρακτικές της δημοκρατίας, ένα πείραμα που ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια και αγκαλιάστηκε από χιλιάδες νέους και νέες, αλλά και από την ελληνική κοινωνία γενικότερα, η οποία δικαίως επενδύει σε εσάς, στη γενιά σας, τις ελπίδες της για ένα καλύτερο μέλλον!

Η Ε΄ Σύνοδος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Βουλής των Εφήβων έγινε πραγματικότητα χάρη στην καθοδήγηση της Επιτροπής του Προγράμματος, που απαρτίζεται από εξέχουσες προσωπικότητες της δημόσιας ζωής, της ακαδημαϊκής διανόησης, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έγινε πραγματικότητα χάρη στη συνδρομή των καθηγητών-συνδέσμων, των καθηγητών που αξιολόγησαν τις εργασίες σας και του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας σε κάθε σχολική μονάδα. Έγινε πραγματικότητα χάρη στη συμβολή των υπηρεσιών της Βουλής, των Υπουργείων Παιδείας της Ελλάδας και της Κύπρου. Έγινε πραγματικότητα προπάντων χάρη στις χιλιάδες των μαθητών του Λυκείου, που αγάπησαν αυτόν το θεσμό, τον αξιοποιούν κάθε χρόνο και τον συνεχίζουν γονιμοποιώντας τον με το όραμα των νέων για μια δημιουργική και αυθεντική ζωή.

Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η συμμετοχή σας σε όλες τις διαδικασίες της Βουλής των Εφήβων είναι μία άσκηση ελευθερίας, αλλά και αυτοπειθαρχίας και υπευθυνότη-

τας. Σηματοδοτεί την κατοχύρωση της ατομικής σας ιδιαιτερότητας, μέσα όμως από το σεβασμό των θεσμών και των κανόνων, αλλά και μέσα από την υπεύθυνη πράξη για τη βελτίωσή τους. Η συμμετοχή σας σηματοδοτεί ταυτοχρόνως μία επίπονη πορεία αυτογνωσίας, καθώς ο καθένας και η καθεμιά από εσάς διαβουλεύεται με όλους τους άλλους Έφηβους Βουλευτές επιζητώντας, έτσι, όχι μόνο το συλλογικό αγαθό, αλλά και την πραγμάτωση της δικής του πολιτικής αρετής. Αρχίζει να κάνει πράξη τη δική του ουσιαστική συνεισφορά στα κοινά, στην πατρίδα.

Το Εκπαιδευτικό αυτό Πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων δεν πάσχει από έπαρση. Δεν επιχειρεί να υποκαταστήσει τη λειτουργία της νομοθετικής εξουσίας που ασκείται, όπως όλοι ξέρουμε, από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του ελληνικού λαού. Δεν ταιριάζει σε μας η ιδέα της άκριτης εξειδανίκευσης της νεολαίας. Μια τέτοια σκέψη νομίζω ότι θα αδικούσε όχι μόνο τη νοημοσύνη, αλλά και το ήθος της νέας γενιάς μας.

Η Βουλή των Εφήβων έχει το δικό της ρόλο. Γονιμοποιεί και κινητοποιεί ταυτοχρόνως την κοινή γνώμη και τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Μέσα στο λόγο της ακούγεται η φωνή της νεολαίας και της κοινωνίας των πολιτών αυθεντική, καθαρή, δυνατή, χωρίς τις αντηχήσεις αυτόκλητων μεσολαβητών. Πηγή έμπνευσης και προβληματισμού, εγερτήριο ευγενικών αγώνων, που ίσως έχουν ξεκινήσει ήδη και μας καλούν να συμμετάσχουμε.

Φίλες και φίλοι, το μεγάλο στοίχημα της ανθρωπότητας σήμερα είναι η επίτευξη της παγκόσμιας ειρήνης και ευημερίας, η εμπέδωση της ευνομίας, της διακρατικής συνεργασίας και αλληλεγγύης στη διεθνή σκηνή. Με άλλα λόγια, η υποταγή της ισχύος στις αρχές και τις αξίες του δικαίου και του ανθρωπισμού, χωρίς επιλογές και εξαιρέσεις.

Για να πραγματοποιηθεί το ευγενικό αυτό όραμα, πρέπει να αμφισβητήσουμε εδραιωμένες, κατεστημένες βεβαιότητες, αντιλήψεις και σχέσεις εξουσίας πάσης μορφής. Πρέπει να επαναθεμελιώσουμε την πολιτική στην προσφορά μας στον άνθρωπο, στον αδιάκοπο οραματισμό για μια καλύτερη ζωή για όλους, σε μια κοινωνία ελευθερίας, ανοχής, υπευθυνότητας και γνώσης.

Πολλοί αυτόκλητοι προφήτες βιάστηκαν να διακηρύξουν, ότι στην εποχή μας ζούμε το τέλος της ιστορίας, το τέλος των ιδεολογιών, το τέλος της πολιτικής.

Όμως, ευτυχώς για όλους εμάς που εξακολουθούμε να πιστεύουμε στην αξία του αγώνα και της ανυστερόβουλης προσφοράς η πολιτική δεν πέθανε. Η πολιτική δεν μεταλλάχθηκε σε μηχανισμό αλλοτρίωσης και μηχανικής διαχείρισης των ανθρώπινων ομάδων, όσο και αν έγιναν και συνεχίζονται αυτές οι προσπάθειες.

Η πολιτική ζει και είναι πανταχού παρούσα, είναι εδώ, είναι στην κοινωνία. Τη δημιουργούμε εμείς, τη δημιουργείτε εσείς, η νέα γενιά της πατρίδας μας, η νέα γενιά του ονείρου και του μόχθου. Η πολιτική μας περιέχει και μας ορίζει, τρέφεται από τις αντιφάσεις μας. Ταυτοχρόνως, όμως, η πολιτική υποτάσσεται στη βούλησή μας να εξανθρωπίσουμε την εξουσία, να φτιάξουμε έναν κόσμο αξιοπρεπή για όλους, έναν κόσμο πολύχρωμο και όχι ομοιόμορφο και ισοπεδωτικό, που οι τύχες του θα ορίζονται από εμάς τους ίδιους.

Ευτυχώς, η πολιτική παραμένει ακόμα το συμβολικό ή πραγματικό κέντρο του κοινού μας βίου. Και η Βουλή των Εφήβων δεν είναι ένα πρόσχημα αληθοφανούς διαλόγου, αληθοφανούς συμμετοχής. Είναι η ίδια η πολιτική στην πιο ευγενική της διάσταση, όπως εκφράζεται από σας απόψε εδώ σ' αυτή την Αίθουσα.

Φίλες και φίλοι Έφηβοι Βουλευτές, η Βουλή των Εφήβων είναι πια θεσμός. Έχει διαδικασίες καταγεγραμμένες που ισχύουν διαχρονικά, ανεξάρτητα από την όποια ανάγκη βελτίωσής τους που είναι χρέος μας.

Η Βουλή των Εφήβων παράγει γεγονότα, παράγει και ιδεολογία. Πολύ λίγοι την

αμφισβητούν πλέον. Οι κίνδυνοι, βεβαίως, που μπορούν να την υπονομεύσουν ως θεσμό δεν έχουν εξαφανιστεί. Ο μεγαλύτερος, όμως, κίνδυνος που αντιμετωπίζει αυτός ο θεσμός, η Βουλή των Εφήβων, είναι να απωλέσει την γνησιότητα και ποιότητα του λόγου που αυτή παράγει.

Συζητήστε, λοιπόν, ελεύθερα. Θα σας παρότρυνα να συγκρουστείτε για τις απόψεις σας. Μην ξεχάσετε, όμως, το μεγάλο κανόνα της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού. Δώστε τη μάχη των δικών σας ιδεών και προτάσεων, όχι προτάσεων άλλων. Και δώστε τη μάχη της σύνθεσης. Υψώστε τη φωνή σας, κάντε τη δυνατή, αλλά μην τη δανείσετε σε όσους θέλουν, ενδεχομένως, να την μετατρέψουν σε λογοθέαμα μιας χρήσης.

Αυτή είναι η ευθύνη σας, φίλες και φίλοι Έφηβοι Βουλευτές, που εκπροσωπείτε εδώ συμβολικά τις δεκαπέντε χιλιάδες περίπου συμμαθητών σας που πήραν μέρος σ' αυτό το πρόγραμμα.

Σας ευχαριστώ όλες και όλους σας. Στο πρόσωπό σας ευχαριστώ και όλους αυτούς τους συμμαθητές σας που πήραν μέρος στις διαδικασίες που προηγήθηκαν. Στο πρόσωπό σας ευχαριστώ ολόκληρη τη μαθητιώσα νεολαία μας για τις ελπίδες που καρπίζονται στα χέρια σας, για τις προσδοκίες που διαρκώς γεννάτε στο μυαλό σας, που συντηρείτε στην καρδιά σας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες και στο έργο σας, για το καλό της πατρίδας μας, για το καλό της δημοκρατίας.

(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα)

Και τώρα θα παρακαλέσω να έρθει στο Βήμα ο αγαπημένος όλων μας, ο Αντώνης Σαμαράκης.

(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα)

Ο πιο έφηβος απ' όλους μας, διότι η εφηβεία είναι στο μυαλό και στην καρδιά.

(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ: Αγαπημένες μου φίλες και αγαπημένοι μου φίλοι, θα σας μιλήσω και για την Επιτροπή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Βουλής των Εφήβων, η οποία και αυτή σας στέλνει θερμό χαιρετισμό αγάπης. Σήμερα αρχίζει η Ε' Σύνοδος της Βουλής των Εφήβων και είναι μια μέρα και μια Σύνοδος γούρικη γιατί σήμερα γιορτάζει ο Πρόεδρός μας, ο Απόστολος Κακλαμάνης.

(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα)

Κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά!

“Σοφέ μου,

το τετράσοφο που σε φωτάει λυχνάρι,

νά 'τανε λέει φεγγάρι

και συ είκοσι χρονών”.

Αυτοί είναι οι δύο πρώτοι στίχοι από το ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου “Σερενάτα στο παράθυρο του σοφού”.

Οι σοφοί σήμερα, το 2000 μ.Χ., στην αυγή της νέας χιλιετίας δεν ξέρω αν μπορούν να συγκινούνται με σερενάτες έρωτα. Εκείνο, όμως, που τους κάνει να υπερηφανεύονται είναι οι πρόοδοι της επιστήμης τους που περιλαμβάνουν δυστυχώς και νέα όπλα.

Συνηθίζουμε να λέμε: “Η ζωή είναι ωραία”. Και βέβαια η ζωή είναι ωραία όταν είσαι είκοσι χρονών. Έχεις, όμως, πολλά και σκληρά προβλήματα, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα με μοναδικές φυσικές ομορφιές, με υπέροχους ανθρώπους, αλλά και ολίγον τρελούτσικη.

Πολλά θα μπορούσαν ακόμα να γίνουν στην Ελλάδα μας προς το καλύτερο. Εσείς, πάντως, είστε ελεύθερες προσωπικότητες. Είστε στ' αλήθεια υπεύθυνα άτομα. Έχετε την αρετή και την τόλμη να λέτε τα πρόσωπα και τα πράγματα με τ' όνομά τους χωρίς το φόβο των Φαρισαίων και των υποκριτών, αλλά με το πάθος της νεότητας.

Αυτές τις μέρες έγινε η σπουδαία ανακοίνωση για την αποκωδικοποίηση του DNA. ΤΟ δικό σας DNA είναι μια λέξη μόνο: Νέος! Νέος! Εσείς λοιπόν νέοι της Ελλάδας μας και του ελληνισμού δείξτε και στη φετεινή Ε΄ Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων, που τη χρωστάμε στην έμπνευση και στην ψυχή του Απόστολου Κακλαμάνη, τις δημιουργικά ανατρεπτικές σκέψεις και τα συναισθήματά σας.

Ο Πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης μου έκανε την τιμή να με ονομάσει Πρόεδρο της Επιτροπής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Βουλή των Εφήβων. Σε μια Ελλάδα όπου οι μισοί είναι πρόεδροι δεν θέλησα ποτέ αυτόν τον τίτλο. Είναι ωστόσο η δεύτερη φορά που με λένε πρόεδρο. Η πρώτη ήταν στην δεκαετία του 1930 -μην τρομάξετε- όταν οι συμμαθητές μου στο Βαρβάκειο Δημόσιο Σχολείο με είχαν εκλέξει πρόεδρο της μαθητικής κοινότητας με δημοκρατικές διαδικασίες που περιελάμβαναν ...

Τότε, παιδιά, ήμουν και εγώ δεκαέξι χρονών και είχα και είχαμε όλοι όραμα για μια Ελλάδα με κοινωνική δικαιοσύνη και στοργή για όλους. Για μια Ελλάδα που να μην πληγώνει τα παιδιά της, εσάς, τη θαυμάσια νέα γενιά, τη μόνη μας ελπίδα.

Αυτήν την ώρα σας δίνεται μια αληθινή δυνατότητα να μιλήσετε άφοβα για κάθε θέμα που σας καίει. Και τούτο το εννοούμε: Να μιλήσετε άφοβα μπροστά στα μάτια των συναδέλφων σας που εκπροσωπούν τον ελληνισμό, όπου και αν υπάρχει, μπροστά στα μάτια του Έθνους.

Αγαπημένα μου παιδιά, και στη Βουλή των Εφήβων και παντού στην Ελλάδα, παντού στην πατρίδα μας και ειδικότερα εσείς εδώ, εσείς της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ, παρακαλώ σας ξαναδώστε μας όραμα ζωής.

(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Φίλες και φίλοι Έφηβοι Βουλευτές, λύεται η συνεδρίαση.

Ωρα λήξης: 19.53.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ